

NIEUWSBRIEF

NOVEMBER 2021



*Kerst 2021 :
Geef Licht!!*



Contactorgaan van de Protestantse Gemeente
Lathum / Giesbeek

Opnieuw geloven, Hopen en Liefhebben!

Oude zekerheden op losse schroeven

Nog niet zo lang geleden leefden wij in een overzichtelijke wereld. We hadden min of meer welomschreven opvattingen over geloven en leven. We wisten wie God was, wat goed en kwaad was en hoe we te leven hadden. De wereld en de toekomst leken maakbaar. In betrekkelijk korte tijd is dit helemaal veranderd. Door actuele vraagstukken zoals klimaat, sociaal-economische ongelijkheid, immigratie en de coronacrisis. En ook door ontwikkelingen in wetenschap en techniek. Ontwikkelingen die ons confronteren met nieuwe inzichten en mogelijkheden maar ook met vragen en dilemma's over de kwaliteit van leven, levensbegin, voltooid leven, ziekte en dood. Mag alles wat kan? Wat is goed, wat is fout? En waarom? Alle actuele vraagstukken en ontwikkelingen en wetenschap en techniek raken ook aan ons geloofsleven, onze visies op God, leven en samenleven. Oude geloofsovertuigingen en -zekerheden worden ter discussie gesteld. Soms (b)lijken ze niet meer te voldoen.

Onzekerheid als een kans voor geloofsvernieuwing

Velen ervaren het ter discussie stellen en wegvallen van oude zekerheden als bedreigend en pijnlijk. Weinig lijkt meer zeker. Soms blijft er alleen nog leegte, heimwee, verlangen naar wat verloren ging. Maar de verloren gegane oude zekerheden hoeven niet alleen verlies te zijn. Ze kunnen evenzeer ruimte bieden voor nieuwe inzichten en geloofsopvattingen. Het wegvallen van oude zekerheden heeft er soms ook toe geleid dat er veel meer begrip is gekomen voor stemmen van mensen die vroeger in onze geloofstraditie weinig of niet aan bod kwamen. Stemmen van vrouwen, homoseksuelen, andersgelovigen, minderheden. Het verlies van oude zekerheden kan zo ook groei zijn, groei in openheid en fijngevoeligheid. Wie God is, wat God wil, wat goed en kwaad is, het is allemaal niet meer zo duidelijk. Maar het besef van deze onduidelijkheid kan helpen voorkomen dat we te voorbarig spreken over God, goed en kwaad. Dat we te voorbarig daadkrachtig optreden zonder een goed beeld van alle voors en tegens. De werkelijkheid van geloven en leven is bijna altijd complexer dan wij denken. Dat vraagt om voorzichtigheid in spreken en handelen. Te grote woorden en daden kunnen leiden tot uitsluiting en geweld. De geschiedenis van kerk en wereld is vol met voorbeelden daarvan.

God is groter dan al onze opvattingen en dogma's. Geloven is geen zeker weten met je hoofd, zoals we misschien dachten maar veelmeer een vertrouwen in je hart dat je gedragen en bemind word, ook als je het allemaal niet zo goed weet. En vanuit dit geloofsvertrouwen leven en geloven. Kome wat komt, God gaat met mij mee.

Van geloofsinhoud naar geloofshouding

In nog één opzicht kan het wegvallen van oude zekerheden een zegen zijn. Oude zekerheden waren vaak gebaseerd op duidelijk omschreven opvattingen over geloven en leven. Maar wat je gelooft zegt nog weinig over de kwaliteit van je geloofsleven. Een op zich goed idee als rechtvaardigheid kan uitlopen op onrecht en geweld, als je het ten koste van alles en iedereen doordrukt. Een streven naar rechtvaardigheid is pas echt rechtvaardig als het samengaat met een rechtvaardige levenshouding. Anders gezegd: niet alleen wat je denkt of geloof is van belang, maar vooral ook het hoe, de wijze waarop je je leven, je geloof gestalte geeft. Nog sterker: Het gaat in het geloof niet allereerst om de geloofsinhoud (Wat geloof je precies en waarom?), maar om een levenshouding, een manier van zijn, een manier van zijn die ruimte schept voor de Ander en de anderen, een manier van zijn die gekleurd is door de liefde voor de Ander en de anderen. Over de betekenis van de geloofs-

houding bestaat in de Joodse traditie een prachtig verhaal. Drie jaar lang discussiëerden de school van rabbi Sjammai en de school van rabbi Hillel. De ene zei: "De halacha (de beslissing welke gedragsregel te volgen) is volgens ons", en de andere zei: "De halacha is volgens ons." Een hemelse stem ging uit en zei: "Zowel deze als gene zijn woorden van de levende God en de halacha is volgens de school van Hillel." En als beide woorden van de levende God zijn waarom werd de halacha dan volgens de school van Hillel vastgesteld? "Omdat ze vriendelijk en bescheiden waren en zowel hun eigen woorden als die van de school van Sjammai overleverden. En niet alleen dat, maar ze noemden de woorden van de school van Sjammai zelfs vóór hun eigen woorden."

Goede zekerheden mogen op losse schoeven staan,

maar één zekerheid blijft:

Waar liefde woont, gebiedt de Heerige zijn zegen.

Gert Jansen
Predikant Lathum/Giesbeek



Rondom Kerst

Vieringen

Zondag 21 november	10.00 uur	Eeuwigheidszondag	Ds. G. Jansen	
Zondag 28 november	10.00 uur	1° Advent	Dhr. J. Ubbink	Oecumenische viering, Lathum
Zondag 5 december	10.00 uur	2° Advent	Ds. J. van Baardewijk	
Zondag 12 december	10.00 uur	3° Advent	Ds. D. Engelage	
Vrijdag 17 december	19.30 uur	Carolviering	Ds. R. vd Hucht	Prot. Kerk in Didam
Zaterdag 18 december	19.00 uur	Carolviering	Dhr. J. Ubbink	RK kerk in Giesbeek
Zondag 19 december	10.00 uur	4° Advent	Ds. H. Boonen	
Vrijdag 24 december	22.00 uur	Kerstavond	Ds. G. Jansen	
Zaterdag 25 december	10.00 uur	Eerste Kerstdag	Ds. W. van Wakeren	
Zondag 26 december			Geen dienst	
Vrijdag 31 december		Oudjaar	Geen dienst	
Zondag 2 januari	10.00 uur	Nieuwjaarsontmoeting	Ds. I. Eldering	

Bij de diensten

Op zondag 21 november is het Eeuwigheidszondag, ook wel de laatste zondag van het kerkelijk jaar genoemd. Op die zondag gedenken we de mensen die ons dit jaar zijn overleden in onze gemeente. We steken een kaars aan en leggen daar de steen bij die bij het overlijden in de gedenkschaal is gelegd.

Zondag 28 november is de eerste zondag van advent. Een oecumenische viering in onze kerk in Lathum. Elders leest u meer over deze dienst.

Vrijdag 17 en zaterdag 18 december zijn er Christmas Carolvieringen in Didam en Giesbeek. In deze vieringen zullen lezingen en liederen elkaar afwisselen. Het is een eeuwenoude Engelse traditie als voorbereiding naar Kerst. Er is samenzang en er worden liederen gezongen door een koor dat bestaat uit leden van het gospelkoor All Together uit Didam en het kerkkoor Ceacilia uit Giesbeek o.l.v. Trudi Boelee.

Vrijdag 24 december is er om 22.00 uur een kerstavonddienst in Lathum. We hebben vele jaren mogen luisteren naar het koor Zang en Vriendschap. Maar helaas is het koor opgehouden te bestaan. Daarom zijn we heel blij dat aan deze dienst het Ceaciliakoor uit Giesbeek mee wil werken! Fijn dat we er zo voor elkaar kunnen zijn!

Zondag 2 januari 2022 hopen we elkaar te mogen begroeten en alle goeds toe te wensen na de viering onder het genot van een appel flap of oliebol.

Meer informatie rondom de diensten zal ook in *Kerknieuws* te lezen zijn.

Kerknieuws verschijnt elke veertien dagen digitaal (op verzoek wordt een papierenversie bezorgd).

Daarin alle actuele mededelingen rondom de diensten.

Of kijk op de website; www.kerklathum.nl





Kerkelijke stand

MUTATIES LEDENADMINISTRATIE

Maart 2021 tot en met oktober 2021

Nieuw in onze kerkelijke gemeente

mw. E.C.J. van Ballegooie-Baelde, Burg. Van Rielstraat 36, 6987 AZ Giesbeek
Ruud & Ria Jansen-Sleijster, Eilandplein 48, 6922 EL Duiven
fam. H.P. ten Hove-Wessels, Barenbroeklaan 18, 6987 BJ Giesbeek

Verhuizing binnen onze kerkelijke gemeente

Kees Rutgers naar Giese Pan 3, 6987 ED Giesbeek
Frits & Gerritje van den Berg-Abbink naar Kerkstraat 11, 6988 AE Lathum
Henk & Janny Derksen-Heijting naar Ticheloven 38, 6987 GL Giesbeek
Mieke & Sophie Derksen naar Bandijk 25, 6988 BJ Lathum
Renske Smids naar Exelseweg 9, 7245 VC Laren (Gld.)
Gientje van Beek-Vleeming naar Liemerije, Hunneveldweg 12, 6903 ZN Zevenaar
Enny Breure naar Terrasweg 46, 2071 BD Santpoort-Noord

Huwelijk

25-08 Beli den Hartog & Elise Elshof

Geboorte

24-05 Ties – zoon van Aafke & Joris Köning-Smids, Zevenaar
05-08 Lucas – zoon van Sandra Bernds & Dennis van Bakkum, Zevenaar

Doop

12-09 Ties – zoon van Aafke & Joris Köning-Smids, Zevenaar

Overlijden

25-04 Hermann Künne, Giesbeek – 81 jaar
08-09 Gradus Siebelink, Giesbeek – 76 jaar

Uitschrijving

dhr. A. Hamaker & mw. C.M. van Beek – verhuisd naar Ede (Gld.)
Peter Neeteson – verhuisd naar buitenland





Oecumene

Op zondag 19 september vierden we in de kerk van Giesbeek de Vredeszon-
dag. Het was een viering waar we met veel spanning naar uitgekeken hadden
nadat we ruim één jaar, vanwege het coronavirus, geen oecumenische vierin-
gen met kerkgangers hadden gehouden. Het was erg fijn dat we weer samen
mochten komen. De voorganger was Ds. Jaap van Beelen, classispredikant
van de PKN. Medewerking aan deze dienst werd verleend door het Cecillia
koor aangevuld met enkele leden van het voormalige koor Zang en Vriend-
schap. Een echt oecumenisch koor welke een prachtige bijdrage verleende aan
deze dienst.

De collecte, met als diaconaal/goed doel de Stichting Leergeld in de Liemers,
bracht € 100,70 op.

De eerstvolgende oecumenische viering zal op 28 november a.s. zijn (Eerste
Advent) om 10.00 uur in de kerk te Lathum. Voorganger zal zijn Jan Ubbink.
De lezing van deze zondag is uit Psalm 25 waarin staat:

Wijs mij uw wegen,
leer mij uw paden kennen.
Dit is tevens het thema

Op zondag 16 januari 2022 wordt de RK kerk in Giesbeek onttrokken aan de
eredienst. Dit is een jaar later, vanwege het coronavirus, dan aanvankelijk ge-
pland. Vanaf die dag mogen er geen eucharistie vieringen, doopdiensten enz.
meer plaats vinden in de kerk.

Zolang de kerk nog niet verkocht is kunnen/mogen er wel uitvaartdiensten,
gebedsdiensten en oecumenische diensten worden gehouden. We kunnen voor-
lopig dus nog op dezelfde voet verder gaan. Veranderingen in toekomst zullen
wij nauwlettend in de gaten houden en daar op reageren. Doel is natuurlijk om
de oecumene voor onze kerkdorpen in stand te houden.

Namens de oecumenische werkgroep,
Geza Berends en Ria Westerhof

Rondom Kerst

Kerst in Lathum.....

Ontmoetingen in en rondom de Lathumse kerk.

Op 19 december staan de deuren van de kerk en de Wheme open voor iedereen in Lathum. Natuurlijk ook op andere dagen, maar op deze zondag nodigen we u uit om samen kerst te vieren. Er zullen vele verschillende activiteiten georganiseerd worden zoals knutselen, samenzang, muzikale optredens, kerstverhalen, ontmoeten en in gesprek met elkaar onder het genot van koffie, gluhwein, chocolade etc. met iets lekkers erbij. U bent van harte welkom tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

We zijn nog volop bezig met de voorbereidingen, vindt u het leuk om te helpen dan kunt u zich aanmelden bij ondergetekende.

Het precieze programma zal in december bekend gemaakt worden.

Namens de werkgroep Kerst in Lathum,
Ria Klein Ikkink 0313-437379
scriba@kerklathum.nl



Kerst in Giesbeek

Herdertjestocht

Op vrijdagavond 17 december organiseren de Jeugdraad en de RK kerk ST Martinus weer de herdertjestocht voor alle mensen uit Lathum Giesbeek en Angerlo.

Deze tocht is niet zoals sommige mensen denken alleen voor kinderen.

Nee, Juist niet !! Iedereen van 0 tot 100 is welkom en mag meelopen. Graag zelfs, want de grote groep vrijwilligers die door Giesbeek zitten vinden 't fijn om veel bezoekers het kerstverhaal te vertellen.

Het kerstverhaal is in 10 stukken geknipt en dmv een leuke wandeling van een klein uurtje hoor en zie je het kerstverhaal tot leven komen.

Natuurlijk eindigen we in de kerk en kunt u ons echte kindje Jezus ontmoeten met z'n moeder Maria en vader Jozef .De midwinterhoorn blazers ,blazen ook dit jaar weer hoog van de toren.

Leuk om te lopen samen met burens ,vrienden je kinderen en of je kleinkinderen,

Aanmelden kan als groep maar ook alleen ,tweeën gewoon opgeven het regelt zich vanzelf.

Start: vanaf 19.30 uur

Verzamelen: in de RK kerk.

aanmelden: namen , leeftijd kinderen en een o6 nummer op een briefje in een envelop doen.

Onkosten: € 2,00 pp (ook volwassenen) dit doe je ook in de envelop.

Waarin de bus: Giesbeek meentsestraat 105, hoefjes 13, rhedense veerweg1.

Tijdens de activiteit zullen de op dat moment geldende corona maatregelen gehanteerd worden.



We zijn er voor elkaar!

Toen ik op de basisschool zat vond ik de kerk erg streng. Ik was de kleinste in een gezin met 6 kinderen. Mijn broers mochten op zondag niet voetballen. En een ijsje of een zak patat kopen mocht ook al niet op zondag. Zelfs niet van je eigen zakgeld.

Pas toen ik op zondagschool een plak plaatje kreeg van Jezus met blije kinderen om hen heen, waar onder stond "Laat de kinderen tot mij komen", kreeg ik weer hoop.

Ook mijn moeder bracht licht, limonade ijsjes werden in het vriesvak gemaakt en mijn broers mochten van de dominee best voetballen op zondag als ze 's morgens dan wel eerst in de kerk zaten.

Zo'n 60 jaar later heb ik nog steeds vele twijfels en vragen. Het leven is best wel complex. We zoeken oplossingen, we zoeken antwoorden. Wat is goed, wat is fout?

En kun je überhaupt zo'n vraag wel stellen? Want het is maar vanuit welk standpunt je de zaken bekijkt.

Een ding lijkt me wel helder en dat is dat we er voor elkaar moeten zijn. Dat we gezamenlijk de dingen zullen moeten aanpakken.

Vorige week zag ik een filmpje wat mij zeer aansprak.

Het is het verhaal van Nowaten (=hij die luistert), Anishinaabe een Medicijnman . Hij heeft het over de schepping, "anderen helpen" en over "ons denkpatroon veranderen". Het filmpje gaat in hoofdzaak over onze aarde, maar de inhoud van zijn verhaal is op vele vaken van toepassing.

Hieronder een deel van zijn tekst:

Ik maak me zorgen om al het menselijk leven.

Ik vind het triest dat de mens niet meer weet wie ze werkelijk is.

Daarom noem ik het de illusie.

Dit is de verandering van tijden,

het is gezegd dat de mensen zouden gaan opstaan.

En tegen alles wat gezegd en gedaan is in zullen gaan.

En de verandering in gang zal zetten.

We hadden ooit, een mooie kijk op de wereld, op de hele schepping,

Wat is het dat we zo mooi vinden aan de schepping?

Omdat we allemaal, dingen zijn van de schepping.

Ik denk dat we ergens onderweg, de oorspronkelijke lessen, hebben verloren. (zijn kwijt geraakt)

Alle mensen op de wereld zijn langzaam gaan nemen en nemen en nemen.

Zonder iets terug te geven.

(vervolg pagina 9)

Moeder Aarde leegzuigen van alles wat ze te bieden heeft.
Nu nog meer dan we ooit hebben gedaan.
Langzaam maar zeker vernietigen we onszelf.

Daarom moet het veranderen.
In principe zijn we allemaal hetzelfde.
Of we nu planten of dieren of wat ook zijn.
Het enige verschil is, zoals je weet, dat wij er anders uit zien.
Sommige vliegen, andere kruipen, maar we kunnen nooit zeggen dat mensen de enigen zijn
waar we ons zorgen over moeten maken.

Het zal niet helpen om te hopen dat het vanzelf gaat veranderen.
Omdat het niet gaat veranderen totdat het denkpatroon is veranderd.
En dat moet van de mensen zelf komen.
Het is aan de mensen over de hele wereld,
de gewone mensen van de wereld,
om een verandering teweeg te brengen.
Niet onze wereldleiders.
Ik denk dat dat nu het geval is.
Langzaam maar zeker.....
Langzaam maar zeker.

Als het op één plaats aanslaat zal het ook op andere plaatsen aanslaan.
Er is een liefde die hoort bij het mens zijn.
En de zorg voor andere mensen, dat hoeven we alleen maar te voelen.
Die gedachte in je hoofd en je geest te hebben om voor anderen te zorgen, dat is genoeg.
Dat is ons potentieel of we het nu weten of niet,
we hebben de mogelijkheid om anderen te helpen zonder te weten wie ze zijn.
Dat is wat mensen zich bewust moeten worden.

De film is te zien via
<https://www.youtube.com/watch?v=Fl-euOpt90k>

Adri Breure

Lees ook pagina 15: Workshop Klimaatneutraal



Vanuit de Kerkenraad

Kerst 2021: Geef licht..... Doe mee!!

Een gammele tent. Extreme koude of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het allerergste van alles; de uitzichtloosheid, het jarenlange onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee? Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.

De diaconie van de Protestantse Kerk Lathum/Giesbeek vraagt uw steun voor dit collectiedoel.

Juist met advent staan we stil bij wat komt: de geboorte van Jezus, door God gezonden om licht en leven te brengen. De toekomst is van God. Vanuit dat geloof delen we hoop en vertrouwen met de mensen om ons heen. Doe mee, geef licht!

Op de 1^e adventszondag laten we een aantal kinderen hun verhaal vertellen. Op de andere adventszondagen staan we er ook even bij stil met een gebed.

Kerk in actie zet zich al jaren in voor vluchtelingenkinderen. Dit jaar hebben ze een magazine gemaakt met de verhalen van vluchtelingenkinderen. Dit magazine vindt u bij de nieuwsbrief.

Op de 1^e zondag van het advent collecteren we voor dit doel in de kerk. Op de andere adventszondagen staat er een schaal onder de toren waar u een bijdrage kunt doen. Ook kunt u geld overmaken op NL84RABO0321602722 t.n.v. Diaconie PKN gemeente Lathum/Giesbeek o.v.v. Actie vluchtelingenkinderen.

Kom ook in actie en geef gestrande vluchtelingen in Griekenland hoop op een beter leven!



Vanuit de Kerkenraad

Van de ouderlingen.



De bloemen die 's zondags in de kerk staan gaan na de dienst als een groet van ons allen naar een ziek gemeentelid. Soms zijn er ook andere omstandigheden waarbij een bloemengroet op z'n plaats is. Laat het ons gerust weten als er bij u in de buurt iets is waarvan u vindt dat wij daar aandacht aan moeten geven. Wij horen en zien uiteraard niet altijd alles.

Bezoekwerk.

In het voorjaar zijn we weer begonnen met het bezoekwerk, maar dan wel met gepaste afstand. We deden nog een paar achterstallige bezoekjes en bezochten de ouderen weer rond hun verjaardag.

We zijn op kraambezoek geweest bij Aafke en Joris Köning i.v.m. de geboorte van hun derde zoon Ties. We hadden een fleurig peuterboekje meegebracht en een spel, nl. "Het goede verhaal". Dat is een leuk en leerzaam spel met vragen en opdrachten vanuit de bijbel. Een spel voor de leeftijd vanaf 4 jaar, een spel voor het hele gezin, dus eerst ook leuk en leerzaam voor de broers van Ties (Daan en Twan).

We brachten ook een bezoek bij Sandra Berndts en Dennis van Bakkum. Zij waren de trotse ouders geworden van zoon Lucas. Omdat dit hun eerste kindje is kregen ze het boek: "Mijn eerste bijbelverhalen".

Een van de ouderlingen heeft met een bos bloemen een bezoek gebracht aan het echtpaar Van de Worp. Zij mochten hun 50-jarig huwelijksfeest vieren.

Het is als ouderling fijn om namens onze kerk bij feestelijke gelegenheden de mensen te bezoeken.

Gemeentecontactmiddag.

Helaas hebben we moeten besluiten om ook in januari 2022 de gemeentecontactmiddag voor de 75-plussers niet te laten plaatsvinden. We vinden het nog te ris- kant i.v.m. de corona en de te verwachten griepgolf. We hopen dat we ergens in het voorjaar een gemeentecontactmiddag kunnen organiseren. Als het zover is krijgt u daar persoonlijk een uitnodiging voor.

Een hartelijke groet van de ouderlingen Ria en Ria



Vanuit de kerkenraad

Beste gemeenteleden en andere vrienden van ons kerkje,

Het was me 't jaartje wél. Balanceren tussen hoop en vrees in het corona-landschap. Dat geldt voor ieder van ons persoonlijk, maar ook voor ons "kerk zijn". Elke keer weer die vragen en dilemma's: Hoeveel mensen mogen onze kerkdiensten bezoeken, hoe zetten we de stoelen dan neer, kunnen we nu wel of niet zingen tijdens de diensten en ga zo maar verder. Overleg in het kerkbestuur is nodig. Maar om met elkaar écht in contact te komen per computer? Nee, dan maar liever in klein comité op afstand en met de ramen open.

Ook dit jaar hebben we, mede dankzij al het werk dat door de vrijwilligers wordt verzet, onze zaken goed op orde kunnen houden. Of het daarbij nu gaat om oliebollen bakken, het plaatsen van een nieuwe thermostaat, het schoonhouden van kerk en Wheme, het onderhouden van het kerkhof of het rondbrengen van de post, het helpt ons allen om de gemeenschap te blijven die we graag willen zijn.

Dankzij onze technische mannen: Sjoerd en Adri, konden de kerkdiensten uitgezonden worden. Mooi dat de Brantsenstichting het ons financieel mogelijk maakte daar de juiste apparatuur voor aan te schaffen. Ook de stichting Vrienden van de Lathumse Kerk deed een forse duit in het zakje door de aanschaf van een goede podiumverlichting te financieren. Bedankt daarvoor!

Komend jaar staan ons, buiten het reguliere onderhoud van kerk en terrein, nog wat "bijzondere" klussen te wachten: Er zal groot onderhoud gepleegd gaan worden aan de mooie monumentale bomen naast en achter de kerk. Dit om te zorgen dat door vallende takken (of erger...) ons kerkje niet beschadigd raakt en wij toch kunnen blijven genieten van het mooie groen. Ook de verlichting van de wijzerplaten en wijzers van ons torenuurwerk moet vernieuwd worden, maar daarover elders in dit blad.

Binnen de kerkrentmeestersclub komen er wat wijzigingen. Geurt Smits zal zijn bestuurslidmaatschap verruilen voor een andere belangrijke rol. Hij gaat het praktische deel van het beheer van de begraafplaats overnemen van Ab Klein Ikkink. Alfred Blokland wil ons college komen versterken met zijn grote kennis op financieel gebied. Vanaf deze plaats bedanken we Geurt en Ab voor alle bewezen diensten en wensen we Geurt en Alfred veel succes en plezier in hun nieuwe rol. Fijn dat jullie het willen doen!

We staan aan de drempel van een nieuw jaar. Een jaar waarin we weer samen zullen proberen onze idealen vorm te blijven geven. Wij zullen het voortouw nemen, mogen we voor de praktische en financiële ondersteuning weer een beroep op u doen?

*De kerkrentmeesters wensen u een heel mooi
en coronavrij 2022.*



Vanuit de Kerkenraad

Oudejaars-weetje:

De oudejaarscollecte zoals die jarenlang gehouden werd, is vorig jaar vervangen door de herfstcollecte. Hierin vragen we een bijdrage te leveren aan een concreet doel binnen onze gemeente.

Heeft u een idee voor de collecte van herfst 2022: laat het ons weten!

Dit jaar gaat het om het herstel van ons torenuurwerk:

Herfstcollecte 2021

Beste gemeenteleden,

Bij de herfstcollecte 2020 vroegen we uw aandacht en bijdrage voor de vervanging van de lampen in de wijzers van het torenuurwerk en de verlichting van de wijzerplaten. In totaal kost dat zo'n € 6.500,--. Tot eind vorig jaar was hiervoor bijna € 1000,-- geschonken. Een mooi begin!

Inmiddels hebben de Vrienden van de Lathumse Kerk toegezegd te willen helpen. De Gemeente Zevenaar is gevraagd een bijdrage te doen aan deze vorm "openbare tijdsaanduiding" in Lathum. Ook hopen we dat we aan het eind van het jaar weer een oliebolactie kunnen houden.

Maar omdat we er dus nog niet zijn en er over de aanvullende fondsen nog onzekerheid bestaat, vragen we u ook deze Herfstcollecte om een bijdrage voor dit doel, dan kan deze winter Lathum weer bij de tijd zijn!

Van harte aanbevolen door en met vriendelijke groet
uw kerkrentmeesters.

U kunt uw bijdrage overmaken op

banknummer: NL87 RABO 0321657764

t.n.v.: Protestantse gemeente Lathum en Giesbeek.

met vermelding: "herfstcollecte 2021".



KERK IN ACTIE

In de kerk, onder de toren, staat nog steeds een verzameldoos voor Kerk in Actie.

Hier kan u oude spullen in doen zoals: cartridges, mobieltjes, brillen, postzegels en ansichtkaarten.

Deze spullen worden nagekeken en zo nodig gerepareerd, verkocht en hergebruikt.

Het grootste deel van de opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie. De rest gaat naar het zendingswerk van een partnerorganisatie.

Dus, gooi deze oude dingen niet weg maar neem het mee naar de kerk en doe het in de verzameldoos. Kerk in Actie is er blij mee.

Vanuit de kerkentrad ...

KERKBALANS 2021 / 2022

Dit jaar was het thema voor de actie Kerkbalans “Geef vandaag voor de kerk van morgen kerk”. Dat heeft het mooie resultaat opgeleverd aan toezeggingen van € 21.516,--.

Tot begin oktober was hiervan ruim € 19.650,-- binnen, waarvoor onze hartelijke dank. Mocht u uw toezegging voor dit jaar nog niet hebben overgemaakt, dan zien wij die graag voor 31 december aanstaande tegemoet. Ook extra giften voor het plaatselijk kerkenwerk zijn van harte welkom.



Het thema voor 2022 blijft “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. De actie loopt van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari. Uw bijdrage is nodig om de kerk een actieve geloofsgemeenschap te laten zijn in Lathum en Giesbeek. Gemeentelieden ontmoeten elkaar onder andere in de zondagse viering en ervaren er bemoediging en inspiratie door woord, zang en gebed. Iedereen is welkom in onze gemeenschap om ook elkaar te ontmoeten, voor praktische steun of een luisterend oor. Of je nu lid bent of niet. Samen zijn wij Kerk, geef daarom vandaag aan de kerk van morgen. Zodat onze kerk kan blijven bestaan en iets mag blijven betekenen voor iedereen.

Workshop Klimaatneutraal in de Liemers ...

Al in het eerste bijbelboek lezen we dat God de aarde en alles wat daarop leeft, schiep en zag dat het goed was. “De eerste opdracht van God aan de mens is om deze aarde te bewerken en te bewaren.”

Als je wilt helpen Nederland klimaatneutraal te maken door zelf aan de slag te gaan, geef je dan op voor onze workshopreeks. Samen met gelijkgestemden ontdek je manieren om je leven klimaatvriendelijker in te richten. Je kan oefenen, reflecteren, vragen stellen en op speelse wijze krijg je veel informatie over klimaatvriendelijker leven en anderen daarbij betrekken. De workshops zijn praktisch, ongedwongen en leuk.

In maart/april 2022 start in de Liemers een workshopreeks. Wil jij je hiervoor opgeven of wil je meer, weten bel of mail me dan 06 30 22 80 11 of adri.breure@gmail.com

In zes workshops krijg je inzicht in wat klimaatverandering doet met jou en wat jij kan doen aan klimaatverandering. Per thema (bv. wonen, reizen, eten) kijk je welke keuzes bij jou passen en wat echte klimaatklappers zijn.

DOEL: samen klimaatvriendelijke keuzes vanzelfsprekend maken.

Bron: <https://www.klimaatgesprekken.nl/over-ons/>



Met vriendelijke groet, Adri Breure

Wat gebeurde er naast de kerk

Wat u niet zag tijdens de doopdienst van Ties Koning op zondag 12 september.

We hebben samen een verhaal gehoord over 't dopen van een broertje. Daarna hebben we pop Linda gedoopt, we hadden een poppen moeder een, assistent dominee en een dominee die pop Linda gedoopt heeft, de broers van Ties staken de doopkaars aan.



Wat er naast/in de kerk gebeurde

Op zondag 10 oktober hebben Kirsten Eline en Madelijn een maatschappelijke stage opdracht gedaan voor school.

Ze wilden dit graag bij jeugdkerk junior doen.

Ze hebben samen de voorbereiding gedaan en in goed overleg hebben ze besloten om t scheppingsverhaal te vertellen. Daar hebben ze een leuke opdracht bij bedacht.

Op groot karton hebben ze de aardbol getekend, in stukken geknipt en verstoppt in de wheme.

Na 't vertellen van het verhaal hebben de kinderen ze opgezocht in elkaar gepuzzeld.

Toen mochten ze tekenen wat er gemaakt was in die 6 dagen.(de 7^e dag was toch de rustdag)

Daarna nog even de kerk in om te laten zien hoe 't geworden was.



Ze moeten een aantal uren maken en die zijn nog niet vol daarom ziet u ze straks ook bij het bollen bakken

In ons midden

Op een keer kwamen we in de kerk op zondagmorgen en er zaten een man en een vrouw links achter in de kerk op de achterste stoelen.

Vast mensen die hier in de buurt op vakantie zijn.

Een paar weken later zaten ze er nog steeds. Geen vakantiegangsters dus!

Daar waren we onder tussen al wel achter want onder 't genot van een bakkie koffie een kuukske en mooi weer raak je wel aan de praat, we zijn niet nieuwsgierig, maar weten graag alles.



en

Wij zijn Ria en Ruud Jansen en zijn sinds mei 2021 woonachtig in Duiven-Eilandpl. 48. Hier wonen wij samen. Ons gezin bestaat uit 5 personen.

Wij hebben 2 zoons en een dochter. Zij zijn allemaal getrouwd en wonen elders.

Ook hebben wij 2 bonus kleinkinderen, Milan en Lorenzo.

Voor wij in Duiven zijn komen wonen, waren we woonachtig in Heelsum.

Wij zijn geboren in Arnhem en kennen deze omgeving.

Het was wel even wennen om hier te komen wonen, omdat de woonruimte die wij in Heelsum hadden ettelijke keren groter was.

In Heelsum woonde we in een dienstwoning van de kerk. Dit was een oude school uit 1883 en had 2 klaslokalen en woonhuis.

De klaslokalen en bijzalen waren het horeca gedeelte van de school.

Ik werkte daar als koster-beheerder van de kerk en de begraafplaats.

Wij zijn in Duiven nog niet betrokken bij een club of vereniging.

Hobby Ria: lezen-haken-breien-knutselen en wandelen.

Hobby Ruud: lezen-wandelen-auto rijden en slapen.

Doordat de kerk en het zalencentrum zijn verkocht moesten wij verhuizen.

Het was lastig om een woning te huren, maar na een half jaar kregen we deze woning. Sinds wij hier wonen hebben we s'zondags kerkdiensten bekeken via livestream. De diensten in Lathum spraken ons het meest aan.

En het kerkje heeft een zelfde uitstraling als het kerkje waar wij vandaan komen.

Na school ben ik gaan werken bij een installatie bedrijf.

Ik heb hier gewerkt als elektricien, magazijnbeheerder en projectenadministratie. Ria werkte toen bij de Akzo Kleefsewaard, als administratief medewerkster.

Ook heeft zij een lange periode in een mortuarium gewerkt. Zij is na de geboorte van ons eerste kind gestopt met werken.

Na een periode van werkloos zijn zijn we gaan werken in de Salvatorkerk in Arnhem. Hier hebben we gewerkt tot 2005 en zijn toen verhuisd naar Heelsum.

Het werk in Heelsum bestond uit het onderhoud van kerk, zalencentrum en de begraafplaats. Horeca bestond uit het verzorgen van vergadering, feestjes (denk aan huwelijksfeest, warm-koud buffetten-high tea-bbq etc) en het verzorgen van condoleances. Nu wij in Duiven wonen werken wij nog als vrijwilliger op de begraafplaats en ben ik nog de koster tijdens uitvaart-en huwelijksdiensten.

Vriendelijke groet, Ria en Ruud Jansen

In ons midden

Weet u wie het huis van Harm Abbing gekocht heeft??



Straks in februari wonen we al weer een jaar in Giesbeek. Mijn naam is Anne Jitske Salverda, ik ben net 65 geworden en 39 jaar getrouwd met Rob van Dijk. Wij hebben 34 jaar in Wijk bij Duurstede gewoond en hebben twee volwassen kinderen; zoon Jorrit en dochter Wieke. Toen Rob met pensioen ging en onze dochter in Velp een kleinzoon produceerde en ons rijtjes huis te groot was en onze tuin te klein toen zijn we gaan zoeken naar een huis dat beter bij ons past en dicht bij Velp ligt. Omdat mijn man Rob een watersporter is (zeilen en kanoën) en ik graag in natuurwater zwem wilden we het allerliefst iets vinden in Giesbeek dat veel water heeft en ook nog op een mooie fiets afstand van Velp ligt. Het was niet makkelijk een huis te vinden en we hebben veel geluk gehad met dit huis. Het was een vreselijk spannende tijd; het zoeken naar een huis en ons oude huis verkopen. In de tijd dat we zochten hebben we voor huisbezoeken op de camping van Geurt en Anita gestaan! Wijk bij Duurstede verlaten was niet makkelijk, we hadden er veel vrienden gemaakt. Maar het wonen in Giesbeek bevalt heel goed. Alles klopt voor ons. Een dorp doet ons goed, de mensen zijn aardig, de buurt voelt als een warm bad, het huis is een lot uit de loterij. We zien onze kleinzoon veel en onze zoon komt vaak logeren. En de vrienden komen ook langs en veel blijven er in het huisje in de tuin slapen. Dat huisje noemen we Stuga, zweeds voor buitenhuisje. Het is atelier en logeerhuis afwisselend.

In Wijk bij Duurstede gaf ik naast mijn eigen vrije schilderwerk (ik ben schilder) teken-en schilderles bij een creatief centrum. Daar ben ik mee gestopt om meer te kunnen reizen met Rob, maar dat was voor Corona en voor de kleinzoon. De jaarlijkse schilderlesweek in de zomer in Wijk doe ik nog wel en de franse lesweek in de nazomer ga ik misschien weer opstarten.

Ik ben een landschapsschilder en ik maak mijn landschappen altijd En Plein Air, dat wil zeggen dat ik met mijn schilderspullen naar buiten ga en ter plekke een schilderij afmaak. En dat doe ik het liefst als er sneeuw ligt. Mijn meest geliefde schilderplek is een eiland aan de westkust van Ierland; Achill Island. Ik ga echt proberen daar in 2022 weer naar toe te gaan. Soms exposeer ik en twee galeries verkopen werk van me. In September dit jaar was ik een week uitgenodigd in Katwijk op het schilderfestival daar, met aansluitend een expositie van het gemaakte werk in het DUNA atelier. Ik heb al een paar keer met mijn ezel aan de Zwalm gestaan en popel om hier in Giesbeek meer van het landschap vast te gaan leggen.

In september hebben we de nabije burens uitgenodigd voor een schilder workshop en ze kwamen allemaal, twee middagen stond ons grasveld vol schilder ezels en werd er hard gewerkt! Het de burens leren kennen gaat dus heel goed.

Naar de kerk ga ik alleen want mijn man is niet gelovig. Hij schopt me wel op zondag op tijd de deur uit: zou jij niet naar de kerk gaan?

Ons leven in Giesbeek is lekker vol en druk. We zijn overal in huis en in de grote tuin aan het rommelen. Wij wonen in een voor de kerk bekend huis; het huis van Harm en Ruth. Net vorige week zijn Linda, Mathias en Johanna weer vertrokken, ze hebben twee nachten in de Stuga, het door hen zelfgebouwde tiny house in nu onze tuin, geslapen. Het is heel bijzonder hoe goed we het met elkaar hebben. Afgelopen zomer waren wij een paar dagen bij hen in Zweden.

We hebben een moestuintje, de walnoten liggen binnen te drogen, de pruimen zijn al tot jam verwerkt, we zijn een nieuw pad in de tuin aan het aanleggen en een bed voor de frambozen. Ik bak appeltaart en kook stoofpeertjes, we eten de paddestoelen die in de tuin opkomen, en we aten van de zomer al van alles uit de moestuin, wat een geluk! Maar de natuur is niet alleen rozegeur en maneschijn. We vangen muisen in ons huis, verjagen de gaaien en eksters van het dak die aan het riet zitten te trekken en we kibbelen er nog over of we de mollen hun gang laten gaan of toch vallen gaan zetten.

Met dit stukje stel, ik me voor aan de kerkgemeenschap. Ik verheug me erop jullie de komende jaren te leren kennen en veel fijne momenten met elkaar te delen in en rond de kerk.

In ons midden

Wie wat bewaart heeft wat!

In de nieuwsbrief van november 2011 hadden we een interview special met de jongeren van toen.

De vragen waren bv naam, wat doe je , en wat doe je over 10 jaar. Anne schreef toen: "ik hoop dat ik dan nog eens zo'n interview formulier ontvang en het dan allemaal uit de doeken kan doen.

Toen dacht ik "dat is leuk" heb enkele jongeren van toen benaderd en ook nog van niet zo lang geleden . (ik= Anita Smids)

Naam: Anna Van Doorn **woonplaats:** Giesbeek

Wat doe je:

Ik zit nu in 6 gymnasium en wil volgend jaar internationale ontwikkelingsstudies studeren in Wageningen. Ook werk ik in het weekend met veel plezier bij La Viestana in Lathum. En verder spreek ik veel af met mijn vrienden.

Hoe staat 't met de liefde:

Momenteel geen relatie.

Wat doe je over 10 jaar:

Over 10 jaar hoop ik mijn studie afgerond te hebben en een leuke baan gevonden te hebben. Ook hoop ik dat ik over 10 jaar een groot deel van de wereld gezien te hebben en veel verschillende culturen meegemaakt te hebben. Misschien door dit wel samen met iemand te doen die dezelfde ambities heeft en deze samen te kunnen delen :).

groetjes Anna



Naam: Mark Weijers

Waar woon je: Dorpsplein 1 te Giesbeek (voormalig Rabobank gebouw) **Waar werk je:** In Doesburg en Giesbeek.

En hoe is jou situatie nu: Ik werk als fysiotherapeut en ben sinds 1 augustus praktijk eigenaar van OmniThera in Giesbeek, hier heb ik de praktijk van Erik Poot overgenomen. Daarnaast werk ik nog parttime bij FysioKort te Doesburg, hiermee is ook een samenwerkingsverband gaande. Anno 2022 moet het gezondheidscentrum aan het Dorpsplein gereed zijn. In de weekenden woon ik samen met mijn vriendin Leire, die doordeweeks als juf in Utrecht woont en voor groep 4 werkzaam is. Mijn doel is om de leefbaarheid voor jong en oud in Giesbeek/Lathum te behouden.



Gr. Mark

In ons midden

Naam Annet van Hunen

waar woon je Amsterdam

werk je Ja, als marketingcommunicatiemanager bij ABN AMRO.

en hoe is jou situatie nu Ik woon samen met mijn vriend Koen in Amsterdam Oost en werk sinds Corona grotendeels vanuit huis.



Naam: Carlina Kramp

Waar woon je?

Ik woon in Enschede heerlijk dicht bij het centrum.

Wat doe je?

Ik ben momenteel aan mijn 2^e bachelor Industrial Design Engineering aan de Universiteit Twente begonnen.

Hoe staat t met de liefde?

Ze noemen het ook wel "single, but loved."

Wat doe je over 10 jaar?

Ik weet nog niet eens wat ik volgend jaar ga doen, bij mij kan dat immers altijd veranderen. Hoe het ook zij, ik hoop in 10 jaar in ieder geval toch wel een keer klaar te zijn met studeren, alhoewel ik er nu nog enorm van geniet. Hopelijk heb ik dan een mooie baan gevonden die bij me past; ben ik lekker aan het socializen; spendeer ik tijd aan hobby's en sport en met een beetje geluk heb ik een huisje, boompje, beestje.

Groetjes uit Twente, Liefs Carlina



Ik ben Rico Kramp en ik woon momenteel in Arnhem, samen met mijn vriendin Joy Heijenga en onze hond Sunny.

Sinds ik ben afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, opleiding Fiscaal, Recht en Economie, werk ik fulltime als belastingadviseur.

Over 10 jaar hoop ik getrouwd te zijn en een kind/kinderen te hebben en uiteraard wil ik nog beter worden (en mijzelf specialiseren) in mijn vakgebied.



In ons midden

Naam: Sjaak Weijers

Waar woon je: Al 33 jaar min [mijn studietijd], aan de Zwalmstraat in het Giese buitengebied. Heb ondertussen wel een eigen appartement op de boerderij. Lekker voor mijzelf en toch in de buurt van de koeien.

Werk je: Ja. Ik werk 3 tot 4 dagen in de week bij Farmonie. Farmonie levert technische oplossingen voor melkveehouders. Ik ben product specialist robotmelken, hierbij geef ik technisch ondersteuning richting de eindgebruiker (melkveehouders) en collega's. Zorgen dat de robot beter gaat melken zodat de boer blijer is geeft mijn veel voldoening.

Naast dit werk ben ik veel bezig op ons melkveebedrijf. Dit familiebedrijf run ik samen met mijn broer Arjan en mijn ouders Bennie en Catrien. Door goede zorg voor onze dieren en gewassen, geven zij ons mooie producten. Het geeft mij veel voldoening om hiermee te mogen werken.

Verder houd ik van gezelligheid met vrienden en familie en ben ik fan van fietsen, schaatsen en skiën.

Groetjes, Sjaak



Naam; Gwen Soethof—Verwers

“Klein geluk kunnen zien is een voorwaarde om groot geluk te ervaren!”

Na het uitbrengen van de Nieuwsbrief met als thema “Ik ben er voor jou” in combinatie met de paasattentie kregen we veel leuke reacties. Een daarvan was van Gwen Soethof -Verwers, sinds november 2020 is zij gestart als creatief coach in haar eigen praktijk: Atelier voor Klein Geluk. We vragen haar op welke wijze zij een kerk ervaart:

Gwen woont zelf schuin tegenover de Giesbeekse kerk en voelt zich verbonden met de Lathumse kerk. Kerkgebouwen staan altijd op krachtige plekken in een dorp. Een soort van middelpunt, strategisch, als geloofsgemeenschap maar ook op plaatsen waar veel energie vrijkomt. Een kerkgebouw is per definitie een plaats waar je stilte mag ervaren. Daar mag je tot je kern komen. Je hoeft je hier niet te bewijzen, je mag jezelf zijn. Stilte kan bangstigend zijn, maar tegelijkertijd zitten daar ook de antwoorden in het mens-zijn. Leer in de kerk jezelf af te sluiten van de hectiek van alle dag, bijvoorbeeld door middel van meditatie of gebed.

Het binnenkomen in een kerk – al dan niet in aanwezigheid van anderen- ervaar ik als een warm bad Een kerk moet een veilige omgeving kunnen zijn. Een belangrijke voorwaarde om energie en zelfvertrouwen te krijgen.

De liefde kant van de kerk vind ik heel bijzonder en dat maakt het mooie aan de kerk. De dwangmatigheid hoe zij als kind dit zelf heeft ervaren is gelukkig verdwenen.

Geef Licht! Is het thema van dit kerstnummer. “Ben het licht in je eigen leven, dan kun je ook voor andere mensen Licht zijn. “



Lathumse Oliebollen en Appelflappen

Dit jaar worden ze weer gebakken: de ambachtelijke oliebolletjes en appelflappen!

De eerste inkopen zijn al gedaan en wij hebben er weer zin in!

De bestelformulieren zullen begin december weer worden rondgebracht en via de mail verstuurd. Vanaf dat moment kunt u ze weer bestellen via de website, de telefoon, de mail of het formulier.

We bakken op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 december in Het Gebouw in Lathum. En onder het motto vele handen maken licht werk en gezelligheid boven alles mag u een appeltje komen schillen, mixen, draaien, uitleggen of wat er verder te doen is. Meldt u aan bij Anita, tel. 06-22542177

Oliebollencommissie Protestantse Gemeente Lathum – Giesbeek.

Mailadres : lathumseoliebollen@live.nl

Telnr. 06-22542177 (Anita Smids)

Website: www.lathumseoliebollen.nl



Tot slot ...

Namens de Kerkenraad en de redactie van de Nieuwsbrief wensen wij u feestdagen met licht!



refrein

Geef licht, geef licht! Je
krijgt het gra - tis, niet voor niets.
Zorg dat ie - der-een het ziet