

JAARGANG 29 NR. 1

NIEUWSBRIEF

MAART 2021



kerk
in actie

Ik ben er voor jou
Zeven keer barmhartigheid



Contactorgaan van de Protestantse Gemeente
Lathum / Giesbeek



Pasen "De tweestrijd voorbij"

Aan het begin van de 40-dagentijd stond er een mooi gedicht van de Vlaamse dichter Maud Vanhauwaert in dagblad Trouw. Ze heeft het geschreven bij het boekenweekthema 'Tweestrijd'. De eerste regel 'Maar morgen wordt alles anders!' deed me gelijk aan Pasen denken. Dat is het bijzondere van Pasen, dat het fundamentele verandering oproept. Enerzijds weten we, zijn we er diep van doordrongen, dat het leven zijn gang gaat; anderzijds is er het verlangen dat het gangbare doorbroken wordt. We zijn in tweestrijd, en precies op het moment van Pasen slaat dat door naar het vieren van het vrolijk ongedachte.

De gang van het leven van alledag wordt haarzuiver geschetst door het lied 'Voor alles wat er gebeurt is er een uur' uit Prediker 3. 'Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven'. In 14 tegenstellingen wordt het leven geschetst. In de actualiteit van dit moment zou je er aan toe kunnen voegen 'Er is een tijd voor het uitbreken van een virus, en er is een tijd voor het uitdoven ervan'. Kenmerkend in het gedeelte is dat de 'tijden' worden beschouwd als ingesteld door God. De mensen kennen die tijden niet, zegt Prediker, ook al heeft de mens er wel een pijnlijk besef van dat ze er zijn.

Wij, vooral wij die leven in het meer welvarende deel van deze wereld, kunnen sterk verkeren in de waan dat het leven maakbaar is, dat wij het leven volledig kunnen bepalen. Prediker wijst met zijn lied nadrukkelijk op de onvoorspelbaarheid van het leven en dat het van het ene op het andere moment in scherven uiteen kan vallen.

Dat lijkt iets om wanhopig en cynisch van te worden, wellicht ook iets om je geloof bij te verliezen. En toch is in het Jodendom precies het boek Prediker verbonden met het vrolijke Loofhuttenfeest. Daarbij viert men dat het volk een crisistijd, een woestijnperiode, is door gekomen door het goede van het leven te vieren en te delen. Dat te kunnen noemt Prediker een geschenk van God.

Het vieren van het leven is diep verbonden met deze God die het volk bevrijdt uit het angstland Egypte en dwars door de doodse woeste-

bijdrage van ds. Trinus Hoekstra

nij leidt naar het land van de belofte. Pasen is het feest dat diep doordrongen is van de onvoorstelbare en aanstekelijke kracht van de Levende. Op dit kernmoment van het kerkelijk jaar grijpt het Leven ons aan en zijn we de tweestrijd voorbij. Vrolijk Pasen!

Ik besluit met een paar fragmenten van het genoemde gedicht. In de dienst op Paaszondag zal ik het in zijn geheel voorlezen:

*Maar morgen wordt alles anders!
we hebben de angst met zijn bleke wortels
uit onze borstkas getrokken
zie hoe hij verschrompelt
wat moet de angst nog zonder ons
er zal niemand meer sterven
en de doden, zij zullen wederkeren
komen weer bij ons aan tafel zitten
zullen hun eigen as verstrooid
weer van hun schouders slaan
wij weten wat de dood is, wij hebben haar gedragen
wij weten wat gemis is, leegte op zijn volst
...
Zelfs de aardlagen zullen verschuiven!
een berg duwt zich op die ons eindelijk
weer uitzicht biedt
...
noem mij naïef, mijn tweespalt onhandig
gespalkt, maar als iets begint
te wankelen bestaat de kans dat straks alles, al is
het maar heel even, de goede kant op valt*



Kerkdiensten rondom Pasen

28 maart	Palmpasen	ds. I. Eldering, Velp
1 april	Witte Donderdag	ds. G. Jansen
2 april	Goede vrijdag	Oecumenische Passie-viering
4 april	Pasen	Ds. T. Hoekstra, Arnhem
11 april	Beloken Pasen	Ds. W. van Wakeren, Veenendaal

Alle kerkdiensten worden via livestream uitgezonden via ons You Tube kanaal. De link voor deze diensten staat in Kerknieuws, onze twee-wekelijkse digitale nieuwsbrief.

Op het moment van schrijven weten we nog niet met welke coronamaatregelen we dan te maken hebben. Kijkt u voor actuele informatie op onze website of in Kerknieuws.



Paaskaars 2021

Dit reliëf symboliseert de goddelijke drie-eenheid.

De handen staan voor de scheppingskracht van God de Vader, het kruis staat voor God de Zoon en de duif symboliseert God de Heilige Geest. Alle drie omvatten zij de hele wereld. Het kruis symboliseert het lijden en sterven van Christus, maar ook de opstanding.

De alfa en omega zijn respectievelijk de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. De symbolische betekenis komt uit het boek Openbaring waarin Jezus zichzelf de alfa en omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde noemt.

Wit is de kleur van zuiverheid, vreugde en feestelijkheid. Rood staat symbool voor het bloed van Christus en is tevens het symbool van liefde. De kleur blauw staat voor de hemel, maar ook voor wijsheid en liefdadigheid. Groen is de kleur van groei, leven, hoop, trouw en onsterfelijkheid.

Samenwerking Liemerse kerkgemeenten.

Komend jaar kunnen er belangrijke stappen gezet worden in de Liemerse samenwerking. In de Nieuwsbrief van Duiven stond een heldere brief hierover, geschreven door Paul Vlaardingerbroek. Deze brief heb ik, met instemming van Paul, aangepast voor onze situatie in Lathum/Giesbeek. Hieronder is deze weergegeven.

Het is een uitgebreid verhaal geworden dat uit veel verschillende onderdelen bestaat. We realiseren ons dat het als heel veel kan over komen en dat het vragen op kan roepen. Er is hard gewerkt en er hebben veel gesprekken plaats gevonden om het zo volledig mogelijk te maken en het een verhaal van ons allemaal te maken. We zijn dan ook heel benieuwd naar uw/jouw mening en horen heel graag hoe u/jij hier in staat.

Al met al gaan we een inspirerende, bijzondere, maar ook spannende tijd tegemoet en dat doen we graag samen u/jou!

Met vriendelijke groet,

Adri Breure,

voorz. Kerkenraad,

lid kerngroep Liemerse samenwerking.



(Samenwerking in de Liemers, opgesteld door Paul Vlaardingerbroek, aangepast aan de situatie Lathum/Giesbeek:

In 2012 hebben we de eerste structurele gesprekken met de Liemerse PKN kerken in Didam, Rijnwaarden, Zevenaar, Duiven, Westervoort en Lathum/Giesbeek gestart. In de afgelopen jaren zijn de contacten vanuit verschillende delen van de gemeenten uitgebreid: moderamina, diaconie, kerkrentmeesters, jeugd, predikanten en dienstvoorbereidingsgroepen. Dit heeft geresulteerd in een intentieovereenkomst in 2018 om verdere samenwerking uit te gaan zoeken. De ingestelde kerngroep heeft daarop veel werk verricht door de gesprekken aan te gaan met de zes gemeenten. Begin 2020 is de opdracht gegeven om te inventariseren hoe iedere gemeente erover denkt om een mogelijke verdere samenwerking te onderzoeken. Dit heeft het beeld gegeven dat alle zes gemeenten verder willen gaan met een professioneel onderzoektraject. Zodra er gelegenheid komt (in coronatijd) om met zes moderamina te kunnen overleggen, spreken we af hoe wij verder gaan. Hiervoor vragen we professionele begeleiding, in overleg met dr. Jaap van Beelen, classispredikant Gelderland West.

Hoe staan we er zelf in? .

(lees verder op pagina 18)



Kerkelijke stand

MUTATIES LEDENADMINISTRATIE

November 2020 t/m februari 2021

Mutaties ledenadministratie november 2020 t/m februari 2021

Nieuw in onze kerkelijke gemeente

mw. A.J. Salverda, Kerkstraat 5, 6987 AA Giesbeek

Verhuizing binnen onze kerkelijke gemeente

mw. L.C. (Dien) te Grotenhuis-Ribbers naar Burg. Van Rielstraat 36k, 6987 AZ Giesbeek

Doop

01-11 Marloes – dochter van Arjan & Gerda Weijers, Giesbeek

15-11 Hannah – dochter van Anne Breure & Sadettin Kirmiziyüz, Amsterdam

Overlijden

08-01 mw. M.C. Klompjan, Giesbeek – 88 jaar

27-01 mw. E.H. Bruggenwirth-Jaarsveld, Giesbeek – 80 jaar



Uitschrijving

mw. C. (Chantal) den Hartog – verhuisd van Lathum naar Barneveld

dhr. S.H. (Stefan) Dolman, Lathum

mw. M.W.M. (Marith) Spaan, Lathum

dhr. G.J. Bakker, Lathum – voorkeursgemeente Duiven

Van de redactie,

Voor u ligt de Paasuitgave van de Nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Lathum/Giesbeek. Er is door heel veel mensen kopy ingestuurd. Zo veel kleurig als onze kerkelijke gemeente is; zo veelkleurig is ook de inhoud van deze Nieuwsbrief.

In dit nummer treft u uitgebreide informatie over het 40 dagen project waaraan onze gemeente meedoet. Thema dit jaar is “Ik ben er voor jou!”.

Zo proberen we met elkaar gemeente zijn.

In deze Nieuwsbrief een summiere weergave hoe allerlei gemeenteleden het thema “Ik ben er voor jou” probeerden waar te maken. Zichtbaar en onzichtbaar.

In tijden van lock-down is niet gekeken naar de onmogelijkheden maar naar de mogelijkheden!
Veel leesplezier toegewenst!





OECUMENE

We kijken nog even terug op de gehouden oecumenische diensten van de afgelopen tijd. Door de coronamaatregelen verliep het allemaal wat anders dan het plan was.

Op de eerste zondag van advent, 29 november 2020 had de dienst in de kerk van Lathum zullen plaatsvinden met Jan Ubbink als voorganger. Omdat de kerk in Giesbeek ruimer is leek het ons wat betreft de veiligheid verstandiger de dienst te verplaatsen naar deze kerk. Hier kon ook het Cecilia koor een bijdrage aan de dienst leveren.

Het was een goede dienst met als thema : Waakzaam – Onverwacht.

Op 17 januari 2021 (de week van de eenheid) was de voorganger Ds. Trinus Hoekstra met het thema: Blijf in Mijn liefde.

I.v.m. de lockdown was het niet mogelijk de dienst in Giesbeek te houden. We zijn uitgeweken naar de kerk in Lathum. Hier was de mogelijkheid om de dienst zonder gemeenteleden via livestream uit te zenden.

De bedoeling was om van de beide kerkgemeenschappen een zangkwartet te vormen. Een paar dagen voor de dienst werd er besloten dat we, i.v.m. de voorschriften rondom corona, niet mochten zingen. Jan Ubbink heeft de liederen voorgelezen.

Op zondag 21 februari was het de eerste zondag van de 40 dagen tijd met als thema : Werken van barmhartigheid. De bedoeling was dat we een viering in Giesbeek zouden houden met de medewerking van het gospelkoor Sign Of Friendship. Helaas kon ook dit, vanwege de coronamaatregelen, niet doorgaan. Er werd uitgeweken naar de kerk in Lathum waar de dienst via livestream te volgen was. De voorganger was Ds. Engelage. Namens de oecumenische werkgroep hadden Petra Hetterscheid en Geza Berends een aandeel in deze dienst.

Wat betreft de Goede Vrijdag viering op 2 april zijn we nog aan het overleggen hoe we dit zullen doen. Wat mag en kan wel en wat niet.

T.z.t. kunt u hier meer over lezen in KERKNIEUWS, ons digitale kerkblad.

Zoals u waarschijnlijk al weet is op 9 januari 2021 de kerk in Giesbeek onttrokken aan de eredienst. Er mogen geen eucharistie vieringen , doopdiensten enz. meer worden gehouden.

Er is echter nog wel ruimte voor bepaalde diensten zoals uitvaartdiensten, gebedsdiensten en de oecumenische vieringen.

Namens de oecumenische werkgroep ,
Geza Berends en Ria Westerhof

VERZAMELEN VOOR KERK IN ACTIE

Hebt u lege cartridges, oude mobieltjes, brillen, ansichtkaarten of postzegels gooi het niet weg !

Zodra de kerk weer open is kunt u dit kwijt in de verzameldoos onder de toren . Wilt u niet zo lang wachten, neem dan contact op met Ria Westerhof tel. 0313 632565.

De oude brillen worden hergebruikt in de “dede wereld “.

De mobieltjes worden nagekeken en weer verkocht in Azië en Afrika. De kaarten en de postzegels worden verkocht aan verzamelaars.

Oude cartridges gaan naar een speciaal bedrijf die daar een vergoeding voor geeft.

Het grootste deel van de opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie. De rest gaat naar het zendingswerk van een partnerorganisatie.

Ik ben er voor jou Zeven keer Barmhartigheid

Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommige wonen bij ons om de hoek, weer anderen in Indonesië, Moldavië of Libanon.

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het Leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is. De hongerigen eten en de dorstige drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingenonderdak geven, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag.

Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood.

De Hoop die dat geeft, geven we door; door barmhartig te zijn en goed te doen.



Samen zijn we Kerk in Actie; Doet u mee?



De Zeven Werken van Barmhartigheid, 17e eeuw. Pieter Bruegel

(Zoekplaatje: kunt u ze alle zeven vinden?)

Mattheüs 25: 35,36

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.'

Ze zijn misschien wat in het vergeethoekje terechtgekomen, maar wie een willekeurig museum met schilderkunst door de eeuwen heen inloopt, komt ze geheid tegen: een afbeelding van de zeven werken van barmhartigheid. Door de eeuwen heen zijn zij een bron van inspiratie geweest voor veel schilders, die daarmee tegelijk een belangrijke vraag en opdracht op het doek brachten: hoe geven we invulling aan de opdracht van de Heer om je broeder en zuster lief te hebben.

Je zou kunnen zeggen, daar begint het mee, met lief te hebben. Of zoals Johannes het zegt: 'Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben'. Om dat concreet te maken heeft de kerk door de eeuwen heen gekeken naar de zeven werken van barmhartigheid, als een richtlijn om dat liefhebben concreet te maken. De tekst waar deze werken van afgeleid zijn komt uit Mattheüs 25, waar Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat wie dit voor iemand heeft gedaan naar wie verder niemand omkijkt, dat voor Hem heeft gedaan. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn. Niet voor de geslaagde en gearriveerde burger die zijn weg in het leven zelf wel vindt. Maar wel voor diegenen die er zonder hulp van een ander niet komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is.

FEITJE: Pas in 1207 was er sprake van zeven werken toen paus Innocentius III aan de zes werken die in Mattheüs genoemd worden het begraven van de doden toevoegde. Het is ontleend aan het apocriefe boek Tobit, waar het begraven van de doden een aantal keren als een belangrijke daad wordt genoemd.

Leuk weetje:

De zeven snaren is het tweeënzeventigste stripverhaal uit de reeks van Suske en Wiske. Het is geschreven door Willy Vandersteen en gepubliceerd in De Standaard en Het Nieuwsblad van 5 augustus 1967 tot en met 15 december 1967. De eerste albumuitgave in de Vierkleurenreeks was in april 1968.

De zeven snaren gaan over de zeven werken van barmhartigheid.

Lambik is erg teleurgesteld als hij ontdekt dat niemand in zijn tijd alle ***Zeven werken van Barmhartigheid*** kan opnoemen. Antanneke kent als enige de zeven werken van barmhartigheid.

Nieuwsgierig naar het verhaal? Misschien heeft een liefhebber dit stripboek en is ook te vinden op Wikipedia

(https://nl.wikipedia.org/wiki/De_zeven_snaren)



kerk
in actieIk ben er voor jou
Zeven keer barmhartigheid

In deze 40 dagentijd volgen we de campagne van Kerk in Actie “Ik ben er voor jou”

In de laatste nummers van Kerknieuws hebt u al kunnen lezen over: De zieken bezoeken, de dorstigen te drinken geven, de vreemdeling onderdak bieden, de naakten kleden en de hongerigen te eten geven. De komende week gaat het over de doden begraven en met Pasen Ik ben er voor jou.

De gevangenen bezoeken hebben we gedaan in de vorm van de paasgroetenactie. We hebben kaarten besteld bij kerk in actie die we met een kleine groep beschreven hebben. Deze kaarten worden dan vanuit Utrecht gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen in Nederland als het buitenland. Dit jaar hebben we het coronaproof moeten doen, maar we hopen dat we volgend jaar meer gemeenteleden bij deze actie kunnen betrekken. Hieronder staat de kaart afgebeeld met de uitleg van wat er op de kaart staat.

PAASGROETENACTIE

Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.

Op de achterkant van de kaart staat:

Aan de ontvanger

Met dit ontwerp hebben vrouwen van de PI Nieuwersluis het thema 'VERBONDEN' verbeeld. Zo is deze kaart een uitdrukking van onze verbondenheid met jou en met de opgestane Heer Jezus.



VASTENTIP

Hebt u ze gelezen in Kerknieuws de vastentip voor elke week?

- Stuur eens een bemoedigend kaartje
- Laat dat wijntje eens staan
- Zet de verwarming eens op 16 graden
- Koop deze week geen nieuwe kleding, geef wat speelgoed weg
- Een week geen vlees of minder snoepen
- Steek een kaarsje aan voor iemand die is overleden.



In de veertigdagenkalender van kerk in actie staat voor elke dag een tekst, een vraag om over na te denken of een oproep, afgewisseld met een vastentip, een gedicht, een lied. Is het u gelukt om iets hiervan te doen?

Vasten kan betekenen dat je ergens even van afziet, bijvoorbeeld vlees of een wijntje of snoep. Of juist iets extra doet voor een ander, bijvoorbeeld een kaartje sturen, iemand een compliment geven of voor iemand bidden. Even stilstaan bij wat voor ons soms zo gewoon is, maar voor een ander niet. Zo leven we toe naar Pasen, naar het feest van de opstanding, naar een nieuw begin.

Liturgische schikking

In de veertigdagentijd staat in de kerk elke week een andere liturgische schikking. De basis bestaat uit glazen en stammetjes neergezet in de vorm van een HART. Het woord 'hart' is terug te vinden in barmHARTigheid. Het hart is open, er is ruimte tussen de glazen en de stammetjes. Open, omdat het gaat om de ander, openstaan voor de ander, de ander zien en zich over de ander ontfermen. Bij elk van de zeven werken van barmhartigheid worden bloemen en andere natuurlijke materialen verwerkt die passen bij het thema van die zondag.

In de eerste schikking zagen we de verbeelding van "zieken bezoeken" in de vorm van vergeet me nietjes en geneeskrachtige kruiden.

De tweede schikking had als thema "de dorstigen laven" verbeeld met glazen water en blauwe hyacintbloemen als stromend water. Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons lijf. Zonder Zijn aanwezigheid blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen. Overal in de wereld.!



Berichten van de ouderlingen

Elk jaar hadden we op de eerste of tweede woensdag in het nieuwe jaar een gemeentecontactmiddag voor de 75 plussers.

Helaas kon dat dit jaar niet doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen. We hebben het wel gemist, vooral het persoonlijk contact met de mensen.

Allen die voor deze middag in aanmerking kwamen hebben per brief een kerstgroet van ons ontvangen.

Bezoekwerk.

I.v.m. de Lock down was het bezoekwerk beperkt. Gingen we ergens op bezoek dan was dat in overleg en hielden we ons aan de coronavoorschriften.

De mensen bij wie wij op bezoek komen vallen meestal in de risicogroep en sommigen van ons ook.

Vanaf maart 2020 tot op heden was het niet verstandig en soms niet mogelijk om de mensen op de verpleegafdeling van het Binnenrijk te bezoeken.

Bij verjaardagen hebben we een verjaardagskaart namens onze kerk naar de mensen gestuurd.

Twee van de bewoners die bij ons waren ingeschreven zijn in januari aan corona overleden. Met één mw. hadden we nog geen kennis kunnen maken.

Veel bewoners van het Binnenrijk komen uit een andere gemeente naar Giesbeek omdat een familielid hier in de omgeving woonachtig is.

Zodra het mogelijk is pakken we de draad wat betreft het bezoekwerk weer op. We hopen dat dit niet al te lang zal duren.

Er zijn drie mensen die het bezoekwerk in onze gemeente doen. Elk heeft haar eigen wijk.

Als u graag bezoek wenst of iemand weet waar een bezoek op zijn plaats is, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon. Natuurlijk mag u het ook aan een ander lid van de kerkenraad doorgeven.

Willy Hupkes. Tel. 0313 631271

Dorp Lathum.

Kerkstraat, Ds. J.A. Visserstraat, De Horst, 't Melkpad, De Brink, Bandijk en Huis te Lathum weg.

Ria van Doorn. Tel. 06 133 433 28

Koestraat, Marsweg, Bandijk, Groenestraat en Riverparc.

Ria Westerhof. Tel. 0313 632565

Giesbeek en alles wat buiten Lathum en Giesbeek valt.

Hartelijke groeten van de ouderlingen

Ria van Doorn en Ria Westerhof



Januari 2021

**Hallo Benjamin , Kirsten , Bowi , Suze , Marit , Aron , Sam , Sarah ,
Daan , Twan , Sofie , Noortje , Pieter , Albert jan , Anna , Marloes , Sil ,
Roos ,
Abel , Kiki , Tessa , Daan , Gijs , Bart , Emma , Hannah , Adam ,
Vaders en Moeders .**

- @ De avonden zijn lang en donker.
- @ We mogen nergens naar toe, zelfs niet naar school.
- @ Het huiswerk maken is ook niemands hobby .
- @ Alle series op netflix al gezien.
- @We vervelen ons te pletter .

Toen dachten wij:

Kijk eens om je heen om te zien e/o te horen wie jij /jullie wel een beetje zou willen verwennen.

Iemand uit de buurt , familie , vriend, vriendin.

Je hoeft deze persoon niet te kennen,
en ze hoeven ook niet perse in de kerk te komen.

Daarom hebben wij voor jullie spullen om koekjes te bakken ingepakt. Je bent gezellig samen bezig en maakt ook nog iemand blij, want het is de bedoeling dat je de koekjes aan iemand geeft die 't volgens jullie een beetje nodig heeft.

NATUURLIJK mag je er zelf ook wat opeten.

We zouden het leuk vinden als jullie daar een paar fotos van maken en dan doorsturen , die hangen we dan weer in de Wheme.

Wat ons ook interesseert is naar wie jij de koekjes gebracht hebt en waarom.

Veel plezier met bakken en maak er iets gezelligs van.



Groetjes **M**arisa **A**dri **A**nita



Dit is wat je nodig hebt om van die heerlijke koekjes te bakken, misschien een idee om ook eens koekjes aan iemand te geven.



Abel Berends





Koekenbakkers uit Lathum in Amsterdam

In januari stuurde de leiding van de zondagschool een prachtige brief met een pakketje naar alle kinderen. Dat de kinderen alle series op Netflix ongetwijfeld al hadden gezien en zich vast te pletter verveelden. Adam en Hannah kregen de brief ook, helemaal uit Lathum naar Amsterdam gebracht. Bij het voorlezen werd er direct gelachen; ‘Ja dat is wel zo! Ik heb al die series gezien!’

Maar de leiding van de zondagschool zou de leiding van de zondagschool niet zijn, als ze er niet direct een fantastisch voorstel bij deden! Ze vroegen de kinderen eens om zich heen te kijken naar wie er een beetje verwennerij in deze tijd zou kunnen gebruiken. Ze hoefden die persoon niet te kennen. Er werd bij ons thuis direct nagedacht, wie dat zou kunnen zijn... Wie kan er wel iets lekkers gebruiken in deze tijd?

In het pakketje dat mee was gestuurd zaten spullen om koekjes te bakken. De kinderen zouden diegenen dan met zelfgebakken koekjes kunnen verwennen.

‘Natuurlijk mag je er zelf ook wat opeten!’ stond er in vetgedrukte letters bij. Een zin die tijdens het bakken veelvuldig werd aangehaald, want gebakken (en gesnoept...!) werd er! Wel vier bladen vol met koekjes gingen de oven in. We maakten er vier zakjes van en besloten dat we ze naar vier verschillende burens zouden brengen. We wonen hier nog niet zo lang. Sommige burens kenden we al goed, maar sommigen ook nog helemaal niet. De koekjes waren het perfecte excuus om daar eens aan te bellen.

Jong en oud smolt een beetje bij ‘zelfgebakken koekjes voor een beetje verwennerij in Corona tijd’. Zo kregen Adam en Hannah er een hoop vriendjes bij. Netflix series hoefden ze (even...) niet meer te zien en de verveling was ook over. Zo werd in Corona tijd door een brief van de Zondagschool uit Lathum iedereen in de straat in Amsterdam even opgevrolijkt!

Dankjewel Marisa, Anita en Adri!



**Geef vandaag voor
de kerk van morgen**



De actie Kerkbalans 2021 is goed verlopen. We bedanken alle gevers en vrijwilligers die de actie weer tot een succes hebben gemaakt. Tot nu toe is er aan toezeggingen een bedrag van € 21.066,50 binnen. Met wat we nog verwachten aan toezeggingen wordt het bedrag van € 21.250,-- dat is opgenomen in de begroting zeker gehaald. Dit neemt niet weg dat we nog wel een te kort van ruim € 3.000,-- houden op de exploitatiebegroting van 2021.

Om u een indruk te geven over de samenstelling van de inkomsten uit kerkbalans geven we hieronder wat cijfers.

Bezorgd: 169 brieven
 Reacties ontvangen: 158
 Geen reactie ontvangen: 11

32 leden hebben hun bijdrage verhoogd en 10 gemeenteleden hun bijdrage verlaagd.

De meer en minder toezeggingen worden vergeleken met de gemeenteleden die ook vorig jaar hebben bijgedragen. Dat heeft geresulteerd in een meeropbrengst van € 573,50. Dat dit niet altijd bijdraagt tot een hoger bedrag voor de totale opbrengst van de actie kerkbalans heeft te maken met wijzigingen in de samenstelling van onze gemeente door o.a. verhuizing en overlijden.

Met het interpreteren van cijfers moet men altijd voorzichtig zijn. Maar we mogen wel concluderen dat het resultaat van de actie Kerkbalans 2021 goed is.

Voor het college van Kerkrentmeesters is het belangrijk uw toezegging te ontvangen in de maanden die u hebt aangegeven op het antwoordformulier. Wij hebben bepaalde vaste verplichtingen zoals het betalen van de predikant, de energienota's, voorgenomen onderhoud en overig kerkelijk werk. Nu wij weten wat wordt toegezegd, kunnen we verantwoord onze verplichtingen aangaan.

Nogmaals bedanken wij allen die bijdragen aan het werk van onze plaatselijke kerk.



kerk
in actieIk ben er voor jou
Zeven keer barmhartigheid

Paus Franciscus: Zorg voor de schepping is 8e-werk van barmhartigheid

In deze Veertigdagentijd hebben we het over de Zeven Werken van Barmhartigheid.

Zoals u heeft kunnen lezen heeft Paus Innocentius III in 1207 de zevende Barmhartigheid aan toegevoegd; het begraven van de doden., hetgeen ten tijde van de pestepidemieën geen vanzelfsprekende zaak was.

Blijkbaar is een paus gerechtigd om werken van barmhartigheid aan de lijst toe te voegen. En Paus Franciscus heeft dat gedaan door de zorg voor de omgeving tot ACHTSTE uit te roepen. "God gaf ons een mooie tuin, maar wij hebben die veranderd in een troosteloze woestenijs van afval en vuil" aldus Franciscus. (citaat uit 2016)

KERKNIEUWS

Kerknieuws zit in een nieuw jasje!!

Elke twee weken verschijnt de nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Lathum-Giesbeek digitaal.

U kunt zich aanmelden via kerknieuws@kerklathum.nl of u kunt contact opnemen met de scriba.

Wilt u zelf wat vermelden of kenbaar maken via Kerknieuws; laat het ons weten.

Sinds een maand is onze digitale nieuwsbrief in een ander jasje. Als u hierover vragen heeft, laat het ons weten.

Laten we contact houden!



(vervolg van pagina 5)



Als kerkenraad hebben we uitgesproken dat we nader onderzocht willen hebben wat de mogelijkheden zijn. We denken hierbij aan verschillende varianten.

Vertrekpunt voor gesprek is:

- wij willen een levende gemeente zijn binnen de Liemers, dus niet perse gebonden aan de grenzen van Lathum/Giesbeek;
- wij willen daarbij samenwerken in een wederzijds passende vorm met één of meerdere Liemerse gemeenten;
- wij willen vernieuwen (mee met de tijd), maar tegelijkertijd van waarde blijven voor onze huidige gemeenteleden;
- wij doen dit vanuit onze huidige financiële situatie en de daarbij behorende meerjarenbegroting;
- wij willen onze predikant duidelijkheid kunnen geven op een passende werkring, ook op de langere termijn;
- wij doen dit vanuit ons huidige “Gemeente zijn, zoals we nu met elkaar en met de kerk omgaan”.

Een levende gemeente is een gemeente die:

- geroepen is om de Bijbelse gedachte te weerspiegelen en de verbinding te zoeken met de ander;
- waar betrokken gemeenteleden zich thuis kunnen voelen en een gemeenschap in verschillende vormen kunnen zijn;
- pastoraat kan bieden op de aangrijpende momenten in het leven;
- diaconaat kan verzorgen aan mensen in Lathum/Giesbeek en omgeving die dit nodig hebben;
- hulp kan bieden aan mensen dichtbij en veraf.

We willen een helder perspectief voor de te ondernemen stappen in de komende 2 à 3 jaar voor de organisatie in de Liemers.

Wij vinden het belangrijk om zicht te hebben op een gezamenlijke toekomstvisie en inhoudelijke koers en de invulling van de lokale identiteit, de samenbindende droom.

Er zijn in hoofdlijnen 2 resultaten mogelijk:

1. bij (meer) samenwerken komt er aanvullend een centrale samenwerkingsraad bij. De huidige 6 kerkenraden zijn en blijven feitelijk autonoom;
2. bij samengaan ontstaat er één kerkorganisatie en daarbij zijn meerdere vormen mogelijk. Er is dan altijd een -uiteindelijk beslissende- centrale kerkenraad met de volgende varianten:
 - a. lokaal zijn er nog kerkenraden of wijkraden,
 - b. lokaal zijn er kernraden (met deels niet-ambtsdragers);
 - c. geen lokale raad.

Deze laatste vorm (c) biedt nauwelijks mogelijkheden om de lokale identiteit in te vullen en wordt daarom niet uitgewerkt.

De drie uit te werken organisatievormen moeten mogelijk zijn (eventueel met aanvulling van de kerkorde).

De consequenties per organisatievorm worden zodanig uitgewerkt zodat voor- en nadelen ten opzichte van de huidige situatie duidelijk zijn en kunnen worden begrepen door kerkenraden en kerkelijke gemeenten. Ook wordt inzichtelijk gemaakt welke ruimte er is voor invulling binnen de (hoofd-)vorm. De voor- en nadelen per invulling gaan in ieder geval in op:

- behoud van lokale vierplekken en ontmoetingsplekken;
- de eigen predikant;
- de bevoegdheidsverdeling wat lokaal en wat centraal;
- de regels voor besluitvorming in de centrale raad;
- een invulling op hoofdlijnen van financieel beleid (o.a. financiële solidariteit).

De planning is om rond april te besluiten om het onderzoek te starten. Daarbij levert iedere gemeente een persoon die in een stuurgroep zitting neemt. Iedere maand wordt gerapporteerd aan de kerkenraad. Zij overlegt met de gemeente via:

- Kerknieuws, kerknieuwslg@gmail.com of de papieren Nieuwsbrief.
- gemeenteberaad (bijvoorbeeld na afloop kerkdienst of gemeenteavond);
- consultatie PKN organisatie en PKN gemeenten in regio;
- interviews en verkenning met potentiële partners.

**ZIE JE EEN ADELAAR DIE
ZIJN JONG BESCHERMD ?**



**DRAAI DE FOTO OM EN
JE ZIET WIE JOU BESCHERMD!**

Hoe staan we er voor...

Het goede nieuws!

In onze kerk zijn de Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor de materiele gang van zaken. Mede dankzij een goed beleid van onze voorgangers in dit college, hebben we op dit moment gelukkig weinig financiële problemen. Door in de afgelopen jaren het bouwkundig onderhoud van de kerk en de Wheme rigoureus aan te pakken, zitten we nu in een periode waarbij we met relatief weinig kosten alles op peil kunnen houden. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers voor bijvoorbeeld schoonmaak, onderhoud begraafplaats enzovoorts, lopen de praktische zaken op rolletjes.

Bedankt!



De zorgen...

Toch is er wel zorg voor de toekomst. Die zorg wil ik graag met u delen. Onze inkomsten bestaan vooral uit de rente op de centjes die we op de bank hebben staan en de giften die we als leden en begunstigers doen. Nu doen zich twee dingen voor: de rente is op dit moment laag, dus de opbrengst van ons vermogen ook. Maar ook loopt helaas ons ledental terug waardoor er druk staat op de inkomsten uit collectes en vrijwillige bijdrages. Voor beide zaken geldt, dat deze trend op korte termijn niet zal veranderen. Ook hier geldt, dat we het dankzij het beleid uit de afgelopen jaren nog wel even uitzingen, maar we teren wel in.

Waar liggen jouw talenten?

Ook onze zustergemeentes in de Liemers kampen met dezelfde uitdagingen. Fijn dat op een aantal fronten de samenwerking die we aangegaan zijn, vruchten afwerpt. Al is het maar om kennis te delen en tips and tricks uit te wisselen. Dat legt wel extra druk op onze bestuursleden. Zouden we die druk wat kunnen spreiden? Natuurlijk bent u welkom zich aan te melden als Kerkrentmeester (ouderling of diaken mag natuurlijk ook...). Maar als u niet in het bestuur wil maar wel een specifieke taak in een commissie op u zou kunnen nemen, dan zou dat al enorm helpen. Financiën, communicatie, bestuurlijk, technisch (bouw, geluid, beeld) , tuinonderhoud, schoonmaak.....waar liggen uw, waar liggen jouw talenten?

Samengevat:

We hebben de zaken goed op orde maar om het zo te houden is dringend hulp nodig: uw hulp, want vele handen maken licht werk!

Namens Kerkbeheer

Willem Sijbrant



Onzichtbaar zichtbaar

(het werk van een paar vrijwilligers uitgelicht...., door Anneke Nijman)

Kerkbalans

Begin dit jaar was het weer zover, kerkbalansenveloppen rondbrengen en een paar dagen later weer ophalen. We doen dit al jaren met een – bijna – vaste club van 8 mensen. Een niet super leuke klus, maar het is bijzonder goed voorbereid en dan valt het ook wel weer mee. Al ruim 10 jaar wordt dit nu verzorgd/begeleid door Ab Klein Ikkink. Het was al behoorlijk goed geregeld, maar elke keer werd het ons nog ietsje makkelijker gemaakt. Enveloppen, retourenveloppen, een overzicht voor aantekeningen. Zelfs op de retourenveloppen is het corresponderende nummer gezet, wat ook op het overzicht van de namen staat. Hierdoor hoeven we ons niet af te vragen van wie de retourenvelop is als deze bij ons in de bus gedaan wordt. Het nummer op de retourenvelop correspondeert immers met het nummer op het overzicht. Zelfs als het niet gelukt is alle enveloppen op te halen, doet Ab zelf nog een poging. Van alle ingekomen enveloppen en toezeggingen maakt Ab een overzicht met de te verwachte bijdragen van de kerkleden, zodat hij het totale bedrag in de daaropvolgende kerkdienst kan mededelen.

Voor ons is er afsluitend koffie met appeltaart in de Wheme. Dat laatste lukte nu even niet, maar ook bij Ab en Ria ben je vervolgens van harte welkom, wel op afspraak, want we houden ons aan de coronaregels.

Preekvoorziening voorgangers + vergoedingen

Ruim 10 jaar heeft Ria Klein Ikkink de preekvoorziening gedaan. Sinds vorig jaar heeft zij een andere taak binnen de kerk en heb ik de preekvoorziening van haar overgenomen. Dit betekent dat ik nu het rooster van de voorgangers in onze kerk maak. In de maand mei van het vorig jaar heb ik dit voor het eerst gedaan, contact gezocht met voorgangers aan de hand van een lijst van predikanten, die in onze kerk zijn voorgedaan en heb ik een planning gemaakt voor 2021. Naast de diensten van onze vaste dominee zijn de gastpredikanten ingepland.

Is er een nieuwe dominee dan vraag ik de gegevens van de voorganger op en stuur deze door naar Atie Kleijn. Zij maakt de salarissen van voorgangers en tegemoetkoming voor organisten over. Atie doet dit inmiddels 2 jaar. In deze coronatijd hebben Atie en ik telefonisch elkaar een beetje leren kennen, wat heel leuk was.

Organisten

Het is alweer enige jaren geleden dat ik koster ben geweest.

Al die jaren kreeg ik de liederen, die op het bord vermeld moesten worden, per mail door van Gerrit Gerritsen. Altijd op tijd en altijd met een persoonlijke noot en dat voor mij gedurende de 12 jaar van mijn kosterschap. De liturgie krijgt Gerrit door van de dienstdoende dominee en hij zorgt er vervolgens voor dat organisten en kosteren hiervan op de hoogte zijn en dat doet hij al sinds 2003 en dat doet hij nog steeds. Eerst ging het nog telefonisch en werd dit door Johanna gedaan, maar daarna ging het makkelijker per mail en doet Gerrit het. Corona gooit nu even roet in het eten, maar er komen vast weer andere tijden, dat Gerrit dit weer op kan pakken.

Het is heel bijzonder dat Ab, Atie en Gerrit zich zo ongemerkt, de één nog langer dan de ander, inzetten voor onze kerk. Het zijn de stille krachten, die veel werk verzetten en die alle lof van ons verdienen!!

Bedankt!



Oudejaarscollecte 2019...herfstcollecte 2020...

Het licht gezien?

Tijdens onze oudejaarscollecte eind 2019, vroegen we uw extra bijdragen voor de aan te leggen buitenverlichting bij de Wheme. Inmiddels is onder de bezielende leiding van Geurt Smits een aanvang gemaakt met de aanleg. Met een ploeg vrijwilligers zijn kabels ingegraven en lantarens geplaatst. Waar eerst Corona wat vertraging opleverde, gooide daarna Koning Winter roet in het eten. Maar zeer binnenkort wordt de aansluiting gerealiseerd en kunnen we genieten van een verlichte ingang en een verlicht terras dankzij uw steun!

Bij de tijd?

Bij de herfstcollecte 2020 vroegen we wederom aandacht voor verlichting. Deze keer ging het om de lampen in de wijzers van het torenuurwerk en de verlichting van de wijzerplaten. In totaal gaat het om zo'n € 5.000,-. Veel geld, maar het moet bij elkaar te krijgen zijn. Tot eind vorig jaar was hier via de herfstcollecte, een bedrag van € 850,- geschonken. Een mooi begin. Bij de Vrienden van de Lathumse Kerk wordt nagedacht over het opzetten van een actie om ons verder te helpen. Ook willen we de Gemeente Zevenaar vragen een bijdrage te doen voor het verzorgen van de openbare tijdsaanduiding in Lathum. We gaan ervan uit dat we eind van het jaar ook wel weer een oliebollenactie kunnen houden, als we die opbrengst ook voor dit doel kunnen bestemmen, dan zal binnen een jaar Lathum weer bij de tijd zijn!

Namens Kerkbeheer

Willem Sijbrant

Terugblikken op december 2020



Ik zag ze in december door de buurt heen razen,
en het zal u zeker niet verbazen.

Dat er voor onze jeugd ook iets lekkers in de zak zat,
alleen kregen wij de opdracht om ze te bezorgen omdat
de pieten in corona tijd het erg erg druk hadden want de Sint zat op z'n gat.

Hij moest thuis werken en kon niet rondgaan,



Nou vooruit dat hebben we dan maar gedaan .



Sinterklaas had voor alle kinderen een pakketje aan de deur gehangen!!

Oliebollenactie 2020.....(?)

Wat hebben we gemist.....



Niet samen opbouwen,...

Niet kreuzen....

Geen flappen tellen....., maar ook geen lol, verhalen aan de pan en geen Mieken die roept 'kijken jullie even'...

Hopelijk kunnen we in december 't spul weer van de zolder halen en samen de bollen weer laten rollen!!