

JAARGANG 20 NR. 1

NI EUWSBRIEF

MAART 2012

Protestantse Kerk



PASEN 2012



Contactorgaan van de Protestantse Gemeente
Lathum / Giesbeek

Overdenking: De lente

De lente, een tijd van hoop, van nieuw leven. Na de winter verschijnen eerst de bloemen van de helleborus (kerstster). Dan steken de sneeuwkllokjes hun kopjes boven de grond; witte boden van een voorjaar dat eraan komt. Ze worden gevolgd door de krokussen, de narcissen en langzaam aan vult de plantenwereld zich met kleur.

De vogels beginnen te fluiten, de eerste hommels zoemen rond, een vlinder zoekt zijn weg. Alles ontluikt, alles groeit, bloeit en ademt nieuw leven.

De dagen worden langer, de temperaturen hoger... het is tijd om in de tuin aan de slag te gaan. Je snoeit het oude hout weg, graaft planten uit die de winter niet hebben overleefd en maakt ruimte voor iets nieuws. Juist in deze tijd kun je zaaien, poten, voeding geven, onkruid wieden... de voorwaarden scheppen voor een goede oogst in de herfst en winter. Dat kost tijd en energie, maar je doet het voor later om te kunnen oogsten.

De term zaaien kun je ook verbinden met je persoonlijk geloof. Wat doe je eraan om je geloof tot bloei te laten komen? Maak je ruimte voor je geloof?

Ook in kerkelijk leven is dit een bijzondere tijd. De lente valt samen met een tijd van bezinning, we zijn 40 dagen op weg naar Pasen. Een tijd van inkeer, een tijd van afscheid nemen, uitzien naar licht, naar nieuw leven... Om met Pasen te vieren dat die hoop op leven bij God nooit voor niets is. Onze God is een God van nieuw leven, wat Hij beloofd heeft zal Hij doen!

Het is prachtig om juist in de lente, het seizoen dat alles ontluikend leven laat zien, het feest van leven te vieren, zelfs door de dood heen. Zo viert de hele schepping het Paasfeest mee.

Lente, leven dat ontspruit, Pasen. Al deze termen zijn ook verwant met de doop, met de geboorte van een kind. Een ontluikend wonder, dat groeit in de buik van de moeder en wordt geboren als een nieuw mensenkind. Een mens dat zich in de doop opgenomen mag weten in het verbond van God met mensen.



Zo breekt een tijd aan waarin een einde komt aan het donker, de tijd van wachten op het licht en leven is voorbij. We vieren geboorte, we vieren Pasen. We genieten van nieuw leven.

Bron: mw. drs. E.J. Hoebe-de Waard (in: Ouderlingenblad)

INHOUDSOPGAVE:	Pag:
Overdenking	3
Van de kerkenraad	4
Van de ouderlingen	6
Vieringen rond Pasen	6
Paasontbijt	7
Van de kerkrentmeesters	8
De nieuwe paaskaars	9
Kerkelijke stand	10
Nieuws vanuit de beroepingscommissie	11
Openluchtdienst 2012	12
Gezocht: ...	12
Werk aan de Kerk	13
Een bijbelse kijk op duurzaamheid	14
Een morgen uit het leven van een koster	16
Kerkbalans 2012	17
Volg die ster	18
Berichtjes van onze jeugd	20
Uit de zondagsschool	22
The Passion / Jesus Christ Superstar	23
Colofon	24

Van de kerkenraad

Voorgangers/ Professionele ondersteuning.

Na het uitgeven van de laatste nieuwsbrief heeft de kerkenraad veel tijd genomen om zich te buigen over het beroepen van een nieuwe voorganger. Tijdens de gemeente avond op 24 november 2011 hebben we het met alle aanwezige leden al gehad over de persoon die als voorganger van onze gemeente zou moeten optreden. We hebben zelfs geprobeerd een advertentie compleet te maken. Vragen zoals: *Hoe zou zo'n persoon moeten zijn?* en *Welke ervaringen zou deze moeten hebben?* dienen dan beantwoord te worden.

We hebben in de kerkenraadsvergaderingen ook een aantal keren gediscussieerd over de opleiding die onze voorganger genoten zou moeten hebben. Moet het een kerkelijk werker zijn, dus HBO opgeleid? Of vragen we een dominee, dus wetenschappelijk opgeleid? **Aangezien sommige kerkelijke werkers nu ook wat meer 'mogen' met betrekking tot de bediening** van sacramenten een zinvolle discussie, waarvoor uitgebreid de tijd is genomen. We hebben ook informatie gevraagd en gekregen van onze consulent, ds Arjen Hiemstra uit Westervoort en van de gemeente adviseur, dhr Floor Barnhoorn. Beiden kwamen met veel informatie en waardevolle adviezen, waar we nu mee verder gaan.

Tot nu toe betekent dit wel dat we het moeten stellen zonder vaste professionele kracht en zondagse voorganger. Voor Ruth Abbing heeft dit extra werkzaamheden met zich meegebracht. Zij maakt namens de kerkenraad het rooster van voorgangers en zij heeft dus veel zondagen en extra diensten moeten opvullen. Dat is haar uitstekend gelukt. We zijn daar Ruth dankbaar voor.

Onze consulent is ook al genoemd. Naast de informatie waarmee hij ons heeft voorzien, heeft ds Arjen Hiemstra ons ook terzijde gestaan in het crisispastoraat. We zijn hem daarvoor erg dankbaar.

Beroepingswerk

Afgelopen 9 maart is een aanvang gemaakt met het werk van de beroepingscommissie. De kerkenraad heeft een brede vertegenwoordiging uit onze gemeente bereid gevonden deze belangrijke taak op zich te nemen. De beroepingscommissie bestaat uit de volgende leden:



Ria Klein Ikkink, Ria Westerhof, Henk van Doorn, Jan den Hartog, Harm Abbing, Mark Weijers, Rolande van Stempvoort, Anita Smids en Anneke Nijman.

Anneke zal leiding geven aan het proces. Zij geeft in deze nieuwsbrief zelf een toelichting.

De kerkenraad zal u op de hoogte houden indien er belangrijke mededelingen zijn.

Samenwerking

In vorige nieuwsbrieven hebben we u al op de hoogte gesteld dat er met enige frequentie contacten zijn met de PKN gemeente Zevenaar. Meestal zijn deze verkennend of informatief van aard. Het is echter goed om te weten dat de Zevenaarse Ds. den Besten bijna met emeritaat gaat. Zevenaar zoekt dus in deze periode ook al naar een nieuwe voorganger. De gemeente in Zevenaar is niet in staat om een voltijds dominee aan te stellen en zij hebben dit aan ons gemeld.

Wij hebben afgesproken dat we beiden een eigen beroepingscommissie hun taak laten uitvoeren, maar dat we elkaar wel op de hoogte houden. Wellicht dat aan het einde van het traject een samenwerking kan plaatsvinden. Dit laatste is echter geen primair doel.

Ambtsdragers en vrijwilligers.

In de dienst van 18 maart j.l. hebben we afscheid genomen van Geurt Smids en Willem Sijbrant, die respectievelijk 12 en 8 jaar ambtsdrager zijn geweest. Daarnaast zijn de vele taken die Joop en Hetty Wisseborn jarenlang zijn uitgevoerd overgenomen door anderen. Henk Hupkes heeft afscheid genomen als lid van de Co-groep en Rijna Sijbrant heeft haar taak als leidster van de zondagsschool/ nevendienst overgedragen. Al deze vrijwilligers danken we van harte voor het goede werk dat zij vele jaren voor onze gemeente hebben uitgevoerd. Wij wensen de leden die de taken van de genoemde ambtsdragers en vrijwilligers overnemen veel succes en genoegdoening bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Namens de kerkenraad

Wout van Stempvoort,
diaken/voorzitter

Oecumenische viering

Zondag 22 januari was er in Lathum een Oecumenische viering.

In de viering ging Pastor Han voor en zij werd muzikaal ondersteund door het Caeciliakoor uit Giesbeek.

De viering had het thema: *Kom volgt mij, ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.*

Na de viering was er in de Wheme een gezellig samen zijn.



Van de ouderlingen

De werkzaamheden van de ouderlingen bestaan voornamelijk uit het bezoeken van de zieken, de 80-plussers en de nieuw ingekomen leden. Ook brengen we een bezoek bij mensen waar iets bijzonders mee aan de hand is. De laatste tijd zijn er gelukkig maar weinig (ernstig) zieken. We hebben dan ook sporadisch de hulp van onze consulent ds. Hiemstra nodig gehad.

Wij zijn ook twee keer op kraambezoek geweest. Bij zo'n bezoek nemen we namens de Protestantse Kerk van Lathum/Giesbeek een kleinigheidje mee in de vorm van een boekje met een bijbelverhaaltje voor kleine kinderen of een boekje met kindergebeden. Ook vragen we de ouders of ze hebben nagedacht over het wel of niet laten dopen van hun baby. Als ze het willen laten dopen moeten we het één en ander regelen. We gaan eerst kijken wanneer er een doopdienst plaats kan vinden en welke predikant er dan voorgaat. Daarna hebben de predikant en een ouderling een doopgesprek met de ouders. De ouders denken ook mee over de doopdienst.

Terugblik.

Op 18 januari jongstleden was er traditiegetrouw een gemeente contactmiddag in de Wheme. Onder het genot van een kop koffie/thee met een oliebol of appelflap werd iedereen welkom geheten. Onze consulent ds. Hiemstra uit Westervoort was ook aanwezig en vertelde over zichzelf. Daarna werd er een kaars aangestoken en volgde er een kort liturgisch moment door ds. Hiemstra. Dit moment begon en eindigde met samenzang. Hierna werden we voorzien van een glaasje fris en was er tijd om bij te praten. Ook ds. Hiemstra had zo de gelegenheid om met iedereen even een babbeltje te maken. We sloeten de middag af met een gebed en lied. We kunnen terugkijken op een geslaagde middag.

Een groet namens de ouderlingen,

Ria Westerhof.

Vieringen rond Pasen

Zondag 1 april	10.00 uur	Palmpasen	ds. A. Hiemstra (Westervoort)
Donderdag 5 april	19.30 uur	Witte donderdag Heilig avondmaal	ds. W. van Wakeren (Veenendaal)
Vrijdag 6 april	19.30 uur	Goede vrijdag	ds. mevr. I. Eldering (Velp)
Zondag 8 april	10.15 uur	Pasen	ds. K. Eldering (Velp)



PAASONTBIJT 2012.

De Paasviering begint ook dit jaar weer met het traditionele paasontbijt.

U wordt van harte uitgenodigd op zondag 8 april. Om 9.00 uur staat het ontbijt klaar in Het Gebouw te Lathum.

Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom; er zijn geen kosten aan verbonden. Na afloop kan er een vrijwillige gift worden gegeven.

Als het vervoer een probleem is, laat het even weten, dan regelen wij dat graag.

Aansluitend vindt de Paasviering plaats in de Protestantse Kerk te Lathum. De dienst begint om 10.15 uur.

U kunt zich tot 5 april opgeven voor het paasontbijt door uw naam in te vullen op de intekenlijst in de kerk of bij:

Catrien Weijers, tel. 0313-632180, e-mail weijersgenders@zonnet.nl

Ria Klein Ikkink, tel 0313-437379, e-mail fam.kleinikkink@kpnplanet.nl

Graag tot ziens,

De CO groep.



Van de kerkrentmeesters

We hebben een drukke periode achter de rug binnen het college van kerkrentmeesters.

Op het gebied van gebouwen beheer zijn een aantal zaken afgerond zoals het warmte-gordijn boven de ingang van de toren. Van de Wheme moest het complete kozijn van de ingang worden vervangen. Het nieuwe kozijn zit er nu in en zal binnenkort geschilderd worden. Om in de toekomst te voorkomen dat het nieuwe kozijn weer gaat rotten, worden er nog zinken afdekkingen gemaakt op de buitenmuur boven de ingang.

Voor de ringleiding in de kerk zijn alle voorbereidingen getroffen. Binnenkort zal met de installatie worden begonnen. Er wordt dan gelijktijdig een nieuwe geluid- en beeldverbinding met de Wheme aangelegd.

Voorlopig staan er geen grote projecten in de planning. Subsidiekranen staan praktisch dicht. Met andere woorden: vervanging van de kerkhofmuur zal nog wel even op zich laten wachten.

Wel willen we binnenkort een klussendag organiseren waarover elders in de Nieuwsbrief.

Op het personele vlak van vrijwillige inzet, is er veel gewijzigd vanaf 1 januari 2012.

Sjouke Wijnsma, organist bij bijzondere diensten, is gestopt.

Na vele jaren hebben Hetty en Joop Wisseborn besloten alle werkzaamheden die zij in de afgelopen jaren voor de kerk deden te beëindigen.

Willem Sijbrant heeft op zondag 18 maart j.l. afscheid genomen als kerkrentmeester in de functie van voorzitter.

Gelukkig hebben we alle vacatures weer kunnen invullen en kan het kerkenwerk met veel vrijwillige inzet voortgang houden.

Het college van kerkrentmeesters wordt versterkt door Marieke Blokland. Het voorzitterschap wordt voorlopig waargenomen door Ab Klein Ikkink.

Bert van der Saag verzorgt de financiële administratie en de ledenadministratie wordt door Remco Künne gedaan.

I na Berends blijft beheerder van de Kerk en houdt de agenda bij betreffende het gebruik van de Kerk en de Wheme.

Riet Bulten verzorgt de bevoorrading van de Wheme. Voor het schoonhouden van de Wheme zoeken wij nog vrijwilligers. Ook hiervoor vindt u elders in dit blad een oproep.

Het beheer en de administratie van het kerkhof en het regelen van alle zaken met betrekking tot een begrafenis wordt door Ria en Ab Klein Ikkink gedaan. Het onderhoud van het kerkhof wordt verzorgd door de onderhoudsploeg onder leiding van Gerrit Gerritsen.

Hoewel Willem Sijbrant afscheid heeft genomen als kerkrentmeester, blijft hij gelukkig toch nog nauw betrokken bij het technisch beheer van de gebouwen. Hij zit namens onze kerk in het bestuur van de Brantsenstichting.

Zo ziet u, vele handen maken licht werk. We bedanken allen die afscheid namen en wensen de mensen die nieuwe taken op zich nemen veel succes.

Er is nog één bijzondere vrijwilliger die ik nog niet heb genoemd. Het spreekwoord zegt **het al; "een goede buur is beter dan een verre vriend"**. **Onze overbuurman van de kerk de familie Ketz**, hebben we bereid gevonden om een oogje in het zeil te houden bij de Kerk en de Wheme. Zij hebben ook een set sleutels zodat zij indien nodig in de gebouwen kunnen.

De kerkgemeenschap vormen we met ons allen en mocht u iets zien aan of rond onze gebouwen dat aandacht nodig heeft, schroomt u dan niet het ons te melden. Als Kerkbeheer zijn wij er voor u.

Namens het college van Kerkrentmeesters,
Ab Klein Ikkink



De nieuwe paaskaars



Met Pasen viert de kerk dat Jezus is opgestaan uit de dood. Op paaszondag wordt het licht van Christus binnengebracht en de nieuwe paaskaars aangestoken. Het licht is Jezus die met zijn opstanding de dood heeft overwonnen. Jezus leeft.

Het symbool dat op de paaskaars is aangebracht, heeft de volgende betekenis.

Een van de oudste christelijke symbolen is het Chi Rho-monogram (oftewel PX).

Dit is het monogram van Christus, daterend uit de tweede eeuw. In het Latijn heette dit symbool een labarum. De chi en de rho zijn de eerste twee letters van het Griekse woord Christos in het Griekse alfabet (**ΧΡΙΣΤΟΣ**). Het symbool werd vaak gebruikt als inscriptie in catacomben en graven. Hoewel het symbool geen letterlijk kruis is, verwijst het er wel naar.

De alfa en de omega (boven en onder het Chi Rho-monogram) zijn respectievelijk de eerste (**Α**) en de laatste (**Ω**) letter van het Griekse alfabet. In Openbaring 22:13 staat: *Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.*

Groen is de kleur van groei, leven, hoop, trouw en onsterfelijkheid. Geel of goud verwijst naar het koningschap van Christus.

Kerkelijke stand

MUTATIES LEDENBESTAND (november 2011 t/m 22 maart 2012):



Nieuw in onze gemeente:

- Mw. C.M. van Beek, Evertsheuvel 2, 6987 DG GIESBEEK

Heropname / voorkeurlidmaatschap:

- Mw. A.B.D. Smids, Landaansestraat 21, 6921 PE DUIVEN

Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente:

- Fam. D. Haremaker-Brattinga, naar Steenoven 32, 6987 GT GIESBEEK
- Mw. H.M. Künne-Ribbers, naar Steenoven 2, 6987 GT GIESBEEK
- Dhr. H.W. Tiecken, naar Steenoven 22, 6987 GT GIESBEEK
- Mw. E.H.W. Breure, naar Adelaarstraat 25d, 3514 CA UTRECHT
- Dhr. M.H.M. Tikken, naar Ds. J.A. Visserstraat 31, 6988 AJ LATHUM

Geboren:

14-11 Daan Berends (zoon van Arjen & Ianthe Berends, Zevenaar)

Huwelijk:

24-11 Mw. A.J. Klein Ikkink & dhr. R. Janssen, Giesbeek

Overleden:

27-11 Dhr. C.J. Rutgers, Lathum

22-3 Mw. H. Erpeka-Ribbers, Giesbeek

Verhuizing buiten de kerkelijke gemeente:

- Dhr. J. Van den Born (van Lathum naar Arnhem)



Gaat u verhuizen?

Laat het uw kerk ook weten

Blijf in contact met uw kerk

E-mail: leden@kerklathum.nl

Nieuws vanuit de beroepingscommissie.

Op 9 maart is de beroepingscommissie op uitnodiging van de Kerkenraad voor het eerst bijeen gekomen in de Wheme.

Wout van Stempvoort opende de avond en heette alle leden van de beroepingscommissie van harte welkom. Hij lichtte toe hoe de Kerkenraad zich de afgelopen maanden **beraden heeft op waar de 'nieuwe' dominee** aan zou moeten voldoen. Dit was uiteraard geen eenvoudig proces en gezien de situatie, waaruit wij als gemeente komen, een moeilijke stap. De Kerkenraad heeft er veel tijd, zorg en aandacht aanbesteed. Wout gaf verder aan dat de profielschets van onze gemeente is geoptimaliseerd en wij deze informatie kunnen gebruiken. Daarnaast kregen we aan het einde allemaal een handleiding, die ons zou kunnen gaan helpen om dit proces zo zorgvuldig mogelijk vorm te geven.

De afgelopen periode hebben we de tijd gehad om dat wat achter ons ligt een plek te geven en langzaam naar de toekomst te gaan kijken. Nu de tijd daar is, is de beroepingscommissie er klaar voor om samen aan de slag te gaan.

We zullen eerst zo helder mogelijk proberen te formuleren wat we verwachten van een nieuwe voorganger van onze kerk. Dit is altijd een verrijkend proces en het is belangrijk dit zo grondig mogelijk te doen.

Tegelijkertijd zijn wij ons bewust dat wij als gemeente slechts ruimte hebben voor een dominee voor ongeveer 13 uur per week en dat is eigenlijk best heel weinig. We willen dus een duizendpoot, maar we weten ook dat je niet alles kan en mag verwachten.

Als voorzitter van deze beroepingscommissie zal ik in de komende tijd informatie verzamelen en kunnen leden van de beroepingscommissie namen van dominees bij mij (per mail) aanleveren, ook u bent hier toe uitgenodigd. Naast deze gegevens, zal ik ook contact opnemen met de regionale voorzitter van predikanten voor informatie. Vervolgens begint dan de sollicitatieprocedure.

Het is inmiddels acht jaar geleden dat wij op zoek waren naar een dominee voor onze gemeente en dat er een beroepingscommissie werd geformeerd. Het lijkt aan de ene kant nog zo kort geleden, aan de andere kant is er in die acht jaar ook heel veel gebeurd. Als voorzitter kijk ik met een goed gevoel terug op de procedure van toen. Er is toen contact geweest met ruim 30 voorgangers en met 3 dominees zijn uiteindelijk gesprekken gevoerd.

Het is heel erg te waarderen hoe vertrouwelijk de leden van de beroepingscommissie met de gegevens toen omgingen en tevens is het zeer te waarderen dat de leden van de gemeente hen die ruimte gaven en zij niet bevraagd werden. Dat respect over en weer was een groot goed.

Nu beginnen wij opnieuw aan een zoektocht en zullen wij opnieuw deze weg volgen. We kijken uit naar mooie bijeenkomsten en gesprekken en hopen uiteindelijk een geschikte dominee voor onze gemeente te vinden. Wij zullen deze maand voor de tweede keer bij elkaar komen en zullen u op de hoogte houden.

De nieuwe beroepingscommissie is er klaar voor!

Namens de beroepingscommissie,
Anneke Nijman

Openluchtdienst 2012

Terwijl ik dit stukje schrijf genieten we van de heerlijke voorjaarszon. Daardoor lijkt de openluchtdienst ook niet meer zo ver. Op zondag 24 juni zullen we weer de openluchtdienst organiseren. We zijn nog op zoek naar een geschikte locatie!

Wie wil zijn / haar tuin beschikbaar stellen? Het enige wat we nodig hebben is een beetje ruimte, de co-groep zorgt voor de rest en helpt met de voorbereidingen.

Ook zijn we op zoek naar muziek- en/of zanggroepen.

Weet u iets, dan horen wij dat graag!

De Co-groep, Catrien Weijers, Riet Bulten en Ria Klein I kink.



De vacaturebank

Gezocht: Interieurverzorgers Kerk (m/v)

Een enthousiaste groep dames en heren maakt al jaren lang onze kerk schoon. Alleen of **als koppeltje van twee wordt een maand lang gezorgd dat ons kerkje "spic en span" bijstaat. Eén keer per jaar prikken ze met z'n allen ook een dag voor een grote schoonmaakbeurt.**

Doordat Hetty er na vele jaren mee gestopt is, is er een vacature voor de maand juni. Wie van jullie wil of wie willen die maand op zich nemen. Als de maand juni je niet zo goed uitkomt, proberen we natuurlijk iets te wisselen. Tot nu toe zijn er alleen dames mee druk, maar ook heren zijn natuurlijk van harte welkom!

Gezocht: Interieurverzorgers De Wheme (m/v)

Ook voor de Wheme zoeken we mensen die één of meerdere maanden van het jaar de Wheme willen schoonmaken. Eén keer per week het toilet schoon maken en even door de **zaal "heen vliegen" zoals dat zo mooi heet.**

Vragen over deze interessante functies kunt u stellen aan één van de Kerkbeheerders of bij I na Berends: 0313 631915. Als je geen vragen meer hebt, maar wel kans ziet je **steentje bij te dragen? Meld je dan snel even! Want wie het eerst komt...**

Je kunt zelf bepalen op welke dag, ochtend, avond in de week je het wilt doen. Alleen als we dit soort zaken samen aanpakken, kunnen we ons kerkleven in stand houden.

Werk aan de Kerk!

Kollectief Kerkelijk Klussen...

Wat is dat nu weer?: zult u denken.

Er zijn een aantal klussen die in het voorjaar moeten gebeuren. Nu kunnen we iedereen apart vragen een klusje op zich te nemen, maar het lijkt ons wel zo gezellig dat een keer **met z'n allen op één dag te doen.**

Waar gaat zoal over:

De goten moeten schoongemaakt worden.

Er moet groenafval weggebracht worden.

Er moet een kachelpijp van de Wheme afgehaald worden.

De ramen moeten, van binnen en van buiten gezeemd worden.

Er moet een kabel gelegd worden van de kerk naar de Wheme.

De kroonluchter moet gesoldeerd worden.

Op de begraafplaats moet het nodige gedaan worden.

Maar er moet natuurlijk ook voor koffie en broodjes voor de harde werkers gezorgd worden.

Bij het "ter perse gaan" van deze nieuwsbrief, was dit lijstje nog lang niet compleet. Ook als je denkt: zouden ze daar nou niet iets aan kunnen doen? Geef het door, dan kijken we of we het kunnen meenemen.

Wanneer: zaterdag 21 april om 09.00 uur beginnen we en we proberen af te ronden rond 15.00 uur.

Ook hier geldt:

Hoe meer zielen hoe meer vreugd,

Vele handen maken licht werk,

Maar vooral ook:

Gezelligheid kent geen tijd!

Graag even aanmelden bij:

Willem Sijbrant

0313 631516

w.sijbrant@wondernemend.nl



Een Bijbelse kijk op duurzaamheid

Op de eerste bladzijden van de Bijbel staan al verrassend veel inzichten over duurzaamheid.

"Gen 1: 31 God bekeek alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de zesde dag".

Gen 2:15 Toen bracht de HEER God de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en te beheren.

Toen God alles geschapen had, bekeek Hij het met plezier en zag dat alles heel goed was. De lucht, de zeeën, de planten, de dieren, de mensen. De mens kreeg de opdracht om de aarde te bewerken en te beheren. Het beheren, het in goede staat houden, van de schepping is dus onze allereerste roeping als mens. Wat we daarbij steeds in gedachten mogen houden is dat we de schepping in bruikleen hebben. Het is Gods eigendom en wij mogen er de vruchten van plukken.

Op een vrijdagavond in november hebben we met 15 jongens en meiden in de leeftijdsgroep van 18 t/m 35 jaar gesproken over duurzaamheid. We hebben daarbij de volgende vragen gesteld:

"hoe gaan we om met onze aarde?"

Hoe denk jij daar over?

Wat doe jij hier aan?

Wat zouden we er samen aan kunnen doen?

Moet dat anders?

Kan dat anders?

Duurzaamheid?

Fiets of auto?

Kleren gemaakt door kinderen?

Hoe lang kan mijn auto nog op benzine?

Met het vliegtuig op vakantie?

We hebben gemerkt dat het onderwerp zeer leeft bij de jongeren. Er kwamen hele goede suggesties naar voren: wassen op 30 graden, dubbel zijdig printen, betere isolatie aanbrengen, samen eten, kliekjes ruilen, thuis werken, duurzaam bouwen, geen openhaard maar dichte haard gebruiken, toiletten op regenwater, energiebewustwording bevorderen en nog veel en veel meer!!

Ook spraken de jongeren elkaar (en de leiding!) aan op eigen energieverbruik en verspilling.

In mei krijgt deze bijeenkomst een vervolg. Dan zullen een aantal jongeren hun ideeën in een korte presentatie vertellen. Ook u word daar voor uitgenodigd!!

Groet,

Anita, Adri



Een morgen uit het leven van een koster

Waarom ben je koster?

Ik vind het leuk om iets te doen voor de kerk. Toen er te weinig kosters waren, dacht ik dat kan ik ook wel.

Wat doet een koster allemaal ?

De deur open doen, zorgen voor het water van de dominee, paaskaars aansteken, het geluid, koffie voor de dominee en andere vroege vogels, liederen op het bord en nog wat van die praktische dingen. Eigenlijk zorg je ervoor dat iedereen zich thuis kan voelen in de kerk. Ik voel me altijd een beetje de gastvrouw.



Als wij als kerkgangers komen dan is de koster er altijd al, moet je erg vroeg aanwezig zijn en ben jij ook degene die het licht uit doet?

Ik ben er altijd rond negen uur, dan kun je het lekker rustig aandoen, als er tenminste geen gekke dingen gebeuren. En inderdaad, de koster gaat als laatste naar huis, doet het licht uit en het hek achter zich dicht.

Welke diensten doe je het liefst, b.v. avondmaal rouw trouw etc.

Ik heb geen voorkeur voor diensten. Ik doe alleen maar zondagse diensten. De diensten

door de week hoeven niet, daar hebben we **een super "opperkoster" voor.**

Vergaderen jullie ook om alles toch wel op een lijn te houden? Vergaderen jullie ook mee met de kerkenraad?

Nee, dat is het heerlijke van dit werk, je hoeft er niet voor te vergaderen!! Als er iets overlegd moet worden, kan dat altijd via de telefoon of de mail.

Met hoeveel mensen zijn jullie koster?

Volgens mij zijn we met z'n zessen. Het is ook fijn dat we met een hele club zijn, dan ben je niet elke week aan de beurt.

Wat is het mooiste, gekste, wat je hebt meegemaakt?

Het is een keer gebeurd dat de verwarming in de kerk het niet deed, het was veel te koud om daar te zitten. Toen zijn we uitgeweken naar De Wheme en hebben in allerijl een keyboard geregeld, dan is het wel even hectisch. Maar ook dat is leuk.

De klok gaat nu elektrisch maar heb je ook nog aan het dikke touw gebengeld tijdens het luiden?

Nee, dat is van voor mijn tijd. Had me nou juist zo leuk geleken. In een vorige gemeente heb ik het wel een keer gedaan, maar dat was maar een dun koordje.

Je kunt daar op de achterste rij wel rustig een dutje doen, niemand die het ziet toch?

Heb jij het wel eens gezien? Nee, je zit lekker achterin, dus het valt niet op. Maar tijdens de dienst moet je altijd goed opletten dat het geluid goed staat. Want als een dominee niet zo goed kan zingen, is het handig om het geluid even uit te zetten.

KERK BALANS

2012

De actie Kerkbalans 2012 is goed verlopen. We bedanken de vrijwilligers die de brieven hebben rondgebracht en de antwoorden weer hebben opgehaald. Tot nu toe is er aan **toezeggingen een bedrag van € 22.743,05 binnen. Ten opzichte van wat er in 2011 is binnengekomen (€ 22.022,07) is dit een stijging van ruim 3 %.** Wij zijn dankbaar dat u er blijk van hebt gegeven dat de kerk u wat waard is.

Om u een indruk te geven over de samenstelling van de inkomsten uit kerkbalans geven we hieronder wat cijfers.

181 betalende eenheden zijn benaderd, dat kunnen alleenstaanden zijn, gezinnen of inwonende kinderen boven de 18. Hiervan hebben 7 hun lidmaatschap beëindigd. Van 7 eenheden hebben wij nog geen concrete toezegging gekregen. 5 eenheden moeten nog weer worden benaderd, omdat dat gedurende de actie niet is gelukt. 6 eenheden doen geen toezegging. **Samengevat hebben wij van 156 eenheden (leden) een toezegging ontvangen van in totaal € 22.743,05.**

Gemiddeld wordt per eenheid ruim € 145,00 toegezegd.

De toezeggingen variëren van € 10,00 tot ruim € 1000,00

Voor ons als college van Kerkrentmeesters is het belangrijk om aan het begin van ieder jaar uw toezeggingen te ontvangen. Wij hebben bepaalde vaste verplichtingen zoals het **betalen van de predikant, de energienota's, voorgenomen onderhoud en overig kerkelijk**

werk. Als wij weten wat wordt onze verplichtingen aangaan. Blijkt zegd, dan kunnen wij tijdig maat-eel niet in de problemen te komen.



toegezegd, kunnen we verantwoord er onvoldoende te worden toege-regelen nemen om als kerk financi-



Kerkdienst gemist?

Kijk - meestal vanaf maandag - op onze website

www.kerklathum.nl/geluidsopnamen.htm om een kerkdienst

in mp3-formaat te beluisteren.

Volg die ster!

Dat is de titel van de kerstmusical die we dit jaar op zondag 19 december zullen spelen in de kerk.

We, dat zijn alle kinderen van de zondagschool en alle jongeren van de jeugdkerk, en als ik zeg alle dan bedoel ik ook echt alle, want iedereen deed mee.

Daarom waren er ook maar enkele andere gemeenteleden nodig die de open plekken in de rolverdeling opvulden. Eigenlijk was het maar één rol, en wel de stadsomroeper, want die twee grote herders dat waren Ria en Arjan, leiding die zich spontaan inzette als herder.

Geweldig toch, zoveel jonge mensen die samen elke zondag oefenden en zongen om het goed te kunnen presenteren aan u die zijn komen kijken.

Hoe begin je? Als je de juiste mensen bij de juiste rol gezocht hebt, de tekst gekopieerd, en de muziek rondgedeeld, dan kan het beginnen. In het begin zit iedereen nog met **z'n neus in het boekje, maar al na** een paar keer zie je dat het boekje langzaam uit zicht verdwijnt. Ze hebben er allemaal plezier in.

Vooraf wanneer de koning laat zien dat ie een echte mopperkont is, hij springt dan met een vaart overeind en roept dan luid en boos zijn tekst, de dienaren schrikken zich helemaal het apezuur en schieten dan ook spontaan in een gichelbui en komen niet meer bij, de koning zit nog steeds boos te kijken naar de dienaren, maar dat duurt niet lang of ook de koning verandert van een mopperkont in een gichelkont.

De liedjes zijn toch wel favoriet; die lopen het beste, maar dat komt toch ook wel door onze zingende (sau)sijsjes. Zij klimmen toch maar elke keer weer boven op de kruk en zingen daar het hoogste lied.

Dit jaar hebben Aafke, Marissa, en Arjan bedacht dat het podium omgetoverd moest worden tot een heus toneel door van die geweldig mooie ophaalgordijnen te maken. Maar ja, tussen bedenken en doen zit nog een heel gedoe.

Willem en Geurt die waren aan het podium **bouwen toen ze de vraag kregen: "Hoe zouden we de gordijnen dan het beste op kunnen hangen"?**

Ja ja Nou ze zijn er uit gekomen hoor, het duurt even maar dan heb je ook wat. Het ging nog niet helemaal vanzelf, want de toneelmeesters hadden er een beste kluiw aan, maar och, alle begin is moeilijk en volgende keer zien we wel weer verder.



Ja, zie je, vele handen maken licht werk en we zijn dan ook altijd heel blij dat er vele handen zijn die spontaan komen helpen om het toneel op te bouwen en af te breken, dan op maandag komen er weer andere handen helpen om alles op te ruimen en puzzelen we de stoelen weer aan elkaar.

En danja dan is het zondagavond

19.00 uur. Alles staat klaar, onze sterren komen luidruchtig druk bewegend binnen. Zenuwachtig? Nee joh, dit zijn doorgewinterde musicalsterren hoor, ze spelen al voor de 4^e keer!



engelen. Uiteindelijk komen de wijzen, herders, engelen en de koning bij de stal, omdat ze de ster gevolgd zijn en vinden daar het kindje.

Onder luid applaus worden de acteurs bedankt.

Zo, nog een kopje koffie met wat lekkers en dan voldaan naar huis!

Maar als er een paar door de spleet van het gordijn kijken en zien dat de kerk he-le-maal vol zit, klinkt het **"tjee man, dat zijn wel heel erg veel mensen"**.

De lampen gaan aan, het gordijn omhoog, de koning zit op z'n troon, en de ministers staan naast de koning; dan komen de dienaren naast de koning staan om de dag door te nemen.

De musical is begonnen!



Jozef en Maria kibbelen over de kleur van de babykamer.

Die grote "gekke" herder krijgt elke keer van die kleine blonde herder op de kop omdat ie weer raar doet. Het lied *Midden in de winternacht* is favoriet van onze jongste, vooral die laatste noten doen het goed. Zij heeft thuis dan ook heel veel geoefend en kent zowat alle liedjes. En wat dacht u van die 2 grote stoere



berichtjes van onze jeugd

Wist u dat:

wij altijd jeugdkerk hebben als het ook koffie drinken is; wij vinden het leuk en gezellig om u allen weer eens te zien en te spreken.

Maar eigenlijk gaan we voor de koek.



Wist u dat:

Mark elke dag met de trein naar Utrecht gaat. Daar maakt hij de boel onveilig en ondertussen leert hij waar alle spieren van het menselijk lichaam zitten zodat hij fysiotherapeut kan worden.

Wist u dat:

We dit seizoen naar het klooster gaan. We blijven er niet hoor. Maar we willen er een keer kijken zoals we ook al eens bij andere burens gekeken hebben.

Als je zo aan het rondkijken bent, dan kom je er achter dat er hier in de buurt eigenlijk best nog wel een paar kloosters staan: het Dominicanenklooster in Huissen, het Trappistinnenklooster in Arnhem, en dan de St Willibrordabdij van kasteel Slangen- burg in Doetinchem.

Het is de bedoeling dat we met de jongeren van jeugdkerk en zondagsschool - en ieder van u die ook graag mee wil - er een bezoek brengen.

U hoort nog van ons over de datum enzo.

Wist u dat:

Laurens onwijs hard aan het leren moet omdat hij straks examen moet doen, zodat hij dan eindelijk aan het studentenleven kan beginnen.

Wist u dat:

Ronald een druk baasje is. Hij gaat naar school, hij loopt stage in een tuincentrum en hij werkt ook nog in een supermarkt in Westervoort.



Wist u dat:

De jeugd kerk weer een diaconale taak heeft gekregen. Ze gaan opzoek naar allemaal goede doelen in ons dorp en omstreken tot aan de provinciegrens; het geld moet eigenlijk ook besteed worden in die omgeving. Dus als u nog suggesties heeft, vertel ze dan gerust tegen de jongeren, dan kunnen ze er over stemmen waar straks het geld naar toe gaat.

Wist u dat:

Laurens, Mark en Ronald nadenken over belijdenis doen. Ze zijn tot nu toe een keer bij elkaar gekomen om zich te verdiepen en na te denken. Na verloop van een aantal avonden dan beslissen ze of ze de stap zetten.

Wist u dat:

Ja, dit wist u vast wel, Rijna heeft afscheid genomen van de zondagsschool. Na ongeveer 12½ jaar leidster te zijn geweest gaat ze nu op de zondagmorgen iets anders doen. Wat?

Wist u dat:

Albertine Janssen is gevraagd om mee te denken en te doen bij de zondagsschool als leidster. (U weet niet wie ze is? Nou ze is de dochter van Ab en Ria Klein Ikkink.)

En Yes Ze wil!

Samen met Aafke en Ria gaat ze er voor om er wat leuks van te maken.



Wist u dat:

Arjan Weijers, u weet wel die grote lange "gekke" herder die elke keer op de kop kreeg van die kleine herder Merith. Arjan is bij de JK. met z'n drieën proberen ze die gezellige "lastige" jongeren onder de duim te houden.

Wist u dat:

Wij, de jongeren, heel goed nagedacht hebben over de nieuwe dominee. Hij/zij moet humor hebben, hij/zij moet toch wel Nederlands spreken maar mag wel uit een andere cultuur komen. Hij/zij moet betrokken zijn bij de gemeenschap. Wat de preek betreft, tijdens de kinderdienst graag een korte, zo ongeveer 10 tot 15 minuten is lang genoeg, en dan moeten de kinderen het ook kunnen snappen. En als het even kan moet ie ook nog leuke dingen verzinnen voor de kinderen. O, ja, en de dienst moet om 11 uur afgelopen zijn.

Wist u dat:

We nu niets meer weten.



NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL



Hieronder volgt een kleine update.

Op zondag 18 maart hebben we afscheid genomen van Rijna Sijbrant. Zij is vele jaren leidster van de zondagsschool geweest. Wij hebben haar een etagère aangeboden. Deze etagère hebben de kinderen zelf beschilderd dus het werd een **heel persoonlijk cadeau! Deze etagère hebben we met z'n allen** aangeboden tijdens de dienst. Nadat ze de etagère bewonderde, hebben de kinderen de etagère belegd met **overheerlijke bonbons en andere lekkernijen...**

Gelukkig komt Albertine ons helpen de zondagsschool levend te houden. Albertine woont nog niet zo lang in Giesbeek en is de dochter van Ab en Ria Klein Ikkink. Zij heeft ondertussen al kennis gemaakt met de kinderen van de zondagsschool.

Op zondag 1 april gaan we met z'n allen weer Palmpaasstokken maken, in samenwerking met de kinderen van de basisschool in Lathum.

De kinderen worden elke zaterdag vooraf aan de zondag uitgenodigd via de mail zodat iedereen op de hoogte is of er zondagsschool of kindernevendienst is. We zouden het wel op prijs stellen dat de ouders de kinderen afmelden, mochten ze dit al weten op de zaterdag zodat we als leiding niet voor niets en en ander voorbereiden.

Als alle kinderen aanwezig zijn, zijn we met een hele club! (op alfabet):

Albertjan, Anna, Benjamin, Iris, Kirsten, Marith, Merit, Sam, Sarah zijn op dit moment de kids van de kerk. De kleine broertjes komen ook af en toe mee; gezellig!

Hartelijke groetjes,

Aafke, Albertine en Ria





Rotterdam decor voor The Passion 2012

Vorig jaar zagen ruim 1 miljoen mensen het paasverhaal tot leven komen in Gouda.

Na de overweldigende en positieve reacties van vorig jaar, wordt *The Passion* op donderdag 5 april voor de tweede keer opgevoerd, nu in Rotterdam.

The Passion wordt live uitgezonden op 5 april 2012 om 20:25 uur op Nederland 1. Er zijn herhalingen op Nederland 1 (15:57 uur) en op Nederland 3 (23:22 uur) op zaterdag 7 april.

The Passion is een unieke samenwerking tussen de Evangelische Omroep, omroep RKK, de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-katholieke Kerk, het Nederlands Bijbelgenootschap en de gemeente Rotterdam, en is gebaseerd op de BBC Manchester Passion uit 2006.U

The Passion is een spraakmakende hervertelling van de laatste uren van het leven van Jezus. Tijdens een groot cultureel popevenement in het centrum van Rotterdam vertolken bekende artiesten, aan de hand van een hedendaags Nederlandstalig repertoire, het eeuwenoude lijdensverhaal. Het evenement wordt live uitgezonden via Nederland 1 en internet.

Pasen gaat voor veel mensen over eieren. Maar het is ook het verhaal van de dood en opstanding van Jezus. Een eeuwenoud en krachtig verhaal dat ooit de wereld op zijn kop zette en nog steeds miljoenen christenen in zijn greep houdt. Wil je weten waarom? Kom dan op 5 april naar Rotterdam en beleef het verhaal van Pasen live op het Willemsplein. Bekende artiesten spelen het verhaal van Jezus' dood en opstanding in een wervelende show met veel muziek.