

JAARGANG 19 NR. 1

# NI E U W S B R I E F

APRIL 2011



Contactorgaan van de Protestantse Gemeente  
Lathum/Giesbeek

## Van de dominee

### Over de eerbied

Gij moet het eenzaam laten  
het zaad dat ligt te slapen  
en dat al kiem gaat maken.

Dit eerstelingsbewegen  
van leven binnen leven  
vermijd het te genaken.

Laat het stil in zijn waarde,  
zaad in de donkere aarde;  
zaad in de donkere aarde.

En het zal groen ontwaken.

Ida Gerhardt



INHOUDSOPGAVE:	Pag:
Van de dominee	3
Van de kerkenraad	4
Kerkelijke stand	6
Van de ouderlingen	7
Oecumenische samenwerking	8
Witte donderdag	8
Vieringen rondom Pasen	9
Paasontbijt 2011	9
De nieuwe paaskaars	10
Briljant en diamant	10
Van de jeugdouderling	11
Jeugd diaconie	12
Interview	14
Kerstmusical 2010	16
Van de kerkrentmeesters	18
Nieuws vanuit de Kring	19
Oliebollenactie 2010	20
The Passion	23
Colofon	24

Dit jaar valt Pasen laat. De lente is al volop aanwezig in geuren en in kleuren. We zijn al bijna vergeten wat vooraf ging. De winter die al vroeg begon. Pasen is een echt lentefeest, het begin van nieuw leven, alles dat weer tot leven komt. Vele Paasliederen bezingen dat de natuur ontluikt zoals in gezang 210. Er is in één bewogen nacht een nieuwe lente ontloken. Het eerste wat Jezus zag toen Hij was opgestaan, was een tuin. En was het een wonder, dat Maria Magdalena Jezus voor de tuinman aanzag?

Omdat Jezus Christus is opgestaan, is er hoop voor de hele schepping. De wederopstanding van de natuur in het voorjaar is zo een afspiegeling van de nieuwe schepping die wij verwachten. Waar mogelijk bevorderen wij die opstanding door 'groen' te leven. De groene Pasen legt daarvoor de basis. Ik wens u allen een goed en vrolijk Pasen.

P.S. Vanaf deze plek wil ik u graag bedanken voor alle verjaardagskaarten en attenties die ik mocht ontvangen. Ze zijn me tot steun en vullen een gemis naar u als gemeente. Ik hoop binnenkort weer eens in uw midden te zijn.

Met hartelijke groeten, ds. Barbara Leijnse.

## Van de kerkenraad

Situatie van onze dominee.

U bent via e-mails en mededelingen op de hoogte gehouden van de gezondheidssituatie van Barbara Leijnse. Zij ondergaat op het moment van het schrijven van dit stuk een behandeling met een experimenteel medicijn van het Daniel den Hoed instituut. Dit medicijn kan er toe leiden dat de groei van de tumor wordt vertraagd of wellicht tijdelijk wordt stopgezet.

Barbara heeft fysiek veel te lijden. Naast de tumor zijn er natuurlijk de behandelingen en medicijnen die vaak ernstige bijwerkingen veroorzaken. Dit traject vergt erg veel van Barbara en haar gezin. Barbara moet erg voorzichtig met haar krachten omgaan en zij wordt dagelijks bijgestaan door de thuiszorg.

Afgelopen 1 april heeft zij haar 44<sup>e</sup> verjaardag mogen vieren en op 3 april zijn we met een klein gezelschap uit onze gemeente even op de koffie geweest. Zij heeft ons verzekerd dat zij er alles aan wil doen om op 1<sup>e</sup> Paasdag weer eens in ons midden te zijn en dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Haar situatie moet dat tegen die tijd uiteraard wel toestaan.

Barbara, Trinus en Benjamin ervaren veel steun van alle bliken van medeleven. Wij wensen hen van deze plaats veel moed en steun in deze moeilijke tijd.

### Wie de jeugd heeft...

In de afgelopen periode is er weer veel werk verzet door de leiding van de zondagsschool en jeugdkerk. We mogen ons gelukkig prijzen met deze enthousiaste mensen vol energie en ideeën.

De kerstmusical, waarin Jowena naar het lied voor haar viool zocht, staat ons uiteraard nog op het netvlies gebrand. Kort na Kerst is de jeugd al begonnen met de voorbereidingen voor de dienst van Goede Vrijdag, waarin het lijden van Jezus op twee manieren wordt verteld.

Daarnaast wordt een drietal jongeren voorbereid op de belijdenis van hun geloof. In de voorbereiding wordt de jeugdleiding ondersteund door ds Arjen Hiemstra uit Westervoort, die ook in de dienst van 26 juni, waarin de jongeren hun geloof willen belijden, zal voorgaan.

Behalve de zondagsschool en jeugdkerk kennen we uiteraard nog de nevendienst. Ook hier veel initiatieven uit de leiding. Het is echter soms wat sneu om te constateren dat de nevendienst vaak wat mager wordt bezocht. Van deze zijde dan ook de oproep om onze jongsten hieraan te laten deelnemen. Het is een verrijking van hun geest en daarnaast vaak erg gezellig.



### Commissies

In de komende periode is het niet alleen druk in het kerkelijk jaar en de geloofsbeleving. Voor we er erg in hebben zijn Pasen, Hemelvaart en Pinksteren alweer voorbij en stevenen we af op de zomer. Dat betekent dat er ook weer veel vrijwilligers bezig zijn met de voorbereidingen voor Paasontbijt, Oecumenische diensten, openluchtdienst en de dienst in samenwerking met de Ds Jonkersschool. Het lijkt soms wel eens allemaal vanzelf te gaan, maar we weten allemaal beter. We wensen alle vrijwilligers veel succes met de voorbereidingen en we hopen op een grote opkomst.

### St Martinus Parochie Giesbeek

In Giesbeek zal de Rooms- katholieke kerk verworden tot een kapel. U hebt het waarschijnlijk allemaal gehoord of gelezen. Voor velen een donderslag bij heldere hemel. Wat een en ander in de praktijk gaat inhouden met betrekking tot de oecumenische samenwerking is nog niet bekend. De parochie zal eerst de eigen planning weer op orde moeten stellen. Wij zullen de ontwikkelingen op de voet volgen en daar waar het kan onze (geloofs-) burens bijstaan. Wellicht dat de ontwikkelingen zullen leiden tot een nog nauwere samenwerking. Wij gaan voor 2012 voorlopig uit van dezelfde mate van samenwerking als tot nu toe.

### Ambtsdragers

De eerdere oproep in dit blad en tijdens de gemeente avond heft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Gelukkig is er wel zicht op een nieuwe ambtsdrager in de diaconie, maar de situatie bij de kerkrentmeesters wordt er nog niet beter op. Vraagt u eerst eens informatie op bij een kerkrentmeester. **Dan kunt u met een gerust hart "ja" zeggen! De adressen vindt u elders in deze nieuwsbrief.**

### Namens de kerkenraad

Wout van Stempvoort, diaken



## Kerkelijke stand



MUTATIES LEDENBESTAND (01-11-2010 t/m 05-04-2011):

Nieuw ingekomen:

14-12 dhr. G.H. van Deest, Zilvermeeuw 48, 6988 CJ LATHUM

27-12 mw. P. Ardon-Nouwen, Burg. Van Rielstraat 36a, 6987 AZ GIESBEEK

26-01 dhr. H.L. Everts, Weth. J. Teeringstraat 15, 6987 BS GIESBEEK

18-03 dhr. R.A. Nieuwenhuizen, Jan Bosstraat 28, 6987 CV GIESBEEK

31-03 mw. J.P. van Zadelhoff, Groenestraat 70, 6988 BC LATHUM

Interne verhuizing:

10-01 mw. G.H. Lebbink - Groot Enzerink - naar Groot Hagen 6, 7009 AM DOETINCHEM

13-01 dhr. J. Puyman - naar Meerkoet 27, 6988 CK LATHUM

26-01 mw. H. Erpeka-Ribbers - naar Burg. Van Rielstraat 36d, 6987 AZ GIESBEEK

23-03 dhr. R.F. Zwaan, naar Klaverweide 27, 6987 DA GIESBEEK

Vertrokken:

29-11 mw. S. Verhoeven - naar Arnhem

08-01 dhr. R.E. Dorland - naar Wehl

25-02 dhr. A.B. Weijers - naar 's-Hertogenbosch

02-03 mw. K. van Rennes - naar Zevenaar

05-04 mw. J. Tiecken - naar Arnhem



**Gaat u verhuizen?**

*Laat het uw kerk ook weten*

**Blijf in contact met uw kerk**

**E-mail: leden@kerklathum.nl**

## Van de ouderlingen

Wij hebben in de afgelopen tijd weer de ouderen rond hun verjaardag bezocht en mensen die hun huwelijksjubileum vierden. Twee echtparen vierden zelfs hun 60-jarig jubileum, iets om heel dankbaar voor te zijn.

In de laatste periode waren er helaas geen kraambezoekjes.

Wel hebben we weer heel veel zieken bezocht, waaronder ook ernstig zieken. Bij enkele van deze gevallen hebben we in overleg met de zieke onze consulent ds. Hiemstra uit Westervoort ingeschakeld. Gelukkig kwam dit maar sporadisch voor.

Als we weten dat er mensen van onze kerkelijke gemeente in een ziekenhuis liggen, krijgen ze de bloemen uit de kerk. Ook zijn er wel eens andere omstandigheden dat een bloemetje op zijn plaats is of bij een kind een kleine attentie. Maar wij weten niet altijd alles. Weet U iets, geef het dan door.

Langs deze weg willen we de tipgevers die ons van het wel en wee van onze mensen op de hoogte houden heel hartelijk bedanken.

De tweede kerstdag van 2010 viel op een zondag. Op deze dag verzorgden wij de kerkdienst met veel samenzang, gedichten, gebeden en een korte lezing en overdenking.

We kijken tevreden terug op deze dienst.

Op 12 januari 2011 hadden we weer een gemeente contact middag in de Wheme georganiseerd voor de ouderen en enkele andere mensen. Natuurlijk was iedereen welkom. Het was een geslaagde middag met een heel goede opkomst. Na een moment van bezinning was er voldoende tijd om wat bij te praten. Goed voor het contact tussen hen die nu elders wonen en ons.

Wij zijn van plan om deze traditie voort te zetten.

Zo ook de verkorte dienst voorafgaande aan de gewone dienst met de H.A. viering op witte donderdag, voor hen die niet in een volledige dienst aanwezig kunnen zijn.

Dit is in grote lijnen wat wij zoal de afgelopen tijd hebben gedaan.

Een groet van de ouderlingen: Willie, Willy en Ria.



## Oecumenische samenwerking

De samenwerking wat betreft de oecumenische diensten in Lathum en Giesbeek gaat voorlopig nog op de zelfde voet door, d.w.z. in de week van de eenheid, dat is altijd in januari, hebben we een oecumenische dienst, op Hemelvaartsdag en in de vredesweek, die is altijd in de maand september.

Is er dienst in de kerk van Giesbeek, dan verzorgt een protestantse voorganger de dienst. Als de dienst in de kerk van Lathum is, dan gaat er iemand van de R.K. kerk voor.

Hoe deze samenwerking er te zijner tijd uit gaat zien, is nog niet bekend.

In de volgende nieuwsbrief hoop ik U te vertellen hoe we hiermee verder gaan. Op dinsdag 10 mei is er in de Martinizaal van de kerk in Giesbeek een bijeenkomst voor het pastoraal team en de parochianen. Daarbij zijn wij - de protestanten van de oecumenische werkgroep - ook uitgenodigd.

Een hartelijke groet namens de oecumenische werkgroep,

Ria Westerhof.




---



---

## Witte donderdag

Pesach

Pesach, het joodse paasfeest, is het feest van de uittocht uit Egypte. Het eerste paasmaal werd gegeten in de laatste nacht in Egypte, vlak voordat de uittocht begon. Jezus viert met zijn leerlingen Pesach vlak voordat hij gevangen genomen wordt.

Het is inmiddels een goed gebruik dat wij in Lathum/Giesbeek op Witte Donderdag bij elkaar komen om dit met elkaar te 'vieren'.

Voor mensen die niet in de gelegenheid zijn om kerkdiensten bij te wonen is er in kleine kring om 18.00 uur op 21 april a.s. een viering waarbij brood en wijn gedeeld zullen worden. Ds. Mw. Greving zal hierin voorgaan.

Wees welkom.

Is vervoer voor u een probleem; laat het ons weten.

Neem contact op met een van de ouderlingen.

## De kerkdiensten rondom Pasen

Zondag 17 april	10.00 uur	Palmpasen	da. K. van Bergen (Doetinchem)
Donderdag 21 april	19.30 uur	Witte donderdag (Heilig Avondmaal)	da. J. Greving (Westervoort)
Vrijdag 22 april	19.30 uur	Goede vrijdag	jeugdkerk
Zondag 24 april	09.00 uur  10.15 uur	Eerste Paasdag	Paasontbijt in Het Gebouw  da. I.M.J. Eldering (Arnhem)

### PAASONTBIJT 2011.

De Paasviering begint ook dit jaar weer met het traditionele paasontbijt.

U wordt van harte uitgenodigd op zondag 24 april. Om 9.00 uur staat het ontbijt klaar in Het Gebouw te Lathum.



Iedereen, van jong tot oud is van harte welkom, er zijn geen kosten aan verbonden. Na afloop kan er een vrijwillige gift worden gegeven.

Als het vervoer een probleem is, laat het even weten dan regelen wij dat graag.

Aansluitend vindt de Paasviering plaats in de Protestantse Kerk te Lathum. De dienst begint om 10.15 uur.

U kunt zich tot 21 april opgeven voor het paasontbijt bij:

Catrien Weijers, tel. 0313-632180, e-mail [weijersgenders@zonnet.nl](mailto:weijersgenders@zonnet.nl)

Riet Bulten, tel. 0313-631216

Ria Klein Ikkink, tel 0313-437379, e-mail [fam.kleinikkink@kpnplanet.nl](mailto:fam.kleinikkink@kpnplanet.nl)



Graag tot ziens,

De CO groep.



## De nieuwe paaskaars

Als het Pasen is, wordt de nieuwe paaskaars brandend binnen gedragen als het licht van Christus dat in leven en dood over ons wil schijnen.

De paaskaars heeft de betekenis van het licht van Christus dat ons voorgaat in ons leven van alledag.

Het symbool dat op de paaskaars is aangebracht, heeft de volgende betekenis.



Een van de oudste christelijke symbolen is het Chi Rho-monogram (oftewel PX).

Dit is het monogram van Christus, daterend uit de tweede eeuw. In het Latijn heette dit symbool een labarum. De chi en de rho zijn de eerste twee letters van het Griekse woord Christos in het Griekse alfabet (**ΧΡΙΣΤΟΣ**). Het symbool werd vaak gebruikt als inscriptie in catacomben en graven. Hoewel het symbool geen letterlijk kruis is, verwijst het er wel naar.

De alfa en de omega (links en rechts onder de dwarsbalk van het kruis) zijn respectievelijk de eerste (**A**) en de laatste (**Ω**) letter van het Griekse alfabet. In Openbaring 22:13 staat: *Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.*

Groen is de kleur van groei, leven, hoop, trouw en onsterfelijkheid. Geel of goud verwijst naar het koningschap van Christus.

---



---

## Heel bijzonder: briljant en diamant

Afgelopen maanden hebben er binnen onze kring wel heel bijzondere huwelijksjubilea plaatsgevonden:

Op 29 december jl. waren de heer en mevrouw Van Maanen-Vleeming, Ticheloven 65, Giesbeek, 65 jaar getrouwd!

Op 11 april 2011 waren de heer en mevrouw Te Grotenhuis-Ribbers, 't Melkpad 10, Lathum, 60 jaar getrouwd!



Vanuit onze kerkelijke gemeente zijn de felicitaties overgebracht.

## Van de jeugdouderling

De tijd dat er weer examens worden afgenomen is al begonnen.

Sjaak Weijers is ditmaal de eerste die geslaagd is. Hij heeft zijn eind afstudeeropdracht (werktuigkunde HAN) met groot succes verdedigd! Een cijfer hoger dan een negen is toch formidabel!

We hopen dat nog meer jongeren dit jaar zullen slagen.

Dit jaar hebben we weer 3 jongeren die belijdenis willen gaan doen. Het zijn Sandra Bernds, Renske Smids en Rutger den Hartog. Samen met dominee Arjen Hiemstra uit **Westervoort bestuderen we wat het "Belijdenis doen" nu precies betekent.**

Op 26 juni zullen de drie hun belijdenisvragen tegenover u, onze Gemeente, gaan bevestigen.

Maar ook als Zondagsschool en Jeugdkerk zijn we volop bezig met de jongeren. Een aantal activiteiten die we hebben gedaan leest u in deze nieuwsbrief.

Met palmpasen maken we natuurlijk weer palmpaasstokken, die we u in de kerkdienst zullen laten zien.



Ook zijn we al bezig met voorbereidingen voor de dienst op Goede Vrijdag. De kinderen van de Jeugdkerk en van de zondagsschool hebben op passende wijze de Kruisgang van Jezus nagespeeld. Het belooft dus een hele bijzondere dienst te worden op Goede Vrijdag waarbij we u allen graag laten zien hoe de jeugd de Kruisiging van Jezus ervaart.



Met vriendelijke groet,

Adri Breure

### Kerkdienst gemist?

Kijk - meestal vanaf maandag - op onze website [www.kerklathum.nl/geluidsopnamen.htm](http://www.kerklathum.nl/geluidsopnamen.htm) om een kerkdienst in mp3-formaat te beluisteren.



## Jeugd diaconie

Afgelopen herfst kregen wij van de diaconie de opdracht om **€ 500,00 te besteden aan** diaconale doelen, waarvan de jongeren dachten dat het een goed doel was.

Door de decemberdrukte hebben we het uitgesteld naar nu.

Zondag 13 maart 10.00 uur start de jeugdkerk in de Wheme.

Laurens, Vincent, Rico en Carlina zijn op dat moment aanwezig. Allereerst gaan we uitzoeken wat is de diaconie? Wat doet de diaconie? De computers worden aangeslingerd en laat de informatie maar komen. Er is meer dan genoeg te vinden over dit onderwerp.

Na een tijdje flink gezocht te hebben, gaan we het een sop in een rijtje zetten.

We komen tot de conclusie dat de diaconie van vroeger de armenzorg werd genoemd.

De diaconie helpt mensen die in nood zitten met raad en daad, en andere doelen zijn bv de wereldrampen, landelijke organisaties en doelen dicht bij huis.

Mensen helpen dus!

Een diaconie heeft een voorzitter, een scriba en leden.

Wie wil er voorzitter zijn? Niet allemaal tegelijk, Mark (hij was er wel niet, maar - zei Laurens - hij doet dat wel) werd met algemene stem tot voorzitter benoemd, en Vincent werd de scriba, alle anderen zijn dus diaconielid.

En dan nu het moeilijkste: waar gaat het geld naar toe? Ieder kreeg de opdracht mee om na te denken over goede doelen, in je dorp, stad, land, wereld.

Vincent heeft een verslag gemaakt en dat aan de leden doorgemailed, hierin krijgen ook de anderen de opdracht om goede doelen te bedenken. Tevens worden ze uitgenodigd voor de diaconievergadering op zondag 27 maart om 10.00 uur in de Wheme.

Zondag 27 maart 10.00 uur

De diaconieleden stromen langzaam aan binnen. Mooi!

De scriba noteert, 7 leden aanwezig, 3 afwezig. De voorzitter Mark opent de vergadering door iedereen welkom te heten.

En dan de goede doelen, enkele hebben een aantal goede doelen opgeschreven.

We gaan eerst controleren wat ze voor goeds ze doen en we zoeken nog enkele doelen wat dicht bij huis. Oké.

Welke doelen hebben we: Unicef, Amnesty int, ZOA vluchtelingen hulp, de VN, Rode kruis, WNF, Greenpeace, Hartstichting, Nierstichting, Spierziekte, KWF, Beatrixfonds, Opkikker, een Kinderhospice, KNGF(opleiding voor blinde geleidehond). Belangrijk vinden ze wel dat er vooral kinderen geholpen worden.

Zoals eerder gezegd er is € 500,- te verdelen en ze willen niet alles aan een en hetzelfde doel geven, ze besluiten om het aan 5 doelen te geven.

De eerste 3 doelen zijn met algemene stem gekozen Amnesty, Unicef en het Kinder hospice de Glind, daar waren ze het snel over eens.

**Nu de andere twee nog, er was een duidelijke voorkeur bij Rico voor de VN "maar dat lijkt wel erg op Amnesty", zegt iemand. "Jawel, maar het is belangrijk dat die mensen geholpen worden hoor. En ik denk dat de Hartstichting ook een supergoed doel is, want je kan het zelf ook nodig hebben", zegt Gerbert. Enkelen knikken dat ze het er mee eens zijn, Rico verdedigt zijn standpunt nog eens maar kan Gerbert niet overtuigen.**

**Dan spreekt de voorzitter, "we gaan stemmen, we hebben een aantal doelen en ieder mag 2 doelen zeggen en dan is het gewoon meeste stemmen gelden". Iedereen denkt even na en dan begint de voorzitter zijn rondje. Uit eindelijk gaan de stemmen naar de Hartstichting, en naar de stichting voor de blindengeleidehond.**

Iedereen gaat tevreden naar huis !

**De scriba veegt nog eens over z'n voorhoofd want hij moet het nog uitwerken en versturen naar iedereen.**

I k denk dat ze niet snel zullen vergeten wat de diaconie precies doet en hoe het enigszins in **z'n werk gaat, en als ze over een aantal jaren een keer gevraagd worden of ze diaconielid** willen worden voor de Lathumse kerk, hoeven ze niet zo lang na te denken want ze kennen het al.



# Musical Zondagsschool - Jeugdkerk zondag 19 december



Moeder is nu al uitgeteld



Onze toekomstige musicalster

Wat u niet weet .....

spiekbriefjes





Hey pap, mam ben je er nog?

Wij van Zondagsschool en Jeugdkerk hebben het weer met plezier gedaan.

Samen oefenen, samen uitdenken hoe we alles gaan doen, samen lachen en dan samen de musical zingen voor u.

Wij vinden het elke keer weer geweldig dat u naar ons komt kijken door weer en wind. Gelukkig niet zoveel sneeuw als vorig jaar.

Tot de volgende keer.



## Van de kerkrentmeesters

### Over weer, wind, warmte, bliksem en donder

Beste gemeenteleden,

Dit keer weinig nieuws van het Kerkrentmeestersfront.

Natuurlijk hebben we in januari weer onze actie Kerkbalans gehad. Ook dit jaar weer zijn de vrijwilligers door weer en wind getrokken om de enveloppen te bezorgen en te halen. Hartelijk dank daarvoor. Gelukkig hebben velen van u ook de toezeggingen gedaan die we **nodig hebben om ons "kerk-zijn" te kunnen bekostigen. Anderen hebben dit nog nagelaten** of uitgesteld. Voor hen geldt daarom nog de oproep dit alsnog op te pakken. Binnenkort zullen wij daarover contact zoeken.

Tot nu toe hebben we iets minder geld toegezegd gekregen dan vorig jaar, maar als ieder-**een z'n verantwoordelijkheid neemt, dan kunnen we de (kerk)balans weer in evenwicht krij-**gen.

De problemen met onze verwarming zijn inmiddels grotendeels opgelost. Door een miscommunicatie bij de leverancier is, wel een nieuwe verwarmingsinstallatie geleverd in de afgelopen winter, maar van onvoldoende capaciteit. In de komende maanden zal dat punt opgelost worden zodat we er komend winterseizoen weer lekker behaaglijk bij kunnen zitten.

Vervelender is het recente nieuws dat koperdieven onze bliksembeveiliging een stukje ingekort hebben. Dat is weliswaar verzekeringswerk, maar we hebben er natuurlijk toch weer een hoop gedoe mee. Uiteindelijk zal de premie door dit soort zaken ook niet omlaag gaan. Het goede nieuws is: dat ons kerkje inmiddels weer voor dit hemelgeweld met de aarde verbonden is.

Met vriendelijke groet,

Namens uw Kerkrentmeesters

Willem Sijbrant



## Nieuws vanuit de Kring

Het lijkt alweer heel lang geleden, maar 4 juli 2010, waren wij als kring bij elkaar gekomen **en hebben wij met z'n allen heerlijk buiten in de tuin gegeten. Iedereen had wat lekkers** meegenomen en dat maakte het extra gezellig.

Tijdens dat etentje hebben we afspraken gemaakt voor het jaar 2010/2011.

Zo besloten we bijvoorbeeld om 2 keer in 2010 bij elkaar te komen en ook 2 keer in 2011.

En zo was er ook de vraag of we liever in de Wheme of in huiselijke kring bij elkaar zouden komen. De voorkeur werd voor het komend jaar gegeven aan de huiselijke kring.

Tot slot werd er afgesproken dat we dan 2011 weer zullen afsluiten met een gezellig etentje, het jaar zullen evalueren en afspraken zullen maken voor het dan volgend jaar.

Zoals bekend komen we al heel wat jaartjes bij elkaar.

We zijn blij met een paar - wat heet - **'nieuwe' mensen van onze kerk, die nu ook deelnemen** aan onze kring. Dat maakt het geheel extra levendig en geeft ook een extra dimensie en extra diepgang in de discussie.

Maar wat doen we nu zo op een avond.

**Het 'huis' dat ons verwelkomt, mag zelf invulling geven aan de avond. Dat huis bepaalt of er** een onderwerp besproken wordt, dat op dat moment bijvoorbeeld in de maatschappij/politiek speelt en hoe wij daar dan als Christenen op reageren of wat wij daarvan vinden.

Het kan ook een vraagstuk uit de Bijbel zijn of een reactie op bijvoorbeeld een zondagsdienst in de kerk.

Het kan ook zijn, dat er even geen onderwerp is, dan kan gebruik gemaakt worden van een levenspel.

Dit zijn kaarten, waarop vragen staan, waar wij vanuit ons geloof op kunnen reageren. Wij hebben dit kaartspel al gebruikt en hier zijn op informele wijze hele fijne en ook diepgaande discussies ontstaan, met respect voor elkaars meningen.

Deze maand komen we alweer voor de 2<sup>e</sup> keer in 2011 bij elkaar en hebben we daarna alleen de afsluiting van het jaar nog.

Wanneer ik er in geslaagd ben, u nieuwsgierig te maken en wanneer u graag iets meer zou willen weten van onze kring, neemt u dan contact met mij op en ik vertel u graag meer.

U kunt natuurlijk ook aangeven, dat u graag een keer zou willen komen kijken en weet dat u van harte welkom bent.

Namens de Kring

Anneke Nijman

Telefoon 0313-631409

E-mail: [anneke.nijman@chello.nl](mailto:anneke.nijman@chello.nl)



# Oliebollenactie 2010

En zo begint het.



De vloer bedekken en de tafels neerzetten en goed afplakken hoor.



De muren, vloer, ramen, deuren, alles plakken we af.



Een laatste overleg, ach het komt allemaal goed!



... Zo, 1 kilo bloem, of was het nou 2 kilo?





De basis van een goed product.

Bakken we bollen of zullen we er flappen van maken.



Jong geleerd is oud gedaan.

Gezellig hé, het is hier warm, gezellig en je krijgt nog wat te eten ook.



Zo dames, alvast aan het oefenen voor later??





En zie hier het resultaat.



Onze klanten!



Sommige mensen komen zelfs op de step naar Lathum .

De volgende keer maak jij het hier maar schoon.



Namens de olieballencommissie. Iedereen bedankt die geholpen heeft en tot december maar weer !

# THE PASSION

Op donderdag 21 april wordt op diverse podia op de Markt in Gouda het paasverhaal verbeeld en bezongen aan de hand van bekende Nederlandstalige popsongs. Alles krijgt een eigentijds jasje; we zien Pilatus **als gehaaid politicus en ME'ers die Jezus arresteren**. Een verteller maakt met behulp van bijbelteksten verbindingen tussen toen en nu.



The Passion betreft een unieke samenwerking tussen de omroepen EO en RKK, de Protestantse Kerk in Nederland en Rooms-Katholieke Kerk, het Nederlands Bijbelgenootschap en de gemeente Gouda.

Het evenement wordt live uitgezonden op Nederland 3 en internet. Deze uitvoering

van The Passion is gebaseerd op de Manchester Passion, in 2006 live uitgezonden door de BBC, waarin miljoenen kijkers het verhaal van Jezus lijden en opstanding konden volgen. De samenwerkende organisaties zien in dit evenement een prachtige missionaire kans om mensen te laten zien wat de betekenis van pasen is.

Bijna 75% van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 28 jaar weet niet wat de betekenis van pasen is. Buiten de kerken zijn steeds minder mensen op de hoogte van de inhoud van het paasverhaal. Dat is de reden dat omroepen en kerken besloten hebben om samen vanuit missionair oogpunt dit grote paasevenement te organiseren.

Volg al het nieuws via  
[www.thepassion.nl](http://www.thepassion.nl)

