

JAARGANG 18 NR. 2

NI E U W S B R I E F

NOVEMBER 2010



Contactorgaan van de Protestantse Gemeente
Lathum/Giesbeek

Van de dominee

Wees gegroet

Angst is een regelmatig terugkerend thema in nieuws-**programma's; de angst voor het vreemde, de Ander, het andere. In de afgelopen verkiezingstijd waren thema's als** integratie en immigratie centrale topics en dat zullen ze nog een tijdlang blijven.

Angst is een slechte raadgever. Het kan ons blokkeren, onze levenskracht stokt. Wie heeft die ervaring niet? Oude angsten uit het verleden, die doorwerken in het heden en ons verlammen - want dat is nu eenmaal de angst **z'n aard. Maar ook angsten over de toekomst, over leven** en werk, gezondheid, kinderen of kleinkinderen. Het kan ons hevig in de greep houden. Zeker in deze mooie maar ook donkerste tijd van het jaar waarin we ons naar binnen keren, kunnen angsten ons op onverwachte momenten overvallen. Uit ervaring weet ik dat grote angsten niet zomaar verdwijnen, dat er kracht en moed voor nodig is om ze telkens weer te bezweren. Deze kracht en moed die nodig zijn kunnen verschillende bronnen hebben, niet in de laatste plaats de Bijbelse verhalen waarin angst ook **voordurend bestreden wordt. 'Wees niet bang' zegt de** vreemde boodschapper tegen Zacharias, tegen Maria en tegen de herders. De schrijver van het Lucas-evangelie worstelde blijkbaar ook met angst in de gemeenschap en wilde deze bestrijden. In de **geboorteverhalen wandelt een 'vreemde' boodschapper binnen, die aanvankelijk schrik en** angst oproept. Vervolgens wordt er gegroet en vindt er ontmoeting plaats (met het vreemde, de Ander, het andere). Er is een gezegde: er bestaan geen vreemden; er zijn alleen mensen die we nog niet hebben ontmoet.

Dan zegt de goede boodschapper: wees niet bang, je zult een kind krijgen, een kind vinden. De angst gaat over in het delen van blijdschap. Angst verdwijnt door ontmoeting en aanwezigheid vanuit het vizier van vrede en gerechtigheid. Of zoals Huub Oosterhuis dicht: *U die de sluier van mijn angst niet scheurde maar optilde.*

Zo kan het licht - de Aanwezige - in ons leven verschijnen en de kou verdrijven. Ik wens u toe een mooie, lichte en warme adventstijd.

Met de meest hartelijke groeten
Barbara Leijnse

INHOUDSOPGAVE:	Pag:
Van de dominee	3
Van de kerkenraad	4
Kerkelijke stand	6
Van de ouderlingen	7
Uitnodiging gemeenteavond	8
Verslag gemeenteavond '09	9
Vieringen in december	11
Van de CO-groep	12
Interview Hetty en Joop Wisseborn	14
Een warme kerk	16
Vrijwilligersdag 2010	17
Een woordje v/d diaconie	19
Fietsen voor Haiti	19
Oliebollenactie	20
Lever je oude mobiel in	20
Van de kerkrentmeesters	21
Vrienden vd Lathumse kerk	22
Jeugdkerk nieuws	23
Interview Jan de Klerk	24
Collecte NBG	25
Colofon	26



Van de kerkenraad

Gezondheid ds. Barbara Leijnse.

Natuurlijk heeft de kerkenraad op het moment grote zorgen over de gezondheid van onze dominee Barbara Leijnse. Namens u allen is een officiële brief van waardering en ondersteuning aan haar verzonden voorafgaand aan haar operatie. Door middel van mailberichten proberen we iedereen op de hoogte te houden van haar toestand. Mocht u deze berichten (nog) niet ontvangen en daar wel prijs op stellen, dan kunt u uw email adres opgeven bij de scriba: scribapknlathumgiesbeek@upcmail.nl. Door de behandelingen die Barbara ondergaat is het voor haar te zwaar om met veel mensen van onze gemeente persoonlijk contact te onderhouden. Vandaar de beslissing om via een contactpersoon berichten door te geven. Daar waar haar de energie voor wordt gegeven, neemt zij deel aan het wel en wee van onze gemeente. Zo hebt u bijvoorbeeld onlangs een stukje in Kerkleven van haar hand kunnen lezen en levert zij ook een bijdrage aan deze nieuwsbrief

Het gemis van een professionele kracht heeft natuurlijk gevolgen voor ons. Gelukkig mogen wij ons in het pastoraat verzekerd zien van capabele ouderlingen en mogen wij voor de professionele ondersteuning terugvallen op de consulent, ds. Arjen Hiemstra uit Westervoort. Deze laatste heeft toegezegd om ook op de gemeenteavond aanwezig te zijn.

We hopen en bidden dat Barbara spoedig weer in staat mag zijn om vooruitgang te voelen en weer taken op te pakken.

Gemeenteopbouw

Afgelopen voorjaar heeft de periodieke visitatie plaatsgevonden. In de vorige nieuwsbrief is de conclusie uit het verslag niet geplaatst. Ds. Eendebak en dhr. Adriaanse kwamen na een gesprek met de dominee en de kerkenraad op 11 maart jl. tot de volgende conclusie:

Wij treffen een enthousiaste kerkenraad; men weet wat een kleine gemeente aan inzet vraagt en men doet dat met liefde en uit een betrokkenheid op elkaar. Het is een permanente worsteling voor predikant en kerkenraad om de beschikbare tijd zo breed mogelijk in te zetten. De sterke onderlinge verbondenheid in de gemeente is voor een ieder motiverend.

Begrip en steun vanuit de 'hogere' geledingen van de kerk worden node gemist.



Op 21 oktober jl is de gemeente adviseur van de PKN steunpunt Zuidoost (Dhr. Floor Barnhoorn) aanwezig geweest bij een vergadering van het moderamen. In een prettig gesprek zijn vragen en verzoeken aan hem meegegeven, waarvan er enkele op het moment dat ik dit **schrijf al zijn beantwoord. Hiermee is het gemis aan begrip en steun van de "hogere" geleiding van onze kerk al een klein beetje verminderd.** Verder had dhr. Barnhoorn wat tips die de kerkenraad ter harte neemt.

We mogen ons gelukkig prijzen met een enthousiaste en vakkundige co-groep en jeugdkerkleiding waardoor we in de afgelopen periode o.a. een mooie Startzondag en Jeugddienst hebben gehad. Alle medewerkers worden via deze weg nogmaals heel hartelijk bedankt.

Samenwerking

Afgelopen zomer zijn de contacten met de PKN gemeente Zevenaar weer wat intensiever geworden. We staan nu op een punt om op wat gedetailleerde informatie uit te wisselen om kansen te onderkennen voor een mogelijke samenwerking, of om van elkaar te leren. Mocht u voorgaande berichten hierover hebben gemist: de contacten zijn niet bedoeld om te leiden naar een samenvoeging van de twee gemeenten.

Ambtsdragers, vacatures en vrijwilligers

Minister mr. Piet Hein Donner van het CDA gaf enige tijd geleden op de vraag of hij als **minister beschikbaar zou zijn bij een volgend kabinet het volgende antwoord: "Als Kerk of Staat je vragen, kan je geen nee zeggen!". De kerkenraad sluit zich hierbij geheel aan.**

Er zijn trouwens nog vacatures voor een kerkrentmeester en een diaken. Naar verwachting zal volgend jaar weer een kerkrentmeester aftreden, dus als u nu geïnteresseerd bent vraagt u gerust informatie bij een van de leden van de kerkenraad. U kunt natuurlijk ook informatie vinden op de site van de PKN (www.pkn.nl).

Via deze weg ook een dank aan alle vrijwilligers die er telkens voor zorgen dat onze gemeente blijft draaien zoals ze dat nu doet. Tevens een oproep van ons om u vooral te blijven inzetten. Uw steun is nodig en wordt zeer gewaardeerd.

Namens de kerkenraad

Wout van Stempvoort, diaken/voorzitter



Kerkelijke stand

MUTATIES LEDENBESTAND (01-03-2010 tot 03-11-2010):

Nieuw ingekomen:

22-07 dhr. Joh. Bartels, Kerkstraat 5, 6988 AE Lathum

02-08 dhr. Joh. Hardenbol, Burg. Van Rielstraat 36b, 6987 AZ Giesbeek

04-08 mw. S.S.M. Langenbach, De Gemeint 42, 6987 AW Giesbeek

03-09 mw. R.A. Phaff, Marsweg 2, 6988 BM Lathum

17-09 dhr. **W. Künne (jr.), De Brink 6, 6988 AP Lathum [heropname]**

05-10 dhr. A.M.W. van Lent, Bongerd 16, 6987 CC Giesbeek

14-10 dhr. A.B. Weijers, Zwalmstraat 40, 6987 CG Giesbeek [heropname]



Gedoopt:

02-05 Pieter Blokland, zoon van Alfred & Marieke Blokland

Getrouwd:

08-05 mw. L.G.H. (Linda) Abbing

Interne verhuizing:

07-04 fam. G.A.J. Kramp - naar Zwalmstraat 6, 6987 CG Giesbeek

23-04 dhr. D. Groenewoud - naar Klaverweide 26, 6987 DB Giesbeek

01-10 mw. H. Erpeka-Ribbers - naar Hunneveldweg 15, k. 107, 6903 ZZ Zevenaar

Vertrokken:

10-03 mw. E.B. Meijerink - naar Apeldoorn

06-04 dhr. A. Bulten - naar Velp (Gld.)

08-04 dhr. J.D. Weijers - naar Dronten

23-04 dhr. A.B. Weijers - naar 's-Hertogenbosch

13-08 dhr. R. Stevens & mw. A. Hanekamp - naar Oosterhout (Gld.)

30-08 fam. J.A. Thijs-Alberts - naar Arnhem

06-09 mw. A.S. van Hunen - naar Groningen

06-09 mw. C.D.P. Bosch - naar Didam

11-10 mw. N.A. Breure - naar Nijmegen



Gaat u verhuizen?

Laat het uw kerk ook weten

Blijf in contact met uw kerk

E-mail: leden@kerklathum.nl

Van de ouderlingen

De ouderlingen maken niet echt beleid, doen geen vreemde investeringen en zijn niet zo zichtbaar.

Wat wij als ouderlingen proberen te doen is de lijntjes tussen kerk en mensen onderhouden. Die lijntjes zijn soms flinterdun, soms gewenst en duidelijk aanwezig.

Eigenlijk is deze taak al moeilijk genoeg. Moeilijk in de zin van "Komen we wel gelegen?", stelt men ons bezoek op prijs? Misschien heeft u het zelf weleens ondervonden : gevraagd of ongevraagd, gepast of ongepast staan we voor de deur.

We mogen onze gemeente vertegenwoordigen bij verjaardagen van mensen die 80 jaar en ouder worden. Eveneens bij huwelijksjubilea.

Meeleven in de ruimste zin van het woord. We doen het met heel veel plezier. Soms geeft het de mogelijkheid voor bijzondere ontmoetingen.

In januari 2010 hebben we een gemeentecontactmiddag georganiseerd als nieuwjaarsbegroeting. Ds. Barbara Leijnse opende deze bijeenkomst met een liturgisch moment en samenzing. Daarna was er ruimte voor ontmoeting en is er geproost op het nieuwe jaar.

Om vier uur 's middags bij het naar huis gaan hebben we met elkaar geconcludeerd dat het goed was zo bij elkaar te komen.

Voorafgaand aan de viering van de Witte Donderdag is er in kleine kring het Heilig Avondmaal gevierd. Dit was speciaal voor mensen die normaal gesproken tijdens de vieringen niet aanwezig kunnen zijn.

Bij bevestiging van ambtsdragers wordt de gemeente van Christus vaak vergeleken met het menselijk lichaam. De taken waar wij voor staan kunnen niet uitgevoerd worden zonder meewerken en meedenken van anderen uit onze gemeente. Wij weten niet alles, signaleren niet alles. Fijn dat u als gemeenteleden ons ook afgelopen jaar weer opmerkzaam hebt gemaakt van wel en wee van gemeenteleden. **Zonder dat kunnen wij ons 'werk' niet doen.**

Vraag van de ouderlingen ...

Bestaat er belangstelling voor een groot huisbezoek in Giesbeek?
Geef het aan ons door.



UITNODIGING GEMEENTEAVOND

Beste gemeenteleden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de gemeenteavond op:

donderdag 25 november 2009

om 20.00 uur in De Wheme te Lathum (v.a. 19.45 uur is er koffie)

De agenda is als volgt:

1. *Welkom en opening*
2. *Verslag vorige vergadering (zie Nieuwsbrief)*
3. *Mededelingen / ingekomen stukken*
4. *Financieel verslag diaconie*
5. *Financieel verslag kerkrentmeesters*
6. *Kerkenwerk*
- PAUZE*
7. *Thema ?*
8. *Rondvraag*
9. *Sluiting*

De financiële verslagen van de diaconie en kerkrentmeesters kunt u tussen 15 en 19 november op telefonische afspraak inzien bij Jacqueline Schouwenaar (diaconie) en Joop Wisseborn (kerkrentmeesters).

We hopen u allen te mogen begroeten op donderdag 25 november a.s.!

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkenraad
Miep van Hunen, scriba

VERSLAG GEMEENTEAVOND 2009

Gehouden op 26 november 2009

Afmeldingen: Barbara Leijnse (ziek), Tineke Rispens, Wout & Rolande v. Stempvoort, Geurt Smids en Willem Sijbrant.

Aanwezig: 21 personen

Verslag: M. van Hunen (scriba)

1. WELKOM EN OPENING

Adri Breure, plaatsvervangend voorzitter, heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.

2. VERSLAG VORIGE VERGADERING

Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag van de gemeentebijeenkomst van 13 november 2008.

VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Punt 7 van de agenda: Restauratie toren is verplaatst naar zondag 29 november, Willem Sijbrant zal na de kerkdienst een rondleiding door de toren geven.

Punt 8 van de agenda: "rond het Heilig Avondmaal" dit thema is door ds. Barbara Leijnse voorbereid. Barbara is ziek dus dit punt komt te vervallen.

3. MEDEDELINGEN / INGEKOMEN STUKKEN / KERKENWERK

Er zijn geen ingekomen stukken.

Mededelingen:

Wout van Stempvoort neemt het voorzitterschap van de kerkenraad tijdens het moderamen in december weer over.

4. FINANCIËEL VERSLAG DIACONIE (door Henk Hupkes)

De waarden van de grond is met **€ 55.000,- opgewaardeerd**, dit is het gevolg van de onderbedeling van de verplichte ruilverkaveling. Afgelopen jaar is er wat minder rente ontvangen, verder zijn er weinig verschillen t.o.v. vorige jaren. De diaconie streeft erna het vermogen in stand te houden en te werken met de (rente) inkomsten.

5. FINANCIËEL VERSLAG COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

De jaarrekening van 2008 is goedgekeurd en heeft ter inzage gelegen. De rente-inkomsten **in 2008 waren hoger, dan ze in 2009 en 2010 zullen zijn, dit komt omdat de deposito's van 4,5 % zijn afgelopen, de nieuwe deposito's brengen maar 2 % op.**

Het vermogen van de kerk is door de financiële crisis teruggelopen. Door goedgekeurde belegging op lange termijn wordt gewerkt aan het herstel.

De opbrengst van de "oliebollenactie" komt ten goede aan het restauratiefonds.

Restauratie van de toren

De restauratie van de toren is voor bijna 100% betaald uit acties en fondsen, er komt nog een bijdrage van de gemeente Zevenaar.

Toekomstige onderhoudsprojecten:

2 dec. wordt het nieuwe hek geplaatst.

De kerkhofmuur en het baarhuisje = 10-jarenplan.

De verwarming wordt minder betrouwbaar: er wordt gekeken naar een oplossing waarbij de huidige goten gebruikt kunnen worden, zodat er niet gebroken hoeft te worden.

Uitbreiding van de begraafplaats: is voorlopig nog niet aan de orde.

6 KERKENWERK

- De ouderlingen organiseren in januari een contact middag voor ouderen.
- Wout wil op een zondagavond in januari een diapresentatie geven van zijn werk in Afghanistan. (dit moet een informatieve avond zijn - geen politiek debat)
- Verjaardagfonds: kampt met een tekort aan vrijwilligers, er is voor iedere maand 1 vrijwilliger nodig, voor 8 maanden is er een vrijwilliger, voor 4 maanden niet; binnenkort stopt mw. D. Hupkes. Dit betekent dat er geen vrijwilligers meer zijn voor Het Broek en Giesbeek. Het verjaardagfonds is een burgerinitiatief, en het is bewonderenswaardig hoeveel geld er opgehaald wordt. Suggestie: alle 75+ (80+) worden rond de verjaardag door de ouderlingen bezocht, is dat te combineren? Alle plussen en minnen zullen op een rijtje gezet worden en in de kerkenraad van januari besproken worden.
- Collectes HA: Heilig Avondmaal is een diaconale taak, er zou dan 1 collecte gehouden moeten worden voor een diaconaal doel na ontvangst van het Heilig Avondmaal, je krijgt wat (het HA) en je geeft wat. Ook deze opmerking zal in de kerkenraad van januari besproken worden.

PAUZE

7 RONDVRAAG

Ina Berends: **Kosters Ab Rietveld en Guus Künne stoppen in januari. Hoe zit het met opvolgers?** Er zijn kandidaten genoemd, Willem Sijbrant benadert deze personen.

Bert v.d. Saag: Forum op website, daar staat niets over in de nieuwsbrief. Het forum wordt weinig gebruikt, wat doen we ermee? De afspraak was, een jaar uitproberen dus nog even doorgaan.

De site wordt wel regelmatig bezocht, vooral in juli en augustus, in oktober waren er 300 bezoekers.

Via de site kan nu ook "doorgeklikt" worden naar de site van de PKN

Ook het filmpje "respect" komt op de site.

Website promoten in Nieuwsbrief en Kerkleven.

Ab Rietveld: stelt gelegenhedskoorpjes zeer op prijs, het geeft een goed gevoel.

Kerkleven: Was aan een verfrissingactie toe, met een nieuwe indeling. De nieuwe indeling van Kerkleven is niet voor iedereen duidelijk, de informatie is meer geclusterd, misschien is het een kwestie van wennen. Een bijdrage van de predikant in elke uitgave zou zeer op prijs gesteld worden. Ook de vermelding van extra collectes.

Suggestie: de kopij voor Kerkleven ook op de website zetten.

Communicatie: hoe krijgen we informatie binnen? Website, Kerkleven, Nieuwsbrief, diensten via het internet?? Ouderen hebben niet altijd internet.

Vieringen in december

Zondag 5 december	10.00 uur	2 ^e advent	Ds. K. Eldering - Arnhem
Zondag 12 december	10.00 uur	3 ^e advent	Ds. J.H. Noordeman - Arnhem
Zondag 19 december	19.15 uur	4 ^e advent	Musical door Zondagschool - Nevendienst en Jeugdkerk
Vrijdag 24 december	22.00 uur	Kerstnachtdienst m.m.v. Zang en Vriendschap	Ds. W. van Wakeren - Veenendaal
Zaterdag 25 december	10.00 uur	1 ^e kerstdag	Ds. C. van Wingerden - Doetinchem
Zondag 26 december	10.00 uur	2 ^e kerstdag	Korte overdenking met veel zang, verzorgd door de ouderlingen
Vrijdag 31 december	19.30 uur	Oudejaarsavond	Ds. J. Brezet - Duiven

Noteert u alvast:

De gemeentecontactmiddag wordt komend jaar gehouden op woensdagmiddag 12 januari 2011!

Evenals in 2010 willen we deze traditie in stand houden.

Dus 12/01/2011 van 14.00 tot 16.00 uur in de Wheme!

Gemeenteleden boven de 75 jaar en mensen die moeite hebben de zondagsdiensten te bezoeken krijgen half december de uitnodiging.



Van de CO-groep

We hebben twee bijzondere diensten voorbereid in de afgelopen maanden. In juni was dat de openluchtdienst in de tuin van de familie Klein Ikkink. Het was een prachtige zonnige dag. We genoten van muziekvereniging Excelsior. Samen met Ds. Patrick de Vries zochten we het spoor van Jezus. Op voetstappen schreven we wat voor ons belangrijk is als we het spoor van Jezus willen volgen. De voetstappen hangen in de Wheme. Ook de kinderen hebben weer prachtige tekeningen gemaakt op straat. Op de website staan foto's van deze viering.



In september hielden we de startdienst, het thema was Vol van Hoop. Rond verhalen, liederen en gedichten hebben we stilgestaan bij wat Hoop voor ons betekent. Tijdens de dienst is er door groot en klein geschilderd achterin de kerk. Er zijn verschillende schilderijen over hoop gemaakt. Eén schilderij is na afloop bij onze dominee Barbara Leijnse gebracht als teken van hoop en meeleven. In die dienst zongen wij:

Ons lied wordt steeds gedragen
Door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
Om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
Het ademt van uw geest.
In ons gezang mag lichten
Het komend bruiloftsfeest.

Wat kunt u verwachten in de komende maanden?

Op zondag 21 november vieren we Eeuwigheidszondag, we staan dan stil bij wie ons dit jaar zij ontvallen. In de dienst zal Esther Senhorst muzikale medewerking verlenen.

Op 24 december is de kerstnachtdienst m.m.v. Zang en Vriendschap. Na die dienst is chocolademelk en glühwein.

Tot slot, als u suggesties voor ons hebt, of u hebt een tip, bv. een leuk koor, iemand die bij ons wil spelen, laat het dan weten!

Openluchtdienst 27 juni 2010



Interview met Hetty en Joop Wisseborn

door Vincent Sijbrant en Mark Weijers van de Jeugdkerk.



Hetty geboren: 13 september 1942, lengte 1,63 meter.
Adres? Kerkstraat 19, te Lathum en we wonen daar prima!
Hoe ben je daar verzeild geraakt? Het was vroeger mijn ouders huis.

Waar woonde je vroeger? Ook hier in de Kerkstraat.

Ga je dat niet missen? Nee want ik woon weer op dezelfde plek!

Omschrijf je zelf in 5 woorden? Altijd bezig. Sociaal. Minder precies dan Joop.

Wat voor meisje was je vroeger? Veel initiatief nemend.

Kind dat het erg naar de zin had.

Waar blijf je voor thuis? Als de kleinkinderen komen. En om de tuin bij te houden. En voor de kerk.

Wat is je ergste nachtmerrie? Dat ik alleen over blijf.

In wiens schoenen zou je wel eens willen staan? Emiel Roemer.

Waarom? Omdat hij een heel betrokken politicus opvolgt en zich toch goed staande weet te houden.

Welk boek lees je op dit moment? Jan Siebelink. "Knielen op een bed violen."

Welk talent had je graag gehad? Dat van Emiel Roemer.

Wat heb je altijd bij je? Portemonnee, ID, pinpas en een zakdoek.

Waar kun jij je druk om maken? Als iets niet volgens planning gaat. Verandering.

Ben je ijdel? Nee, helemaal niet!

Hoe ben je als je kwaad bent? Goed kwaad! (Opm. van de interviewers; kan dan niet tot 10 tellen, ga maar een rondje fietsen!)

Wie was je jeugdidool? Pat Boone, Sisi.

Wat wilde je vroeger altijd worden? Boerin.

Is dat gelukt? Half, vroeger zat ik in de verpleging. Nu ben ik, met al die paarden, half boerin.

Wat zou je nog wel eens willen doen? Als ik durfde te vliegen zou ik naar Zuid Afrika willen.

Partner? Ja, Joop.

Getrouwd? Ja, ook met Joop.

Kinderen/kleinkinderen? 2 dochters, 3 kleindochters en 2 kleinzoons.

Welke auto? Nissan X trail.

Heb je huisdieren? Niet meer.

Wat zijn je hobby's? Tuinieren, paarden, jurylid zijn in de paardensport.

Doe je aan sport? Ik wandel, fiets en ben aan het tuinieren.

Waar ben je lid van? De kerk, paardensportvereniging, vrouwenvereniging.

Doe je vrijwilligerswerk? Ja, zo lang het kan.

Wat is je favoriete muziek? Licht klassiek, ouderwetse kerkmuziek. Favoriet liedje is "Ik sta op wacht!" van Joop de Knecht.

Wat lust je absoluut niet? Weet ik niet.

Wat vind je het lekkerst? Vis, wijn, Hollandse kost.

Waar heb je een hekel aan onder het eten? Telefoon en als de kleinkinderen ruzie maken!

Leukste vakantieplek? Oostenrijk, Dobriach.

Waarvoor mogen ze je uit bed bellen? Als er iets ernstig is met de familie.

Wat was je beroep? Verpleegster in het ziekenhuis in Groenlo (opm. interviewers: zie Joop)

Ga je wel eens naar de VVLK? Ja, maar doordat we vaak in de weekenden met de paardensport bezig zijn lukt dat meestal niet.

Wie zou er van jou wel eens mogen optreden in de kerk? Als het nog had gekund Robert Long!

Doe je ook vrijwilligerswerk in/voor de kerk? Ja, Wheme schoonhouden, vergaderingen coördineren, kerkhof schoonmakers assisteren, verzorging vrijwilligers voor het kerkhof en ik ben "winterkoster".

Bevalt het of zou je wel eens wat anders willen doen? Ja het bevalt nog wel maar het wordt wel minder.

Wat ontbreekt er in Lathum? Winkels.

Wat zou je willen veranderen in Lathum/Giesbeek als je de kans kreeg? Niets.

Wie zou jij wel eens willen interviewen? J.P. Balkenende, nu na de regeringsperiode.

En dan het interview met Joop

Joop geboren: 26 september 1941, lengte 1,78 meter.

Adres? Ook Kerkstraat 19 en ook ik woon daar prima!

Hoe ben je daar verzeild geraakt? Getrouwd.

Waar woonde je vroeger? In Groenlo, mijn ouders hadden daar een kruidenierszaak. In Groenlo stond ook een ziekenhuis. En daar waren verpleegsters. En dankzij de kermis heb ik Hetty leren kennen!

Miste je Groenlo niet? Nee, ik kan overal wonen. Als ze maar brood hebben!

Omschrijf jezelf in 5 woorden? (opm. interviewers: bij deze vraag hebben we even geholpen) precies, sociaal, altijd bezig, kan niet stil zitten.

Wat voor jongetje was je vroeger? Rustig, op de achtergrond, altijd bezig.

Waar blijf je voor thuis? Rust, gehecht aan eigen spullen, André van Duin, vroeger voor Toon Hermans en voor de kerk.

Wat is je ergste nachtmerrie? Ik heb geen nachtmerrie, maar ik vraag me wel eens af hoe de kleinkinderen uit de verf komen in deze veranderende maatschappij.

In wiens schoenen zou je wel eens willen staan? André van Duin.

Waarom? Om zijn humor.

Welk boek lees je op dit moment? Geen ik ben geen boekenlezer.

Welk talent had je graag gehad? Dat van André van Duin.

Wat heb je altijd bij je? Zakmes, medicijnenlijstje, I.D.

Waar kun jij je druk om maken? Gemaakte afspraken die niet nagekomen worden.

Ben je ijdel? Nee, verre van dat.

Hoe ben je als je kwaad bent? Niet in de buurt komen!

Wie was jouw jeugdidool? Abe Lenstra, Johan Crujff.

Wat wilde je vroeger altijd worden? Pastoor!

Is dat gelukt? Nee, niet gelukt, helaas!

Wat zou je nog wel eens willen doen? Reizen, komt er niet van, vrouw vliegangst. En gebonden aan de kerk.

Wat zijn je hobby's? Beetje tuinieren, paarden, vrijwilligerswerk.

Doe je aan sport? Fietsen en tuinieren.

Waar ben je lid van? De kerk, paardensportvereniging.

Doe je vrijwilligers werk? Ja.

Zo ja wat? Te veel!

Wat is je favoriete muziek? Licht klassiek, zondagochtend van 8 tot 10 uur.

Wat lust je absoluut niet? Postinaak.

Wat vind je het lekkerst? Aardappelen, bloemkool, draadjessvlees, bitterkoekjespudding.

Waar heb je een hekel aan onder het eten? Telefoon.

Leukste vakantieplek? Oostenrijk, Dobriach.

Waarvoor mogen ze je uit bed bellen? Als er iets ernstig is met de familie. I Js van I Js en Zo.

Wat was je beroep? Vertegenwoordiger.

Interview met Hetty en Joop Wisseborn (vervolg)

Ga je wel eens naar de VVLK? Ja, maar doordat we vaak in de weekenden met de paardensport bezig zijn lukt dat meestal niet.

Doe je ook vrijwilligerswerk in/voor de kerk? Ja.

Zo ja wat? Administrateur voor de Kerkvoogdij, beheerder begraafplaats, zit in het bestuur van Het Gebouw, en zit in het bestuur van de Brantsenstichting.

Bevalt het of zou je wel eens wat anders willen doen? Het bevalt me steeds minder, vooral het werk op het kerkhof.

Wat ontbreekt er in Lathum? Niets, het is al goed als er niets weg gaat.

Wat zou je willen veranderen in Lathum/Giesbeek als je de kans kreeg? De verlichting van de torens van de kerk in Giesbeek aanpassen.

Wie zou jij wel eens willen interviewen? André van Duin.

Nog een vraag aan Joop en Hetty: Wat hebben jullie met de IJssel? Hetty: Ik ging vroeger vanaf Lathum met een roeibootje naar de overkant om in Velp naar de Mulo te gaan. Joop: Ik ging vroeger met de bus van Groenlo naar Velp en dan met het zelfde bootje naar Hetty in Lathum. Ook ging ik wel eens met de bus naar Doesburg en huurde dan een fiets om naar Lathum te fietsen.

Hebben jullie alle vragen eerlijk beantwoord? Jazeker.



De interviewers aan het werk

Je ziet het niet maar je voelt het wel.....



Zondag 31 oktober 2010.

We worden ontvangen in een heerlijk warme kerk.

Zo lekker zelfs dat de dominee zijn toga halverwege de dienst even uitdoet.

Afgelopen week is de nieuwe verwarming gemonteerd met nieuwe vloerplaten.

Ik heb me laten vertellen dat de thermostaat de temperatuur gaat regelen en dat het met de nieuwe installatie ook mogelijk is tijdens de dienst "gas terug te nemen" zonder het getik van krimpende vloerplaten.

Alles ziet er op deze zondagmorgen weer piekfijn uit. Geen spoor van sloop, reparatie of iets dergelijks.

Heren en dames kerkrentmeesters, kerkbeheerders en kerkschoonmakers: Klasse!!

Heel hartelijk bedankt namens een warmteminnende kerkganger.

Vrijwilligersdag 2010 - vrijdag 2 juli

Deze dag ligt alweer een eindje achter ons ,toch halen we die herinneringen nog even op.

We zeggen voor het gemak vrijwilligersdag maar eigenlijk is het een vrijwilligers-/ ledenavond, dit om het onszelf makkelijker te maken. Zo een vrijwilligersavond betekent dat iedereen maar dan ook echt iedereen welkom is . Van 2 tot 102. Die bijna 2-jarige was er wel, dat was Sarah van Stempvoort, maar op die 102-jarige moeten we toch nog even wachten; wie zal het worden?

Deze dag zullen we wat oranje betreft niet zo snel vergeten, al was het maar om de temperatuur van die dag,want zo heet hebben we het nog niet eerder gehad: 36 graden gaf de thermometer aan.

We hebben ons dan ook peentjes gezweet. Daar hebben we dan maar weer snel een salade van gemaakt om maar weer in het thema van dit jaar te blijven ORANJE.

We zaten midden in het oranje voetbaltijdperk, dat kon dus niet missen.

Aan het eind van de middag was het nog ff spannend: gaan ze winnen of niet? Ja hoor, ze deden het weer - de dag kon niet meer stuk. Wat nu als ze verloren hadden? Was het dan afgelast? Nee hoor, dan was het een rustige avond geworden in een oranje shirt met een zwart randje.

Dit jaar kwamen we met het plannen uit op 2 juli, een vrijdag. Na 9 jaar deze dag op een zaterdag gehouden te hebben, moest het zo gebeuren; dit jaar op vrijdag och en dat viel toch wel mee.

Op donderdag avond hebben we de tenten opgezet. Het water liep er de bouwers in straaltjes uit. Toen alles stond hebben we dat vochttekort maar weer snel aangevuld. Ach **zo zie je maar weer, die warmte heeft ook zo z'n voordelen,we hoefden die grote groene** zware warme tent niet op te zetten en we werden regelmatig voorzien van een biertje.

Vrijdag 2 juli half 10: we beginnen met koffie en dan kan het circus weer verder.

Het vlees snijden, aanrijgen, spekje erom, en klaar is vlees.

Salades maken, kruidenboter roeren, fruit snijden en proeven, en wilt u een goede pinda-saus bestellen dan kunt u Sjoerd tegenwoordig bellen, want hij weet (als het goed is) precies hoe het moet.

Alleen proeven moet uzelf doen want het is nu niet bepaald zijn lievelingsgerecht.

We zijn mooi op tijd klaar. Om half 4 begint het voetballen en iedereen kan dus voor de buis met de voevoezela om het oranjeteam aan te moedigen.

De klok tikt door en het is alweer 7 uur: de eerste gasten worden ontvangen met een oranje borrel, en met een glaasje in de hand zoeken ze een plekje onder de parachute in de schaduw.

We hebben geprobeerd om er weer een leuke gezellige avond met wat lekkers van te maken. **Hopelijk hebben de gasten net zo genoten als wij, de "orgie".Wij doen het nog steeds** met veel plezier.

Samen boodschappen doen, het klaar maken van alles en dan - ja dat hoort er ook bij - het opruimen de dag erna. Nog even napraten met een glaasje fris want de rest is op.

Wij bedanken iedereen voor de komst want het is fijn dat er altijd zoveel belangstelling is, daar doe je het tenslotte voor.

Op naar de 10^e keer

Vrijdag 2 juli 2010



Vrijwilligersdag



Een woordje van de Diaconie

Vroeger werd de diaconie ook wel de armenzorg genoemd.

Tegenwoordig is dat nog wel zo, het is alleen veel moeilijker om die mensen te traceren. Is er een roep om hulp dan is het niet zo dat de diaconie maar even het salaris aanvult; ze bekijken of er geholpen, gestimuleerd kan worden tot het ondernemen van acties die de situatie verbeteren, veranderen. Daarnaast kan dan een financiële bijdrage gedaan worden om uit dat diepe dal te komen.

Jaarlijks worden er verschillende doelen gesteund.

Internationaal zijn dat bv. dit jaar geweest: Haiti - **ligt ieder nog fris in 't geheugen** -, **en War Effected Children's Fund**.

Enkele landelijke doelen zijn: Diaconaal fonds militairen, I ka.

Regionale tot plaatselijke doelen zijn het Hospice in Rozendaal, Stichting Een hart voor Polen Didam.

En dan nog wat dichterbij huis zijn het kerkelijk jeugdwerk, ouderenzorg.

Als de co groep bv. wat organiseert dan kunnen ze ook een beroep op de diaconie doen.

De diaconie is een groep mensen vanuit de gemeente en onderdeel van de kerkenraad. Ze vergaderen 1 keer in de 8 weken en bespreken dan o.a. de hulpaanvragen die binnen komen. De diakenen worden bevestigd in het bijzijn van de gemeente; ze lezen af en toe de afkondigingen voor en zorgen voor het Heilig Avondmaal.

Op dit moment bestaat de diaconie uit 3 personen excl. de scriba. Afgelopen jaar heeft er een wisseling plaats gevonden: de heer Pim de Jonge heeft de diaconie verlaten en mw. Cecile Besselink is er bij gekomen.

Fietsen voor Haïti (terugblik)

Weet u het nog? Naar aanleiding van die verschrikkelijke ramp in Haïti heeft de jeugdkerk op 6 maart in de Wheme een fietsactie georganiseerd om geld op te halen voor de kindertehuizen aldaar (Help stichting Haïti). Via Arjan Berends komt het volgende bericht uit Haïti, van Dorine, die zelf met haar man twee kindjes geadopteerd heeft - en ons erover had verteld.

Ongelooflijk! Geweldig ontvangen op het vliegveld. Ook het vliegveld is ernstig beschadigd waardoor we via omwegen en geïmproviseerde aankomst en douanegebouwen het vliegveld konden verlaten. Intussen waren we ook kleddernat van het zweet (40C). We moesten noodgedwongen een omweg maken. Hierdoor moesten we tussen de brokstukken en tentenkampen rijden om op de plaats van bestemming te komen. Erg schokkend en naar, maar goed om het met eigen ogen te aanschouwen. Op ons logeeradres aangekomen, een hartelijke ontvangst. We komen al snel achter de

wijze van aanpak van de helpende Nederlanders waar we verblijven. Ze managen een groot voedseldepot (echt groot!!). De aanpak is recht vooruit. Niet lullen maar poetsen. Daar waar hulp nodig is zorgt het team dat het direct naar de hulpvragers gaat. Dit wordt m.n. uitgevoerd door de rechtstreekse contacten tussen de hulpverlenende instanties alhier. Water, voedsel en tenten zijn de noodhulp attributen. Tentenkampen voor degenen die geen onderdak meer hebben en tenten ook voor mensen die bang zijn hun huis weer in te gaan. Bang voor een tweede schok of bang dat hun huis het alsnog gaat begeven.... Ook contact gelegd met de eindverantwoordelijke voor de distributie en het onderhoud van het water en de sanitaire voorzieningen op de kampen. Verder veel info ontvangen over lopende en gaande projecten (structureel), te denken valt aan scholing en vrouweneducatie. Ook dit zijn contacten die we verder aangaan."

Oliebollenactie

Wij hebben er zin in...

De kalenderblaadjes van 2010 gaan weer heel snel.

Dat betekent voor ons de jaarlijkse oliebolactie.

Voor 2010 is dit op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 december.

De oliebolcommissie heeft de eerste vergadering gehad. We mochten Arjen Berends als nieuw commissielid verwelkomen!

Tijdens zo'n vergadering worden er weer stevige afspraken gemaakt. Aan de hand van fouten of juist successen van het vorige jaar worden regels bijgesteld.

Kwaliteit van het eindproduct blijft daarbij het belangrijkste.

De ingrediënten zijn besteld, de appels geplukt en worden bewaard in het koelhuis.



Wat ons betreft kan het oliebolfeest weer beginnen.

Maar dat kunnen we niet alleen.....

Mogen we weer een beroep op u doen?

Wellicht staat u al op het lijstje van meewerkenden, zo niet, geef door als u dit jaar erbij wilt zijn. Elke vorm van hulp kunnen we gebruiken!

De indeling van de medewerkers wordt gemaakt door Anita Smids (tel.nr. 631173).

De oliebolcommissie bestaat uit: Gerard Bernds, Jan de Klerk, Anita Smids, Willy Hupkes, Hilco Peters, Arjen Berends, Willie den Hartog.

Maar we hebben ook eters nodig.....

Na 5 december worden er bestelbriefjes rondgedeeld.

Krijgt u geen briefje maar wilt u toch bestellen:

Bel de oliebollijn 06-23812026

of per mail lathumseoliebollen@live.nl

Bestellingen worden verwerkt door Willie den Hartog (631905)

Lever je oude telefoon in

Lever nu je gebruikte mobiele telefoon in bij de Vodafone Foundation en steun dance4life! Jouw gebruikte telefoon levert namelijk geld op.

Met de opbrengst hiervan steun je de wereldwijde scholenprojecten van dance4life, waarmee jongeren in actie komen tegen hiv en aids.

Ons doel is om zoveel telefoons in te zamelen zodat 50.000 jongeren in Kenia, Zuid Afrika en India het dance4life scholenproject kunnen volgen.

Met jouw hulp krijgen deze jongeren de kans om zelf de juiste keuzes te maken voor een gezonde toekomst en sociale verandering in hun omgeving teweeg te brengen.



Ook de jeugdkerk wil aan deze actie mee doen.

Daarom staat er in onze kerk een grote doos waarin oude mobieltjes kunnen worden gedaan.

Van de kerkrentmeesters

Zoals u gezien heeft wegen de laatste restauratieloodjes het zwaarst. We hadden last van vochtplekken in het torenportaal die maar niet wilden wegtrekken. Er zijn nogal wat onderzoekers langs geweest om dit fenomeen te bekijken, maar een eenduidig antwoord hebben we niet kunnen krijgen. Het portaal wordt nu geschilderd in kleuren die ten tijde van de bouw van de toren gebruikelijk waren. Er wordt vochtregulerende verf gebruikt, zodat eventueel doorslaand vocht gewoon kan verdampen.

Een ander hot item (letterlijk en figuurlijk kan ik wel zeggen) is de vernieuwing van de verwarming. We hebben gewikt en gewogen. De keus is weer gevallen op elektrische verwarming. Dat is zeker gezien de vele kosters die wij hebben, een gebruiksvriendelijk systeem.

Ook de verwarming in de Wheme begon steeds meer kuren te vertonen. Daarom is ook die installatie vervangen. We kunnen er weer jaren mee voort!

Maar hoewel we er letterlijk nu weer warmpjes bijzitten, is onze portemonnee weer behoorlijk geslonken. Een goede reden om straks in januari met de Aktie Kerkbalans weer bij u langs te komen!

Vacatures: één van de taken van de kerkrentmeesters is het beheren van het kerkhof. Met name Joop Wisseborn heeft hier een belangrijke rol in. Hij coördineert al sinds mensenheugenis de werkzaamheden bij het onderhoud en wil dit binnen afzienbare tijd overdragen aan een ander. Bent u er in geïnteresseerd deze mooie taak een tijdje op u te nemen? Laat het ons even weten dan kunnen we u wat meer over de inhoud vertellen. Dat geldt overigens ook voor mensen met een administratieve aanleg. Ook op dat gebied zoeken we versterking om ONZE kerkgemeenschap overeind te houden.

Namens uw kerkrentmeesters groet u,

Willem Sijbrant



Stichting Vrienden van de Lathumse kerk -- VVLK

Het seizoen 2010 / 2011 -- het eerste lustrum van de VVLK is van start gegaan met het inmiddels traditionele kabinetorgelconcert van Piet Clossen, waarbij de organist alle registers opentrok.

Werken van Nederlandse en Engelse componisten stonden op het programma. De rest van het seizoen laat een gevarieerd programma zien met in november het verslag van een reis door Siberië, waarbij de voorzitter zal trachten om de aanwezigen mee op reis te nemen. In het nieuwe jaar zullen we de melancholie van de fado muziek en het meer uitbundige van de flamenco kunnen horen van de groep O Companhia.

Daarna is het gesproken woord weer aan de beurt en zal dhr. S. Coene een causerie houden over Gelderse kastelen.

We besluiten het seizoen met een optreden van het trio Pour les Chalumeaux.

Dit trio speelt 18de-eeuwse muziek, welke ten gehore gebracht wordt op blaasinstrumenten met dubbelriet, n.l. de chalumeaux.

De chalumeau -schalmei- is een voorloper van de klarinet. Prachtige symfonische muziek. Niet alledaags, dus echt iets voor een Lathumse Avond.

Na deze vooruitblik, kunnen we met enige trots op het afgelopen seizoen terugkijken. Een cheque van € 16.500 werd aangeboden, waarvoor we een fraaie dankbrief van de voorzitter van de kerkenraad mochten ontvangen.

Ook in de komende tijd zullen we weer ons uiterste best doen om gedenkwaardige Lathumse Avonden op de agenda te zetten.

Ook zullen we dan ons nieuwe doel, n.l. een bijdrage leveren tot in stand houden van het gebouw, bekend maken.

We vinden het als bestuur van de VVLK dan ook tot onze plicht behoren om ingezetenen uit de regio de weg naar Lathum te wijzen.

Tot ziens in de Lathumse kerk

Namens het bestuur

Pim de Jonge

Jeugdkerk nieuws

Er zijn 10 jongeren die regelmatig de jeugdkerk bezoeken. Voor het geval u niet meer weet wie dat zijn:

Rutger, Renske, Laurens, Mark, Rico, Gerbert, Thomas, Diederik, Vincent, Carlina.

Mariska staat in de startblokken om ook bij onze club te komen, ze kan bijna niet wachten.

Rutger en Renske gaan zich bezig houden met de belijdenis; als ze het er helemaal over eens zijn dan doen ze volgend jaar belijdenis.

Zondag 24 oktober j.l. hebben we ons bezig gehouden met het besturen van ons land. We waren ministers met allerlei zaken in onze portefeuille, en moesten samen bepalen waar al het geld naar toe ging.

Wat was belangrijk en wat niet. Geld voor aanleg en onderhoud van wegen was niet nodig. **"Maar de wegen gaan kapot en dan kunnen we niet meer rijden". "Nou dan maken we toch weer zandwegen net zoals vroeger". "Da's handig hoeven we ook meteen niet meer te strooien als het glad is".**

Wij hebben met veel plezier de jeugddienst gedaan voor een paar weken terug en vonden het fijn dat er zoveel belangstelling was. Heeft u nog gepuzzeld?

In januari 2011 gaan we ons bezig houden met de Diaconie. Wat en hoe doen de diaconen hun werk. We gaan goede doelen opzoeken en dan uitzoeken of ze werkelijk financiële hulp nodig hebben. Zo ja dan mogen wij dat/die doel(en) geld geven. Dit alles onder toezicht van de mensen van de diaconie natuurlijk. Zo zien we het eens van de andere kant.

Binnenkort is er ook weer een film te zien in de kerk, op groot scherm. Wanneer? Dat maken we te zijner tijd bekend, want iedereen is welkom om te komen kijken.

Dit jaar gaan we het adventproject zelf maken. Het start natuurlijk op de eerste advent en zal in ieder geval uitgevoerd worden door de kinderen van de zondagsschool en de jongeren van de jeugdkerk.

Op de vierde advent staat de dienst ingeschreven voor de Zondagsschool/Jeugdkerk. Wij gaan dan weer een musical ten gehore brengen.

Zet dit alvast in uw agenda: ZONDAG 19 DECEMBER OM 19.15 UUR I N DE KERK.

Groeten van de mensen van de jeugdkerk.





jan de klerk

Wie is toch die man die al jaren de bollen in het vet laat rollen. Het is een man die ook in Westervoort erg druk is met vrijwilligers werk . Voor een biertje is hij altijd thuis maar met wijn moet je niet aankomen. Het liefst **heeft ie z'n eigen schoenen aan. Hij leest nooit meer in een heet bad - hebben ze in Westervoort dan geen koud water?**

Naam: Jan de Klerk.

Geboren: 11-4-1939 te Tilburg.

Lengte: 1.75 m.

Adres: Heilweg 92 Westervoort.

Bevalt het goed: ik woon al 36 jaar in Westervoort. Ik was uitgewerkt met 58 jaar en het huis heeft een grote tuin.

Omschrijf jezelf in 5 woorden: driftig, werkpaard, betrouwbaar.

Wat voor jongetje was jij vroeger: een driftig handelsmannetje.

Waar blijf je voor thuis: voor een gezellige avond en voor de rust.

Wat zou je geen tweede keer meer doen: lezen in een heet bad.

In wiens schoenen zou jij wel eens willen staan: in die van mezelf.

Waarom: die passen tenminste altijd.

Welk boek lees jij: Mannen die vrouwen haten.

Wat heb je altijd bij je: altijd geld in de zak.

Waarover kun jij je druk maken: onrechtvaardigheid.

Ben je ijdel: ja, best wel.

Hoe ben je als je kwaad bent: heel ----- heel kwaad.

Wie was jouw jeugdidool: Abe Lenstra.

Wat wilde je vroeger altijd worden: brood- en banket bakker..

Is dat ook gelukt: **ja, vanaf m'n 14^e** en dan zo ongeveer 40 jaar zelfstandig.

Wat zou je nog wel eens willen doen: rustig aandoen.

Partner: ja, Diny Zweekhorst.

Getrouwd? Hoe lang: ja, 47jaar vanaf 1963.

Kinderen/kleinkinderen: 2 kinderen en 2 kleinkinderen.

Welke auto: Volvo S 80.

Heb je huisdieren: niet meer; heb altijd honden gehad..

Wat zijn je hobby's: kegelen, tuinieren, lezen.

Doe je aan sport: Nee (soms aan transport)

Waar ben je lid van: K.B.O. Kegelclub.

Doe je vrijwilligerswerk: veel, o.a. olieballen bakken.

Zo ja wat: kerk, ouderencentrum, bij de ouderen thuis.

Wat is je favoriete muziek: musicals en koren.

Wat lust je absoluut niet: tuinbonen en wijn..

Wat vind je het lekkerst: uit eten met een lekker pilsje.

>>

Waar heb je een hekel aan onder het eten: de telefoon.
 Leukste vakantieplek: er zijn zo ontzettend veel leuke plekjes.
 Waarvoor mogen ze jou uit bed bellen: voor een flinke prijs in de lotto.
 Naast wie zou jij wel eens wakker willen worden: naast mijn vrouw - is altijd zeker en vertrouwd.
 Hoe ben je hier in Lathum gekomen om te bakken: via Koos v/d Heyden.
 Wat vind van de oliebolbakkerij in Lathum: goed doel.
 Bevalt het, was wel wennen zeker: ja zoveel mensen om je heen, maar ik hoop het nog lang te doen.
 Wat vind je lekkerder een oliebol of een appelflap: **da's logisch "oliebol", wat een vraag.**
 Hoe lang bak je al in Lathum: 6 jaar
 Hopelijk ga je nog lang door met bakken: ik kijk alweer uit naar oudjaar.
 Heb je alle vragen eerlijk beantwoord: ik hoop het, je weet maar nooit.

Collecte Bijbelzondag helpt Mayavolk aan Bijbel in eigen taal

Een eigen bijbel in de eigen taal. Dat is waar iedere christen naar verlangt. De complete Bijbel is dan ook inmiddels in 451 talen verschenen. Dat lijkt heel veel. Maar wereldwijd bestaan er wel 6.500 verschillende talen.

Eén daarvan is het Tojolabal (spreek uit: Togòlabal) Het wordt gesproken en begrepen door een gelijknamig Mayavolk in Mexico. Ook zij willen graag een Bijbel in hun eigen taal.

Op verzoek van dit Mayavolk heeft het Mexicaans Bijbelgenootschap het initiatief genomen om de Bijbel te vertalen in het Tojolabal. Het Nieuwe Testament is al vertaald en blijkt een succes te zijn. Nu wil men ook het Oude Testament vertalen, zodat de Tojolabal een complete Bijbel in hun eigen taal krijgen. Helaas hebben de vertalers hiervoor niet de financiële middelen. De wereldwijde crisis heeft ook bepaald niet geholpen.

De Tojolabal hebben heel veel behoefte aan een Bijbelvertaling, maar ze hebben nog niet eens de helft van het Boek der Boeken in hun eigen taal in handen. Het Mexicaans Bijbelgenootschap heeft daarom gevraagd of wij, hun Nederlandse zusterorganisatie, onder christenen in Nederland een fondsenwervingsactie op willen zetten met maar één doel: het Tojolabalvertaalproject voltooien.

Als medechristen weet u hoe belangrijk het is om zelf de Bijbel te kunnen lezen en te begrijpen. Wilt u daarom helpen? U weet hoeveel troost en levenskracht Gods woord biedt voor uzelf, voor anderen en ook voor de Tojolabalindianen. Op Nationale Bijbelzondag, 31 oktober, is er voor dit project in de kerk gecolleceteerd.



Kerkdienst gemist?

Kijk - meestal vanaf maandag - op onze website www.kerklathum.nl/geluidsopnamen.htm om een kerkdienst in mp3-formaat te beluisteren.