

JAARGANG 16, NR. 1

Nieuwsbrief

JUNI 2008



Contactorgaan van de Protestantse Gemeente
Lathum/Giesbeek

Nieuws van de dominee

Voor alles is er een tijd, dus ook voor vrije tijd

U krijgt deze Nieuwsbrief wat later dan verwacht, maar hij ligt we maar weer!

Eén van de redenen voor de vertraging is dat iedereen het druk heeft.

Het is een trend, die drukte. We lijken het ook steeds drukker te hebben, en onze agenda's lopen ongemerkt helemaal vol. Dag en nacht, 24 uur, zijn we bereikbaar.

Werk en privé lopen in elkaar over, en we doen honderd dingen tegelijk.

Vrije tijd weven we er doorheen.

Of bestaat vrije tijd niet meer, en zijn we altijd bezig?

Zomaar even zitten wegdromen lijkt iets van vroegere tijden waarin de tijd stil kon staan.

Preker schreef het al: voor alles is een tijd.

Dus ook voor vrije tijd. Maar wat is vrije tijd?

Is dat op een verre vakantie gaan en afgemat weer terugkomen?

De nadruk bij vrije tijd ligt op het niet-moeten. Tijd maken om los te laten, letterlijk: ontspannen. Dat kan zijn: fietsen, kamperen, vrijwilligerswerk doen, met een goede vriend bellen of soms dat uurtje in de kerk om tot God en tot jezelf te komen.

Het gaat erom dat je dagelijkse routine even doorbroken wordt. En hoe dat werkt is voor iedereen weer anders.

Vrije tijd is de tijd die je voor jezelf gebruikt, op welke manier dan ook. Je schept een soort persoonlijke ruimte waarin jij je 'zelf' kunt veranderen of weer vinden, een ruimte waarin je een ander mag zijn dan in je dagelijkse routines. Je zou ook kunnen spreken van 'bevrijde tijd': wanneer de klok er niet veel of minder toe doet en van alles mogelijk is.

In onze tijds cultuur wordt tijd vooral gezien als kloktijd: tijd die je kunt meten, tijd die economisch gebruikt moet worden, dus: zo efficiënt mogelijk.

Een leeg uur is een verspilld uur. In deze manier van denken kan het tempo van het leven steeds worden opgeschroefd.

Ook vrije tijd komt zo onder druk te staan. We lijstjes met wat we moeten doen, zien of beleven en zeker op vakantie mogen we geen tijd onnuttig besteden want onze vrije is al zo kostbaar!

Niet voor niets staat er in de bijbel dat toen God de wereld had geschapen, hij de tijd nam om te rusten en genieten.

Net zoals een molen draait op wat de natuur hem aanbiedt. Bij harde wind staat hij te zwoegen, bij een flinke wind ijverig te wieken, bij geen wind staat hij schaamteloos te niksen.

Ik wens u een goede zomer toe, met veel 'bevrijde' tijd, waar u ook bent!

Met hartelijke groet van uw predikant,

Barbara Leijnse

Mededelingen van de kerkenraad

1. Samenwerking met naburige gemeenten.

Op de gemeente avond in november 2007 is al bekend gemaakt dat onze gemeente graag in contact treedt met één of meer naburige gemeenten om te zien of een samenwerking mogelijk is.

Eind januari 2008 heeft onze kerkenraad een avond georganiseerd in de Wheme, waarbij (delegaties van) de kerkenraden van de volgende gemeenten ook aanwezig waren:

Zevenaar, Westervoort, Drempt- Oldenkeppel en Doesburg- Angerlo. Meer gemeenten hadden niet gereageerd op onze oproep.

Iedereen was vooraf gevraagd om een korte presentatie voor te bereiden waarbij de bijzonderheden van elke gemeente konden worden toegelicht. Dit gebeurde door de sterke en minder sterke punten of probleemgebieden per gemeente te benoemen.

Daarna is er gelegenheid geweest om in groepen (per college) met elkaar te praten.

Aan het einde van de avond is er kort samengevat en geëvalueerd, waarbij bleek dat alle deelnemers een positief gevoel van deze avond hadden.

Elke gemeente heeft de avond en wensen met betrekking tot vervolgstappen besproken in de eigen kerkenraad. Naar aanleiding van de terugkoppeling hiervan maken wij een plan voor concrete afspraken. We zullen u daarvan te zijner tijd op de hoogte houden.

2. Nieuw Liedboek

In opdracht van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland is een commissie o.l.v. ds. Endedijk uit Arnhem bezig met het samenstellen van een nieuw liedboek. Dit nieuwe liedboek moet over uiterlijk vijf jaar gereed zijn en wordt dan geïntroduceerd.

Waarom een nieuw liedboek vraagt u zich misschien af? Het oude liedboek is bijna 35 jaar oud. Dit boek verving in 1975 de bundel Hervormde gezangen die in 1939 werd uitgegeven. We kunnen er dus van uitgaan dat een liedboek een "levensduur" heeft van ongeveer 35 jaar.

Er is tussen 1975 en nu enorm veel veranderd in de kerk. Niet alleen in de erediensten, maar ook in alle andere vieringen en activiteiten van de PKN. Er is ondertussen ook veel veranderd in de kerkmuziek, maar dat is dus niet zichtbaar in het huidige liedboek. Daarom hanteren veel kerken een eigen map met liederen en/of tussentijds uitgegeven liedbundeltjes.

Het is de bedoeling dat het nieuwe liedboek voor meer activiteiten dan alleen de erediensten te gebruiken is. Er zullen ook speciale liederen voor bijvoorbeeld de jeugd worden opgenomen.

Om een breed draagvlak te krijgen voor het liedboek heeft elke gemeente de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het nieuwe liedboek. Binnen onze gemeente is een kleine commissie met vrijwilligers samengesteld. Deze zal namens onze gemeente zorg dragen voor de inbreng.

Als u alvast meer informatie wilt kunt u kijken op de website van de PKN: www.pkn.nl/kerkmuziek

Mededelingen van de kerkenraad/kerkrentmeesters

3. Uitgifte nieuwsbrief

Het tijdstip waarop deze bekende nieuwsbrief wordt uitgegeven is iets veranderd. Omdat Pasen dit jaar erg vroeg viel en er initieel weinig inzendingen waren is de editie van deze nieuwsbrief wat later in het voorjaar dan gepland. In het najaar zal de nieuwsbrief voor de Gemeenteavond worden uitgegeven. In die editie wordt dan gelijk de informatie voor deze avond en alle diensten rond Kerst en de jaarwisseling verstrekt. Inzendingen van gemeenteleden zijn welkom en kunnen het hele jaar worden ingediend bij de scriba, Miep van Hunen.

Namens de kerkenraad

Wout van Stempvoort

Van de Kerkrentmeesters,

Er is in de afgelopen tijd weer veel werk verzet. Zo werd zoals elk jaar de Aktie Kerkbalans gehouden. Door weer en wind zijn onze vrijwilligers er op uit gegaan om de brieven en formulieren rond te brengen en de antwoordenvolpen weer op te halen. Gelukkig heeft het overgrote deel van onze leden weer de verantwoordelijkheid genomen die bij een lidmaatschap hoort. Aan toezeggingen is inmiddels iets meer dan € 20.000,- binnen gekomen! Zoals u uit de financiële verantwoording die bij de Kerkbalanspapieren zat kon lezen, dekt dat vrijwel de begroting. Dank voor uw toezegging en natuurlijk ook dank aan de medewerkers!

Natuurlijk zijn er ook een aantal mensen die ondanks het feit dat onze vrijwilligers meermalen aan de deur geweest zijn, nog geen kans gezien hebben door een financiële toezegging te laten zien dat ze de kerk waardevol vinden. Vanaf deze plaats nogmaals een beroep op deze leden: **Een lidmaatschap van welke vereniging ook kost geld, wat is de waarde van je kerkelijk lidmaatschap?**

Zoals u misschien gezien heeft is er ook gewerkt aan de verlichting van ons kerkgebouw. Het licht brand al een poosje, maar eind april heeft de officiële overdracht plaatsgevonden. Vanaf deze plaats willen we het gemeentebestuur van Zevenaar hartelijk danken voor hun aandeel hierin. Het feit dat het belangrijk genoeg gevonden wordt ons eeuwen oude kerkje in het zonnetje te zetten doet ons deugd. 2008 is uitgeroepen tot het jaar van het religieus erfgoed. Dat sluit prachtig aan op dit mooie geschenk!

Misschien niet algemeen bekend maar wel belangrijk voor de financiële huishouding in onze kerk het volgende. We kunnen van de opbrengst uit ons vermogen nog net het pastoraat betalen. Kort geleden verliepen de overeenkomsten die wij daarvoor hadden met een financiële instelling. Mede dankzij uitgebreid speurwerk van Ab Rietveld, hebben we voor de komende paar jaar weer een goede belegging gevonden in de vorm van niet al te risicovolle deposito's en obligaties.

Vervolg mededelingen van de kerkrentmeesters

Ook vermeldenswaardig is dat de Rijksoverheid een fors subsidiebedrag in het vooruitzicht stelt voor de restauratie van kleine monumenten. Wij hebben inmiddels een aanvraag hiervoor ingediend. Nu onze kerkzaal er weer jaren tegen kan, is het de beurt aan de toren en de tuinmuur, die ook een monumenten status geniet. De oplettende bezoeker heeft vast gezien dat het voegwerk er op veel plaatsen uitvalt, dat de binnenzijde hoognodig opnieuw gestukadoord moet worden en dat het hek bijna doorgeroest is. Maar wat weinigen weten en je ook niet aan de buitenkant kunt zien: de klokkenstoel is er slecht aan toe. Het is lang niet zeker dat deze subsidie aan ons

toegekend wordt. Navraag bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg leerde dat er meer aanvragen zijn binnengekomen dan dat er gehonoreerd kunnen worden. Toch maken we een redelijk goede kans. We houden u op de hoogte.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Willem Sijbrant

Afwezigheid predikant

In juli en augustus ben ik niet werkzaam in de gemeente.

Deze langere afwezigheid heeft te maken met vakantiedagen die ik nog niet had opgenomen.

Onze vakantie zullen we doorbrengen in Friesland.

Voor de zomer is bij noodgevallen de volgende vervanging geregeld:

week 27 t/m 30: ds. Leen den Besten, te Zevenaar: tel. 0316-526683

week 31 en 34: ds. Lisette van Buren, te Duiven: tel. 0316-284099

week 32, 33 en 35: ds. Florie van der Hoek, te Westervoort: tel. 026-4820254

Wilt u eerst iemand van onze gemeente spreken, dan kunt u bellen met dhr. Joop Wisseborn: tel. 0313-631337.

Hij kan u vervolgens verder helpen / doorverwijzen.

Met hartelijke groet,

Ds. B. Leijnse

Interview met Jacqueline Schouwenaar



Naam? Jacqueline Schouwenaar

Wanneer ben je geboren? 4 april 1968

Waar ben je geboren? Den-Haag

Adres? Drostendreef 8

Lengte? 172 cm

Allang? En bevalt het? Bijna twee jaar en het bevalt uitstekend!!

Waar hebt u nog meer gewoond? In Den-Haag, Breda en Arnhem

Waarom ben je blij dat je er woont? Omdat ik er samen met mijn vriend woon en ons lieve kleine meisje

Omschrijf jezelf in 5 woorden? Eerlijk, sportief, soms wat verlegen.

Vervolg interview met Jacqueline Schouwenaar

Wat voor jongetje/meisje was jij vroeger? Een echt buitenkind, overal in en op klimmen, veel zwemmen in zee in de zomer en in de winter schaatsen op de Uithof of de Haagse sloten.

Waar blijf je voor thuis? Lekker relaxen thuis of gezellig samenzijn met familie of vrienden.

Welk talent had jij graag gehad? Muzikaal talent

Wat heb je altijd bij je? Meestal wel mijn rugzak met portemonnaie.

Meest waardevolle bezit? Mijn gezin

Waarover kun jij je druk maken? Onrecht en arrogantie

Ben je jaloers? Soms

Ben je ijdel? Jawel

Welk boek ligt er bij jou op het nachtkastje? Het geheim van Montague van Santa Montefiore

Hoe ben je als je kwaad bent? Onuitstaanbaar (volgens mijn vriend)

Waarover ben je voor het laatst goed kwaad geweest? Ik kan het me echt niet herinneren dus wat hierboven staat valt reuze mee!

Smijt je met geld? Bijna nooit, ik moet alleen niet te vaak naar H&M (kledingzaak).

Wat zou je geen tweede keer meer doen? Ik kan het me zo gauw niet bedenken

Beroep? Administratief medewerker

Wat wilde je vroeger altijd worden? Het leger had met wel wat geleken maar op mijn 19^e kreeg ik een baan bij de sociale dienst en daar werk ik nog steeds.

Welke muziek vind u het leukste? Popmuziek uit de jaren 70 en 80

Partner? Fulco

Kinderen? Kirsten van 20 maanden

Broers/zussen? 1 broer, Peter

Auto? Een Opel Kadett van 18 jaar oud en ook nog 2 motoren

Huisdieren? 2 cavia's

Opleiding? Havo en Mbo

Hobby's? Motorrijden en zoveel mogelijk genieten van dochter en de natuur en wandelen in de bergen.

Doe je aan sport? Op het moment niet zo veel. Twee keer fitness in de pauze van mijn werk.

Favoriete eten? Pasta, pizza en een lekkere salade

Waar heb je het meest hekel aan onder het eten? Gebeld worden door de derde energiemeatschappij van die week

Wat lust je absoluut niet? Spruitjes en gekookte andijvie, brrrr

Welke functie heb je ,waar ben je voor gevraagd ? Ik heb de administratie van de diaconie overgenomen van Miep

Je bent gevraagd door iemand om dit voor de kerk te doen, heb je meteen ja gezegd? Ik heb er even over moeten denken en toen ja gezegd.

Vervolg interview met Jacqueline Schouwenaar

Waarom? Het leek me leuk en zo leer ik ook wat meer mensen kennen in de kerk en Lathum/Giesbeek

Als je hier genoeg van hebt wat zou je dan nog wel eens willen doen? Ik ben net begonnen en hoop het wel een aardige tijd vol te houden.

Vind je het leuk om te doen? Ja, interessant wat er allemaal bij komt kijken.

Kun je de mannen van de diaconie een beetje onder de duim houden?

Ja hoor met gemak haha. Grapje, ik heb er nog niet veel kans toe gehad.

Waarvoor mogen ze jou uit bed bellen? Nergens voor!

Wat is volgens u/ jullie het mooiste plekje in lathum giesbeek? Het prachtige uitzicht naar alle kanten toe bovenop de Giese Kop.

Naast wie zou jij wel eens wakker willen worden? Pff, daar moet ik nog even goed over nadenken

Gaat u wel eens naar de vrienden van de kerk? Concerten en sprekers? Is er nog niet van gekomen maar binnenkort vast en zeker een keer.

Als u mocht kiezen wie zou er dan volgens u een keer moeten optreden in de kerk? Vince Gill, een countryzanger maar woont in Amerika, dus wel een beetje ver weg.

Wat zou je willen veranderen in lathum/giesbeek? Weet ik niet, ben dik tevreden.

Wat denk je hoe krijgen we nieuwe gezinnen met kinderen bij ons in de kerk? Leuke dingen voor kinderen organiseren

Wie zou u wel eens willen interviewen? Liam Neeson (acteur)



Liam Neeson

Openluchtdienst

Zondag 22 juni houden de kerken van Lathum en Giesbeek een openluchtdienst.

Deze dienst zal plaatsvinden in Lathum op het grasveld achter "de Wheme"

Ds. B. Leijnse en pastor E. Menken zullen voorgaan in deze bijzondere dienst.

De dienst staat in het teken van;

"God staat voor jou"

En zal het karakter hebben van een Agapé-viering.

De viering wordt muzikaal begeleid door de koren

Zang en Vriendschap uit Lathum

En

St. Cecilia uit Giesbeek

Kinderen zijn ook van harte welkom bij de dienst.

Na de dienst is er koffie.

Indien mogelijk: neem een stoel mee.

Voor de koren en ouderen zijn stoelen aanwezig.

Heeft u geen vervoer,



neem dan contact op met

de co-groep leden, telefoonnummers vindt u achter in de nieuwsbrief.

Zondagsschool / kindernevendienst

Hoi Jongens en Meisjes,

Het zondagsschool seizoen is weer afgelopen, namelijk met Pinksteren.

We hopen dat jullie een leuk seizoen hebben gehad, waarbij er ook veel ouders of andere leden uit de kerk hebben geholpen, hiervoor bedankt!

Ons nieuwe seizoen begint tijdens de startzondag in september, we hopen dat je er dan weer bij bent. Voor de tussentijd een knutselwerkje voor thuis!

Groeten,

De zondagsschoolleiding

Anne Breure

tel. 63 14 09

Casper van der Giessen

tel. 63 04 77

Ellen den Hartog

tel. 06 - 10 27 35 79

Aafke Smids

tel. 63 11 73

Rijna Sijbrant

tel. 63 15 16



De tuin heeft verzorging, water en zon nodig.
Mensen hebben vrede en eerlijkheid nodig.
Dit doosje kun je kleuren, uitknippen en in elkaar
zetten. Doe er bloemzaadjes van bijvoorbeeld
zonnebloemen in en geef het iemand kado.



Interview met Pim de Jonge

Naam: Cornelis, Reinier, Heinrich, Izaak(maar vanaf geboorte Pim) de Jonge

Wanneer ben je geboren: 5 juni 1940

Waar ben je geboren: Zaamslag (Zeeuws Vlaanderen)

Adres: Rozemarijnstraat

Lengete: 1 m 82

Waar wonen jullie: Kerkstraat 138, Giesbeek

Allang? En bevalt het? Ruim 27 jaar; het bevalt uitstekend.

Waar heb je nog meer gewoond? 1947 - 1956 in Axel; 1956 - 1964 in Dordrecht; 1965 - 1981 de Steeg. In de periode 1988 - 1989 een half jaar in de VS.

Wat heb je met de plaats waar je nu woont? Een plezierige plaats in de Liemers

Waarom ben je blij dat je er woont? Door het dorpse karakter.

Omschrijf jezelf in 5 woorden: Betrokken, geengageerd, dienend en trouw tot het moment van ontvangen ontrouw. Dan is het over en voorgoed.

Wat voor een jongetje was je vroeger? Als enig kind in mijn jeugd niet gemakkelijk, later een lieve jongen (woorden van mijn geliefde moeder.)

Waar blijf je voor thuis? Het is altijd een kwestie van prioriteiten, maar een vrije avond lezen , samen met Ludmila, is een feest.

Welk talent had je graag gehad? Heb ik me nooit afgevraagd, omdat met de talenten, die ik gekregen heb ik zoveel kan en mag doen.

Wat heb je altijd bij je? Mijn gevoel voor humor.

Meest waardevolle bezit? Mijn Nederlandse paspoort. Als het je vergund is wijd om je heen te kijken is er geen groter bezit dan dat.

Waarover kun jij je druk maken? Over het oeverloze geleuter in zogenaamde "talkshows".

Ben je jaloers? Volmondig nee.

Ben je ijdel? Een zekere ijdelheid is me niet vreemd. Volgens de "kenners" heb ik dat van mijn grootvader.

Welk boek ligt er bij jou op het nachtkastje? "Als de wereld vergaat, ga ik naar Nederland" van Jan Blokker jr., de zoon van Jan Blokker, columnist van Volkskrant(vroeger) en NRC Handelsblad(nu)

Hoe ben je als je kwaad bent? Alle kleurschakeringen groen

Waarover ben je voor het laatst goed kwaad geweest? Echt kwaad , misschien wel 30 -40 jaren geleden.

Smijt je met geld? Een makkelijke vraag voor een Zeeuw. Zeeuwen bin zunig, ma nie gierig!!

Wat zou je geen tweede keer meer doen? Naar India gaan.

Beroep? Chemicus (gepensioneerd)

Wat wilde je vroeger altijd worden? Historicus.

Welke muziek vind je het leukst? Het woord leuk is hier niet van toepassing, maar de Suites van Bach, gespeeld door de celliste Nathalia Gutman ontroeren me zeer; maar ook, en dat is heel wat anders, het repertoire van Benny Neiman vind ik zeer gevoelig.

Partner: Ludmila Viktorovna Meschaninova.

Vervolg interview met Pim de Jonge

Kinderen? Elena

Broers/zussen? Geen

Auto? Naast in een vervoermiddel rijd ik af en toe in een MG A

Huisdieren? Af en toe pissebedden in de kelder.

Opleiding? Gymnasium beta en universiteit

Hobby's? VVLK, tuinieren, reizen, lezen, genealogie en vissen m.m.v. Geurt.

Doe je aan sport? Ochtendgymnastiek

Favoriete eten? Mosselen op Philippine wijze.

Waar heb je het meest hekel aan onder het eten? Roken

Wat lust je absoluut niet? Boerenkool, oftewel moes

Welke functie heb je, waar ben je voor gevraagd? Diaken

Je bent gevraagd door iemand om dit voor de kerk te doen, heb je meteen ja gezegd? Vrijwel direct ja gezegd.

Waarom? Wanneer je in een gemeenschap wil dienen kun je geen nee zeggen

Als je hier genoeg van hebt wat zou je dan nog wel eens willen? Net begonnen, dus nog lang niet aan de fase van genoeg hebben

Vind je het leuk om te doen? Ja

Waarvoor mogen ze jou uit bed bellen? Voor een mooie Meursault (witte Bourgogne, beendroog) met een stukje gepocheerde tarbot

Wat is volgens jullie het mooiste plekje in Lathum/Giesbeek? De Veerweg in Giesbeek met rode zonsondergang.

Naast wie zou jij wel eens wakker willen worden? Deze vraag wordt bij het ouder worden hoe langer hoe meer een retorische dan een reële.

U maakt zich nogal druk voor de vrienden, is dat leuk/lukt dat een beetje? Op de eerste plaats de Lathumse kerk, dan komt er een hele tijd niets en dan de plaats, waar ik woon.

Het werk voor de VVLK is niet alleen leuk. Na ruim twee jaar zie je hoe langer hoe meer een trouwe kring ontstaan, waarbij het percentage Lathum/Giesbeek stijgt. Dat geeft grote voldoening. Ook de voortdurende belangstelling van de overheid is zeer bemoedigend. Door dat totaal zijn we in staat om goede programma's te maken met een club mensen, die er alles voor over hebben om van de VVLK iets goeds en permanents te maken. Lathum cultuurdorp stond laatst in de krant geschreven. Het leuke is dat er een mooi positief saldo ontstaat om straks bij verdere restauratie van de kerk te kunnen overdragen.

En komt Madonna nog een keer? Madonna zit nog niet in het komende programma omdat haar ogen niet de afmetingen hebben, waarover ze zingt (eyes as potatoes)

Als u mocht kiezen wie zou er dan volgens u een keer moeten optreden in de kerk? Een paar mogelijkheden: b.v Geert Mak, Huub Oosterhuis, BI/of

Wat zou u willen veranderen in Lathum/Giesbeek? Laten we vooral tevreden zijn met onze huidige Liemerse dorpen.

Vervolg interview met Pim de Jonge

Wat denkt u, hoe krijgen we nieuwe gezinnen met kinderen bij ons in de kerk? Eerst mogelijkheden bieden om hier te wonen, dan is er een plek om aan een volgende generatie onderdak te bieden en dan en dan en dan.

Wie zou u wel eens willen interviewen? Nelson Mandela



Op weg naar een nieuw liedboek

Op weg naar een nieuw liedboek

Afgelopen week kwamen we met een groepje samen rond het Nieuwe Liedboek. Het is er nog niet maar zal in 2012 verschijnen, is de planning. Onze gemeente kreeg (proef)materiaal toegestuurd zodat een tipje van de sluier van het Nieuwe Liedboek werd opgelicht.

De synode van de PKN heeft besloten dat er een nieuw liedboek zal komen. Deze opdracht is aan de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied gegeven. Pieter Endedijk (voormalig predikant te Didam) is coördinator van dit project. Het initiatief is begrijpelijk; er verschijnen de laatste jaren veel nieuwe bundels als aanvulling op het liedboek. Het liedboek is op sommige punten (vooral qua taal) gedateerd en is aan modernisering toe.

Bij het materiaal dat we kregen zitten voorbeeldliederen gerangschikt naar acht categorieën: Psalmen, Gezangen uit het Liedboek; Lieder uit verschillende kerken, tradities en bewegingen in Nederland; Lieder uit het buitenland; Kinder-jeugd en tienerliederen, Liturgica (oa. tussenzang), Overig materiaal en Gebeden en teksten voor meditatie.

Iedereen die van muziek en zingen houdt, heeft natuurlijk persoonlijke wensen. De ene wil meer Taizé-liederen zingen (zoals *Ubi caritas*), een ander houdt van mooie oude psalmen, een derde wil graag begrijpelijke, moderne taal. Maar in onze groep was men het over één ding wel eens: de liederen moeten goed zingbaar zijn in de praktijk, en een harmonie van taal en klank bezitten. Het zou mooi zijn als het liedboek opnieuw een mix wordt voor elk wat wils. Dat betekent niet dat liederen niet moeilijk mogen zijn, bv. meer geschikt voor een koor. Anders zou er niets meer te oefenen zijn. Hieronder vindt u zo'n voorbeeldlied. Gezang 308 - herzien en herschreven. Vindt de verschillen...

Vervolg op weg naar een nieuw liedboek

In Christus is noch west noch oost (Tekst: John Oxenham)

In Christus is noch west noch oost
In Hem noch zuid noch noord,
eén wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.

Geliefde, sluit u dan aaneen,
Vanwaar en wie ge_ook zijt;
als kind'ren om uw Vader heen
en Christus toegewijd.



Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
In Hem is zij vertroost.

Eind augustus komen we nog een keer samen om nog een paar de liederen te zingen, beoordelen en te oefenen. Op de startzondag zullen enkele van deze liederen in de gemeente klinken. Wilt u meezingen?

Geef mij even seintje, u bent van harte welkom!

Ds. Barbara Leijnse

Tel. 026-4439082; E b.leijnse@hetnet.nl

VVLK (Vrienden van de Lathumse Kerk)

Bericht van de Vrienden van de Lathumse kerk.

Op 17 januari van dit jaar vond de opening plaats van het jaar van het religieus erfgoed door Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven in de Utrechtse Domkerk.

Hierbij werd zijn visie op de zorg voor het religieus erfgoed gegeven, waarbij een verontrustend beeld geschetst werd. Kerkelijke gemeenschappen hebben grote moeite om de lasten, die vaak historische gebouwen en kunstcollecties met zich mee brengen, te dragen.

Van de ca. 19.000 kerken, die ooit in Nederland gebouwd werden, bestaan er nog ca. 8.500. Sluiting van ca 1000 kerken wordt in de komende jaren verwacht. Vaak wordt in een moeizaam proces nog naar een nieuwe bestemming gezocht.

Als voorzitter van het Restauratiefonds bepleitte van Vollenhoven de wenselijkheid van een structurele Rijksregeling. Ook zal het Restauratiefonds deze gedachte inbrengen in de door minister Plasterk van OCW aangekondigde discussie over de modernisering van het Monumentenstelsel. Wanneer we dit vertalen naar de Lathumse situatie, zullen we als Stichting Vrienden van de Lathumse kerk ons sterk moeten blijven maken om gelden te genereren voor de restauratie van onze kerk.

We hebben voor het komend seizoen ons laten leiden voor wat de inhoud van ons programma betreft door het jaar van het religieus erfgoed.

Zo staan er twee causerieën op het programma ,t.w.

Een lezing over kloosters door Dr. J.A. Hendriks, DE kloosterdeskundi-ge in Nederland, waarbij we ook nog trachten een bijzondere gast uit te nodigen (een "mystery guest") en

Een lezing door de welbekende Prof. Dr. F.A. van Lieburg over de "Biblebelt", die merkwaardige gordel, die door Nederland loopt vanaf de Zeeuwse eilanden, via de Alblasserwaed, West Veluwe tot aan Staphorst, waar landgenoten wonen, die zich voor een deel afgezonderd hebben van de PKN. Achtergronden en beleving van deze geloofsgenoten worden toegelicht.

Daarnaast zal de VVLK ook zorgen voor een goed muzikaal programma.

We hopen het volledige programma te annonceren voor september a.s.

Religieus erfgoedjaar in Lathum

Helpt U onze doelstellingen
te verwezenlijken?

Tot ziens in onze mooie kerk!

Het bestuur van de VVLK



Jeugdkerk



De Jeugdkerk wil binnenkort ook digitaal gaan zoeken naar de essentie van ons Geloof!!



**Heeft u een gebruikte, nog werkende
Computer, laptop, printer of scanner thuis staan?**



Bel ons dan!!

Anita 0313-63.11.73

Of Adri 0313-63.14.09

**Tot ziens in de Wheme, want daar ziet u ons binnenkort
achter de computer!!**

Te Koop aangeboden: Orgel



Nee, niet dit kabinetorgel,
maar het orgel uit "De Wheme"
Doe een leuk bod en het orgel is voor u/jou.
Meer informatie bij: Willem Sijbrant 63.15.16

Gezocht

De Kerkenraad heeft binnenkort
nieuwe ambtsdragers nodig.
Voelt u zich geroepen????
Maak dit bekend
bij
een lid van de kerkenraad.

