

NIEUWSBRIEF



CURSUS AANBOD

BASISCURSUS DIACONAAT

- Plaats** Barneveld
Kerkelijk centrum Rehoboth
- Data** 9, 16 en 23 april 2015
- Tijd** 19.30 – 22.00 uur
- Cursusleider** Aart Peters, e-mail a.peters@protestantsekerk.nl en Jantine Sonnenberg, e-mail j.sonnenberg@protestantsekerk.nl
- Kosten** € 24,- per persoon voor 3 avonden (incl. lesmateriaal en koffie/thee)
- Voor wie** De basiscursus diaconaat is bedoeld voor diakenen
Meer informatie over deze cursussen en aanmelden via dhr. E. Gardebroek, e.gardebroek@kpnmail.nl Na aanmelding ontvangt u nadere gegevens.
Deze cursus wordt georganiseerd door de commissie Vorming en Toerusting V&T Veluwe. Voorheen waren dit cursussen vanuit de gereformeerde bond, maar nu zijn deze bedoeld voor alle ambtsdragers e.a. binnen de Protestantse Kerk.

CURSUS 'LEIDINGGEVEN AAN DE GEMEENTE'

- Plaats** Doorwerth
Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7,
- Data** 7 en 21 april en 12 mei
- Tijd** 19.30 – 22.00 uur
- Cursusleiders** Aart Peters, e-mail a.peters@protestantsekerk.nl en Nelleke Drop, e-mail n.drop@protestantsekerk.nl
- Kosten** € 24,- per persoon voor 3 avonden (incl. lesmateriaal en koffie/thee)
- Voor wie** Kerkenraadsleden, minimaal twee per kerkenraad
- Doel** Het boekje "Leiderschap met lef" gelezen? Net als het boekje wil deze cursus u ondersteunen bij uw taak als kerkenraadslid: leiding geven aan de gemeente. Een cursus over vergaderen en regelen, communicatie en bezieling, waar uw eigen ervaringen en vragen volop de ruimte krijgen.
[Klik hier](#) voor meer informatie en opgave voor deze cursus



Protestantse
Kerk

Dienstenorganisatie
Protestantse Kerk

Steunpunt ZuidOost

Postbus 175, 6980 AD Doesburg
e-mail: zuidoost@protestantsekerk.nl

MAART 2015

Classes en gemeenteadviseurs:

Achterhoek West

Floor Barnhoorn
f.barnhoorn@protestantsekerk.nl
(06) 15 90 85 58

Apeldoorn (m.u.v. stad) en Nijmegen

Nelleke Drop
n.drop@protestantsekerk.nl
(06)15 90 85 51

Arnhem en Achterhoek Oost

Trix Drewes
t.drewes@protestantsekerk.nl
(06) 15 90 85 50

Bommel en Apeldoorn (stad)

Jan Boer
j.boer@protestantsekerk.nl
(06) 29 39 98 00

Ede en Tiel

Jantine Sonnenberg
j.sonnenberg@protestantsekerk.nl
(06) 50 73 39 26

Harderwijk

Petra Visser
p.visser@protestantsekerk.nl
(06) 15 90 96 17

Hattem

Bea Mulder
b.mulder@protestantsekerk.nl
(06) 15 90 85 61

Nijkerk

Aart Peters
a.peters@protestantsekerk.nl
(06) 15 90 85 54

RACV

Dr. J. van Beelen
j.van.beelen@protestantsekerk.nl
(06) 15 14 92 71

Kerkbeheer

Wim de Vos,
w.de.vos@protestantsekerk.nl
(06) 21 87 91 10

GRAAG UW AANDACHT VOOR...

UITNODIGING INSPIRATIEAVOND

Voor: Zending- en ZWO-commissies, (jeugd)diakenen, predikanten én jongeren.

Thema: **JONGEREN EN ZENDING; INSPIRATIE EN UITDAGING!**

Plaats Nijkerk
De Schakel, Oranjelaan 10
Data 9 april 2015
Tijd inloop vanaf 19.30

Programma:

*Jongeren die een reis hebben gemaakt naar Bangladesh vertellen over hun ervaringen en mevrouw Maaïke Wigboldus, medewerker afdeling Zending van Kerk in Actie, wil ons inspireren met haar ervaringen over Zending in Bangladesh.

*Jongeren uit Eibergen zijn gefilmd tijdens hun reis naar Brazilië en jonge theologen delen hun ervaringen over Brazilië, Guatemala en Zuid-Afrika.

*Vanuit de voorbeelden uit de praktijk en de opgedane ervaringen gaan we samen in gesprek over de mogelijkheden voor onze eigen gemeente om deze inspiratie door te geven en we gaan daarin niet voorbij aan de dilemma's of valkuilen die je tegenkomt.

*Met het zingen van het lied "Wij delen geloof, wij delen de hoop" en de presentatie van de Thema-map Versterk de kerk, een reisgids voor Jongeren van Kerk in Actie, sluiten we de avond af.

De IMDC, Interclassicale Missionair Diaconale Commissie Veluwe van de classes Ede, Harderwijk, Hattem en Nijkerk nodigt u van harte uit voor deze inspiratieavond!

Aanmelden kan bij mw. Hanneke Koekoek, steunpunt ZuidOost.

j.koekoek@protestantsekerk.nl

KERK IN ACTIE INSPIRATIEDAG 'KERK, KINDEREN EN ARMOEDE'

Plaats Houten
Opstandingskerk (naast NS-station Houten)
Datum zaterdag 6 juni 2015
Tijd 9.30 inloop, 10.00 start programma, 15.15 afsluiting
Toegang 10 euro (incl. lunch)



LANDELIJKE PASTORALE DAG 18 APRIL 2015

Thema **Kiezen voor dichtbij?**
Pastoraat om de hoek

Kiezen voor dichtbij is kiezen voor de eigen gemeente, de eigen wijk, het eigen dorp, voor pastoraat 'om de hoek'. De kracht zit in de kwaliteit in plaats van in de kwantiteit. Zien we de mensen met hun vragen en noden? Welke behoeften hebben zij als het gaat om aandacht, ontmoeting en gesprek rond levensvragen? Op welke manier kunnen we hen als kerk nabij zijn? Pastoraat is ook altijd dichtbij in jezelf: in de pastorale ontmoeting blijf je zelf niet buiten beeld. Het raakt je, stelt je vragen en verrijkt je.

Deelnemers aan de dag hebben de keuze uit twee inleidingen. Ds. Rob Visser, de stadsdominee van Amsterdam en predikant op IJburg, en prof. Henk de Roest, hoogleraar Praktische Theologie aan de PThU, belichten elk vanuit hun eigen invalshoek de thematiek. Vervolgens is er een ruim aanbod van meer dan dertig workshops in drie rondes en een markt met boeken, materiaal en informatie van diverse organisatie.

Plaats Scholengemeenschap
De Goudse Waarden, Gouda

Kosten € 27,50 p.p.

(bij aanmelding voor 15 maart 2015 betaalt u € 25,00)

Aanmelden via [Aanmelder](#)

Voor meer informatie zie

www.protestantsekerk.nl/pastoraat

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dit kan betekenen dat ze zonder ontbijt naar school gaan, in de winter met zomerkleding rondlopen, of vaker ziek zijn. Kinderen in armoede worden vaker gepest op school en ervaren vaak stress vanwege ruzies thuis over geld of vanwege angst uit huis gezet te worden.

Op zaterdag 6 juni 2015 organiseert Kerk in Actie een landelijke inspiratiedag 'Kerk, Kinderen en Armoede'. Ineke Bakker, directeur van Stek – stichting voor stad en kerk in Den Haag – houdt een inspirerend verhaal over de verbinding van kerk en geloof met armoedebestrijding onder kinderen. We gaan deze dag praktisch aan de slag in workshops en laten ons inspireren met goede voorbeelden en nieuwe ideeën.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/agenda

Aanmelding: Meta Floor, m.floor@kerkinactie.nl

DIACONALE AANDACHT VOOR HET NIEUWE ROOSEVELTHUIS.

Bijna 50 jaar geleden werd het Roosevelthuis gebouwd op het landgoed Hydepark, eigendom van de Nederlands Hervormde Kerk. Het werd genoemd naar de gehandicapte president F.D. Roosevelt van de Verenigde Staten. Dit om duidelijk te maken dat het een diaconale functie zou krijgen.

Vele diaconieën organiseerden er met een werkgroep jaarlijkse vakantie-weeken met gasten en vrijwilligers, waardoor het vakantiecentrum kon bogen op een bezettingsgraad van 46 à 47 weken per jaar. Voor de meesten een verrijkende ervaring. Juist voor de gasten – chronisch zieken, ouderen, mantelzorgers – is het fijn om even de dagelijkse beslommingen achter zich te laten. Een diaconale vakantie is dan een uitkomst!

Het oude Roosevelthuis is door het intensieve gebruik versleten. De Generale Synode heeft besloten dat er een nieuw huis komt. Evenals de diaconieën wil ze dat het mogelijk blijft om voor kwetsbare groepen mensen diaconale vakanties te organiseren.

Voor noodzakelijke aanpassingen en inrichting van het Nieuwe Roosevelthuis is 1,2 miljoen nodig. Veel diaconieën hebben al gereageerd op het eerdere verzoek om een gift te geven. Maar minstens zo belangrijk als de financiële is de diaconale betrokkenheid van plaatselijke gemeenten. Het gaat erom nog meer mensen te interesseren voor de mogelijkheden van het Roosevelthuis. Dat betekent ook: goede informatie geven, vrijwilligers vinden, plaatselijke werkgroepen helpen of nieuwe oprichten.

Met als uitgangspunt dat alle diaconieën in het land bij dit werk voor mensen met een beperking belang hebben, is het plan ontstaan om de relatie tussen de diaconieën en het werk in het Roosevelthuis op te frissen en te verstevigen. Daartoe wordt landelijk in 23 regionale bijeenkomsten in woord en beeld een impressie gegeven van wat er tijdens een vakantie-week gebeurt. Ook wordt een presentatie over de nieuwbouw en financiering van het Nieuwe Roosevelthuis verzorgd. Na de pauze volgt het gesprek over wat de diaconie kan betekenen voor het vakantiewerk voor mensen met een beperking en hun eventuele mantelzorgers.



THEMADAG STICHTING VPSG

Plaats Haarlem

Nieuwe Groenmarkt 8

Data zaterdag 21 maart 2015

Tijd 10.00 – 16.00 uur

Begeleiding ds. Judith van der Werf en Maddy de Bruin-Meijer (counselors bij de VPSG)

Themadag: Echt leven, na seksueel misbruik.

Jarenlang heb ik hard gewerkt, therapie gehad, mijn verhaal kunnen vertellen. Het seksueel misbruik wat mij is aangedaan is verder op de achtergrond gekomen. Ik kan er steeds beter mee leven, maar er zijn bepaalde dingen die terugkomen. Thema's die ik zou willen verkennen om ze in mijn leven te integreren.

De VPSG organiseert voor mensen die al verder in hun verwerkingsproces zijn drie zaterdagen waarop specifieke levensthema's onderzocht worden. De eerste dag is: **Zaterdag 21 maart van 10.00–16.00: 'De plek waar ik sta, waar ik ben'.**

We verkennen vragen als: *Waar sta ik nu in het leven? Wat kom ik tegen, wat belemmert mij, waar vind ik steun, en wat verlangt in mij?*

Opgave vóór 17 maart 2015 via info@vpsg.nl of (023) 532 8222. Meer informatie: www.vpsg.nl

De commissie die de bijeenkomsten organiseert, bestaat uit Dik de Jongh, coördinator werkgroepen, Sjack Visser, directeur Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (directie FDR), Gerrit de Fijter, voorzitter werkgroep Nieuw Roosevelthuis.

Hieronder vindt u de plaatsen en data in uw omgeving. De avonden starten om 20.00 uur.

U kunt zich opgeven per mail bij: vakanties@hetvakantiebureau.nl onder vermelding van Roosevelthuis, de datum en het aantal personen.

Datum: 2 juni 2015

De Wheme, Ds. de Bouterlaan 5, Nunspeet

Datum: 10 juni 2015

Het Borchuis, Kerkplein 3, 7051CK Varsseveld



DOORZINGEN IN DE PREEK

Over de preek in het verhaal van de viering

Plaats Maarssen

Datum Zaterdag 11 april 2015

Hoe was de preek? Die vraag krijgt een kerkganger meestal als hij thuiskomt. En niet: welk lied werd na de preek gezongen, of hoe was de lofprijzing vandaag?

Valt er méér van te maken? Daarover willen we op de studiedag nadenken. Hoofdspreker is Kees de Ruijter, tot vorig jaar hoogleraar praktische theologie – inclusief preekkunde en liturgiek – in Kampen.

De studiedag is bedoeld voor predikanten, (kerk)musici, zangleiders, commissie- en gemeenteleden. De organisatie is in samenwerking met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie van de PKN. Aan deelname wordt 0,25 studiepunten toegekend in het kader van het open erkend aanbod binnen de Permanente Educatie.

Voor meer informatie en aanmelden zie www.eredienstcreatief.nl.

ADRESWIJZIGINGEN

Om adresgegevens beter te kunnen beheren in de Dienstenorganisatie, verzoeken wij u de adresmutaties te laten uitvoeren door uw lokaal beheerder in het LRP-systeem.

Met ons schrijven van juni 2014 – verzoek controle gegevens ten behoeve van uitgave jaarboek en ANBI wetgeving – is al aan de lokaalbeheerder verzocht om de volgende gegevens te beheren;

- Kerkenraad
- College van Kerkrentmeesters
- College van Diakenen
- Kerkelijk Bureau
- Kerkgebouwen

Adreswijzigingen van andere aard kunt u door geven aan adressen@pkn.nl

Als de nieuwsbrief aan u is doorgestuurd en u wilt onze nieuwsbrief in de toekomst rechtstreeks ontvangen, dan kunt u zich [hier](#) aanmelden. Graag ontvangen we dan uw naam, adres en e-mail adres.

Samenstelling en eindredactie nieuwsbrief:

Hanneke Koekoek
Officemanager Steunpunt
Zuidoost
h.koekoek@pkn.nl