

Cultureel programma Lathum



Al meer dan tien jaar lang organiseren De Vrienden van de Lathumse Kerk een cultureel programma. In het nieuwe seizoen kunt u het volgende verwachten :

12-10-2018 Piet Cnossen, orgelconcert met gastoptreden

Dat Piet Cnossen het seizoen opent is een traditie, maar wel één die altijd verrassend is, want Piet verschijnt telkens met andere gasten. U kunt een gevarieerd klassiek concert verwachten.

23-11-2018 Hans van den Akker, conservator museum Bronbeek, Lezing

De discussie over ons koloniale verleden is springlevend en actueler dan ooit. In de lezing 'Nagalm van een trots imperium' vertelt Hans van den Akker, historicus en de conservator van Museum Bronbeek in Arnhem, over de koloniale geschiedenis van Nederlands-Indië. Bij het toegangskaartje voor de lezing krijgt u een **gratis toegangskaartje** voor museum Bronbeek.



25-01-2019 Seanma, Ierse Folk

De viermansformatie Seanma brengt Ierse Folk-muziek. Het repertoire is breed, van ballades tot snellere dansmuziek zoals reels, jigs en hornpipes. Ieren zijn echte verhalenvertellers en daarom zoekt ook Seanma naar de verhalen "achter de muziek".

29-03-2019 Anna Wiersum, Diana de Vries, Agaath Kooistra, viool/harp/cello concert

Violiste Anna Wiersum is een oude bekende bij de muziekconcerten in de Lathumse kerk. En dat is niet voor niets! Haar viool, de harp van Diana de Vries en cello van Agaath Kooistra vormen een prachtige combinatie. Een klassiek concert op niveau.

24-05-2019 Trio in Petto, Wereldmuziek



Trio In Petto zal u verrassen door hun veelzijdige instrumentengebruik en vaak meerstemmige vocalen. In hun akoestische sound ligt de nadruk op Ierse volksmuziek en Balkanmuziek, maar ze maken ook uitstapjes naar hedendaagse folk, blues en ballads. Eerlijke muziek!

Locatie: De Lathumse Kerk. **Aanvang 20.00 uur. Entree: € 10,- inclusief koffie vooraf en een drankje tijdens de pauze.**

De Lathumse kerk

Wie Lathum binnenrijdt, proeft de historie. Nog steeds markeert het stokoude kerkje met zijn kleine begraafplaats de entree van het dorp. Al vanaf 1350 stond hier een kapel, die in 1528 een volwaardige kerk werd. Alle inkomsten van het culturele programma komen ten goede aan het onderhoud van dit rijksmonument, met binnenin het oudste kabinetorgel van heel Nederland.

Wilt u wat extra doen voor het behoud van dit culturele erfgoed? Dat kan. Voor 10 euro kunt u al **donateur** worden. U bent dan altijd verzekerd van een plaats en krijgt voorafgaande aan een optreden informatie toegestuurd.

Toegangskaarten of donateurschap: e-mail vlk@chello.nl of telefoon 0313-631915. Tevens zijn kaarten, zolang de voorraad strekt, te koop voor aanvang van het concert of lezing.

Betaling van de bestelde kaarten of donateurschap: IBAN NL04ABNA0464264022 t.n.v. VVLK, Kerkstraat 2 te Lathum.